



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 94, nummer 4, april 2012

‘Houd mij niet vast’

Gelovigen van nu, zowel binnen als buiten de kerk, zijn vaak naar ervaring en beleving op zoek. De formuleringen van de christelijke traditie stellen hen in veel gevallen teleur. Zo zegt de gezaghebbende geloofsbelijdenis van de oude kerk, het credo van Nicea-Constantinopel uit 381, over Jezus bijvoorbeeld het volgende:

Wij geloven ... in één Here Jezus Christus, de enig-geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden.

De remonstranten hebben in 2006 een belijdenis aangenomen waarin ze het anders proberen. Die tekst spreekt over Jezus als één van ons en brengt met sobere woorden zijn bijzondere relatie met God ter sprake:

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.

Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

In de door remonstrantse theologen geschreven bundel *Een mens - vol van Geest: Jezus in woord en beeld* (Zoetermeer, 2008) draait veel rond de beleving die achter de woorden van oude en nieuwe belijdenissen schuil gaat. Woorden zijn weliswaar onmisbaar, maar blijven altijd betrekkelijk en vervangbaar. Wie dat inziet, kan

verdraagzaam zijn. Erasmus bijvoorbeeld, maakte enerzijds duidelijk dat hij geen kant uit kon met Luther's theologie, maar liet zich anderzijds zelfs door de paus niet verleiden om zich publiekelijk tegen Luther uit te spreken.

Voor deze houding is veel te zeggen. Niet omdat woorden onbelangrijk zijn of omdat conflicten per se vermeden moeten worden. Maar omdat de betekenis van Jezus -

en van God, en van de Geest, en van zo veel meer - zich uiteindelijk aan ons begrip onttrekt.

Het verschijningsverhaal dat de evangelist Johannes vertelt en dat door Titiaan werd verbeeld, heeft de waarschuwing van die ontwijkende Jezus voor altijd in ons bewustzijn gegrift: *Noli me tangere*, 'Houd mij niet vast'.



Noli Me Tangere. Titiaan, 1514

In de remonstrantse tekst vinden we geen speculaties over het wezen van de Vader en de Zoon vóór alle tijden. In plaats daarvan wordt hier een ervaring in de relatie met God en mensen opgeroepen. Theologen als de katholiek Edward Schillebeeckx, de gereformeerde Bram van de Beek en de remonstrant

Herman Heering zijn het erover eens, dat het zo moet - al komen ze tot zeer uiteenlopende conclusies. We horen hier over het gelaat van God, dat ons hier en nu aanziet en verontrust. In Jezus worden de Geest en God persoonlijk. Ze kijken ons aan. Dat betekent niet dat ze definitief zichtbaar en grijpbaar zijn geworden. Ook voor hen geldt: 'noli me tangere'. Wij zien en begrijpen meestal niet zo veel. Het gelaat van God kijkt ons ontregelend aan.

Johan Goud, hoogleraar Utrecht, tot april a.s. consulent van de Nederlandse Kerk.

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA.
Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790.
Email: info@dutchchurch.org.uk
Kosters: Rein Roos en George Rudolph
Administratief medewerkster: Saskia Verweij

Predikant

ds. Hans Uytendogaardt.
66 Russell Road, Woking, GU21 4UY.
Tel. 01483 769 167. Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

Irene Lansen, ouderling/trustee, preses/scriba.
48 Bellamy House, Garratt Lane, Tooting, SW17 0LS.
Tel. 020 8767 4746. Email: IreneLansen@hotmail.com
ds. Hans Uytendogaardt, assessor.
Marianne van Wingerden, ouderling/trustee.
Tel. 020 7423 9809. Email: m.vanwingerden@btinternet.com
Jeroen Geut, diaken/trustee
Tel. 07907 860 302. Email jcgeut@gmail.com
Ronald van Ballegooijen, ouderling/trustee
Tel. 07552 702 105. Email: ronald@vanballegooijen.net
Marc Rovers, ouderling/trustee
Tel. 07725 448 425. Email: leinmarc@btinternet.com

Organisten

Director of Music: Prof. David Titterington.
Tel. 020 7873 7339. Email: d.titterington@ram.ac.uk
Anne Page. Tel. 01223 240 026.
Email: annepage2@waitrose.com
Tom Mohan. Email: mohantom39@googlemail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly. Tel. 020 8789 4960
Email: ditte@btconnect.com
ds. Hans Uytendogaardt.

Website

www.dutchchurch.org.uk
Webmaster: Arend Jan van der Marel.
Tel: +31 (0)55 7508694; +31 (0)627 371061.
Email: vandermarel@gmail.com

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer 03009971, sortcode 50 00 00. In Nederland is het rekeningnummer van de kerk 3402644 (ING).



Nederlandse instellingen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP.
Tel. 020 7590 3200.
Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steenfonds voor behoeftige Nederlanders.
Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885.
Email: info@koningwillemfonds.org.uk
Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684.
Website: www.nedcitylunch.org
Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Kinderactiviteiten

Inlichtingen: kinderactiviteiten@dutchchurch.org.uk

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Stichting Vrienden van de Nederlandse Kerk

Secretariaat Middenlaan 17, 1405 CD Bussum, Nederland.
Tel/Fax: +31 (0)35 6952 564.

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat mw. Mary Hummerston, 5 The Knoll, Ealing, London W13 8HZ. Tel. 020 8998 4465.
Email: secretaris@neerlandia.org.uk
Website: www.neerlandia.org.uk

Voor meer Nederlandse instellingen zie onze website: www.dutchchurch.org.uk

Rondom Austin Friars

Lief en leed

Op 28 februari werden Kris en Renske Powell-Hollestelle en hun zoontje Alexander uit Woking verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Eloise Lutske Sophie. Op zondag 4 maart deden wij in de gebedskring rond de avondmaalstafel kond van deze heugelijke tijding en lieten de foto van de pasgeborene zien die de aankondiging per mail vergezeld. Ook baden wij voor Eloise: 'Met Kris, Renske en Alexander Powell-Hollestelle danken wij U voor de geboorte van hun dochter en zusje Eloise Lutske Sophie, die zij in liefde ontvingen als een gave uit uw hand. Laat haar groeien in vreugde en vrede en laat haar op die weg liefde ontmoeten en liefde geven'. Ook op deze plaats onze hartelijke gelukwensen.

In diezelfde kring baden wij, met vele anderen in vele kerken, voor Prins Friso en zijn familie: 'En ook vandaag bidden wij U voor Prins Friso, zo onbereikbaar ver weg en zo bemind dichtbij; voor zijn vrouw en kinderen, voor zijn moeder en familie en voor al hun geliefden. Laat hem leven in het licht dat hemel en aarde verbindt en geef wie hem omringen met hun liefde kracht om wegen te zoeken en te vinden die zij met hem kunnen of moeten gaan'. Alle kerkgangers tekenden een kaart en tezamen met ons gebed stuurden wij die naar de Koninklijke Familie.



ds Johan Goud

Afscheid consulent

Op zondag 15 april in de kerkdienst en maandag 16 april in de vergadering van de kerkenraad zal ds Johan Goud afscheid nemen als consulent. Na bijna twintig jaar acht hij zijn tijd gekomen om te gaan. De consulenten vervullen als adviseurs van de kerkenraad en verbindingspersonen met de kerken in Nederland een taak op de achtergrond. Maar daarom niet minder fundamenteel. Betrokken bij ontwikkelingen in kerkenraad en gemeente zijn zij gesprekspartner en vertegenwoordigen zij tezamen een breed palet van kerkelijke aandachtsvelden die van belang zijn voor het inhoudelijk en bestuurlijk functioneren van de

kerkenraad. In het dagelijks leven is Johan Goud (1950) remonstrants predikant in Den Haag en hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn beschouwelijke aard maakt hem tot een bruggenbouwer bij uitstek tussen al die verschillende mensen die op zoek zijn zin en samenhang in het leven van henzelf en de samenleving te geven. De titel van oratie was daarvan een helder signaal: 'Ons verhaal is uit' - over religie en literatuur, Dostojewski en Grunberg'. Zo heeft hij in al die vele jaren onze gemeente bepaald bij wezenlijke vragen. Hij vraagt door en nodigt je zo uit bij jezelf stil te staan. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn bezonnen en gepassioneerde inzet. In de reeks voorpagina-artikelen van oud-predikanten en consulenten van Austin Friars vindt u deze keer een overweging van zijn hand. Om zijn remonstrantse achtergrond te onderstrepen is de column deze keer van Tom Mikkers, de algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Om het beeld te completeren: hopen wij ds Tjaard Barnard uit Rotterdam binnenkort te verwelkomen als een mogelijke opvolger van Johan Goud.

Gastvoorgangers

De komende weken hopen wij ds Gerrit Bakker en ds Klaas Koffeman als gastvoorgangers te verwelkomen. De eerste is een oude bekende in Austin Friars. Predikant elders in het Verenigd Koninkrijk is hij altijd bereid in te vallen. Klaas Koffeman behoeft als oud-predikant geen introductie. Bent u nieuwsgierig naar zijn huidige werk als straatpastor in Den Haag, ga dan naar de website www.kerkindenhaag.nl /.../straatpastor-klaas-koffeman-preekt-en-vert...

Publiciteit

In het weekend van 10 en 11 maart was er een intensief beraad tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor onze website, de informatie voorziening en het Kerknieuws. Arend Jan van der Marel, onze webmaster, was er speciaal voor uit Apeldoorn overgekomen. Doel van de bijeenkomst was de onderlinge informatiestromen beter op elkaar af te stemmen. Maar vooral ging het ook om een 'brainstorm' hoe website, mail en kerkblad aantrekkelijker en doorzichtiger kunnen worden. Mocht u daar ook ideeën of wensen over hebben, dan horen wij dat graag.

ds Hans Uytendogaardt

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com

t.a.v. Ditte Donnelly

Uiterste datum voor kopij voor het nummer van mei 2012:

dinsdag, 17 april 2012.

Bij de tijd

Palm- en Passiezondag

De viering van de laatste zondag van de Veertigdagen is zowel de afsluiting van die tijd als het begin van de Stille Week. In de intrede verwelkomen we met jong en oud Jezus als koning met onze 'palmtakken'. In feite is dat het begin van zijn lijdensweg. Daarom wordt in het tweede deel van de dienst het lijdensverhaal gelezen. Vandaar ook de naam Palm- en Passiezondag. Typerend voor die dubbelheid is de slotregel van het slotlied van die dag, gezang 173: 'Heden hosanna, morgen kruisigt Hem'. Ook de twee kleuren die elkaar in de dienst opvolgen verbeelden die dubbelheid: rood is de kleur van het (martelaars-) bloed en paars de kleur van inkeer, wanhoop en rouw. Het is ook de laatste zondag voor het nieuwe paasfeest waarop de paaskaars van 2011 dienst doet.

De drie dagen van Pasen

Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint het Paasfeest op de avond van Witte Donderdag, de vooravond van Goede Vrijdag. De viering van de opstanding is het begin van de (vroeg) zondagsviering. Zo omvat de Paasviering de periode van Witte Donderdagavond tot en met de Paaszondag. In de viering van deze 'drie dagen van Pasen' zijn lijden, dood en opstanding van Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij vormen als het ware één doorlopende viering. Zo wil de viering van Pasen de gemeente helpen om opnieuw deel te krijgen aan, zich te verdiepen in en zich te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus.

In de vieringen in de Nederlandse Kerk worden Witte Donderdag en Goede Vrijdag in één dienst gevierd. Wij beginnen aan tafel, zittend zoals Jezus en zijn discipelen. Na de Maaltijd van de Heer gaan wij naar de doopvont achter in de kerk. Op Goede Vrijdag is die vooral het beeld van het water van de dood waarin Jezus gedoopt moet worden, zoals Paulus dat in zijn brief aan de gemeente in Rome schrijft (Romeinen 6). Daar lezen wij het lijdensverhaal. Dat wordt steeds als meditatie onderbroken door een aantal motetten die worden gezongen door een koor van jonge zangers.

Op de vroeg paasochtend beginnen we waar we op Goede Vrijdag eindigden: bij de ingang van de kerk en de doopvont. In het ontsteken van de paaskaars wordt de opstanding van Christus verkondigd. Wij delen met onze kleine paaskaarsjes in het Licht van Christus. Dat deelgenootschap bevestigen we in de 'doopgedachtenis'. Staande rond de doopvont wordt gevraagd of ook wij onze doop willen beamen. Na het paasontbijt wordt de paasviering voortgezet met de viering van de eerste Paaszondag.

Paastijd

De vreugdetijd van Pasen omvat een periode van vijftig dagen. Deze Paastijd begint op Eerste Paasdag en eindigt na de Vijftigste (pentecoste in het grieks) Paasdag, Pinksteren. Vanuit de gedachte dat de gemeente in het

nù van onze tijd die bijzondere tijd van toen opnieuw mag beleven, worden Pasen, Hemelvaart en Pinksteren als één geheel beschouwd.

ds Hans Uytendogaard

Eindstreep

Als je de tellingen mag geloven telt de Protestantse Kerk in Nederland 2 miljoen leden en zouden er nog 5 miljoen Rooms Katholieken zijn. Tel daar de leden van kleine kerken bij op dan zijn er misschien nog wel 8 miljoen Nederlanders die kerkelijk betrokken zijn. Dat is nog altijd drie keer het aantal kijkers van een gemiddelde aflevering van kijkcijfers hits zoals 'The Voice of Holland' of 'Boer zoekt vrouw'.

Toch vind ik zoveel gelovige betrokkenheid niet terug in kijkcijfers van religieuze t.v. programma's, verkoopcijfers van theologische boeken, aantal op te leiden theologen of volgers van kerkelijk relevante mensen op Twitter. Op zondagochtend kijken ongeveer 50.000 tot 100.000 mensen naar programma's van IKON of RKK. Theologische opleidingen sluiten. Uitgevers zien de markt voor christelijke boeken kleiner worden. Een beetje bekende Nederlander heeft meer dan 10.000 volgers op Twitter. De Protestantse Kerk in Nederland komt niet verder dan 2000 volgers, mijn eigen kerk (met 5500 leden en vrienden) blijft steken rond 900 zogeheten tweeps. Eerlijk gezegd waag ik het te betwijfelen of de kerken in Nederland nog wel miljoenen leden tellen. De vrije markt geeft een ander beeld.

Wat is hier aan de hand? Geen enkele politieke partij telt alle leden tussen 1980 en nu bij elkaar op en presenteert dat als leden totaal. Zo niet bij de twee grootste kerken van Nederland: verloren zonen en dochters tellen mee, ook letterlijk. Daar zit natuurlijk een fijne gedachte achter maar echt praktisch is het niet. Probeer maar eens een organisatie overeind te houden met leden die niet weten dat ze lid zijn.

Misschien dat Nederlandse Kerken iets kunnen leren van de Olympische Spelen die straks in Londen plaats vinden. Alleen wie zijn krachten niet overschat wint straks een medaille.



*Tom Mikkers,
algemeen secretaris
Remonstrantse Broederschap.*

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 5 maart jl. Carola Broese van Groenou kwam namens de renovatie commissie een toelichting geven op de kosten van de renovatie. De commissie heeft samen met de architect en aannemer hard gewerkt om binnen het budget van £300,000 te blijven. Een besparing van zo'n £100,000 ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp is deels gerealiseerd via het zoeken naar goedkopere oplossingen. Een aantal punten zijn hierdoor voorlopig helaas uit het ontwerp geschrapt, zoals het opknappen van de bibliotheek. De voorrang is gegeven aan 'health & safety issues' betreffende de keuken, toiletten en enkele aspecten betreffende brandveiligheid. Het budget is exclusief de nieuwe brandveiligheids installatie, die naar verwachting tussen de £20,000 en £25,000 zal kosten en die als enige oplossing wordt gezien voor een al jarenlang voortdurende onveilige situatie voor personeel en kerkgangers. Mocht het budget het op een later tijdstip toelaten, dan zal de kerkenraad bekijken of de geschrapte punten alsnog kunnen worden uitgevoerd. De kerkenraad zal daarom de komende tijd verder gaan met het zoeken naar sponsors.

De kerkenraad wil graag een nadere toelichting geven op de renovatie op zondag 22 april a.s., na afloop van de dienst. Tijdens deze bijeenkomst zal de kerkenraad tevens het profiel voor de nieuwe predikant presenteren. Tenslotte is de kerkenraad blij u te kunnen melden dat Marijn Veuger te kennen heeft gegeven als diaken tot de kerkenraad te willen toetreden. Eventuele zwaarwegende bezwaren daartegen kunt u tot uiterlijk 1 mei a.s. bij mij indienen. De komende tijd zal ik de taken van scriba voor mijn rekening nemen.



Namens
de kerkenraad,
Irene Lansen

Vereniging Neerlandia

Vereniging Neerlandia viert Koninginnedag in de Social Hall van de Nederlandse Kerk met een 'aangeklede borrel' op **zaterdag 28 april** a.s. deur open om 17.00 uur.
Nadere inlichtingen en opgave:
Mary Hummerston, Tel. 020 8998 4465
Email. jandmhummerston@hotmail.com
£8.00 voor leden en £10.00 voor niet-leden.

Diaconie Collecte in april Oxfam



Twee miljard mensen moeten dagelijks rond komen van minder dan twee dollar per dag. Armoede is voor Oxfam onacceptabel. Zij geven mensen de mogelijkheid een zelfstandig bestaan zonder armoede op te bouwen.

Oxfam Novib gelooft in het zelfdoen van mensen. Ze moeten zelf een bestaan kunnen opbouwen. Daarom steunen zij lokale ontwikkelingsprojecten. Maar zorgen zij ook dat mensen zelf in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Dat inkomen moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Daarom lobbyen zij bij politiek en bedrijfsleven en wijzen hen op hun verantwoordelijkheden. En vraagt Oxfam mensen om keuzes te maken die goed zijn voor arme landen. Zoals het kopen van eerlijke producten, waarvoor mensen in ontwikkelingslanden een goede prijs krijgen.

Indien nodig voert Oxfam campagne, ook om het publiek bij hun werk te betrekken. Tenslotte helpt Oxfam mensen ter plekke om samen te werken, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Alleen zo kan het leven van mensen ook op de lange termijn verbeteren. Dat is de Oxfam-aanpak.

Tijdens de maand april, zal de collecte van de diaconie bestemd zijn voor Oxfam en willen wij u en jullie deze collecte van harte aanbevelen.

Namens de diaconie
Jeroen Geut



Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijs een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse rege had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt (Verzamelde Gedichten, 2001)

Psalmenboek 'Heel mijn ziel'



Om de 150 psalmen ook in de tekst van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) in de eredienst te laten klinken, stelden Nico Vlaming en Christiaan Winter 'Heel mijn ziel' samen. Elke psalm kan op twee manieren gezongen worden. Eenstemmig op een eenvoudige psalmtoon

gezongen met een al even eenvoudig refrein, of meerstemmig op een 'chant', zoals we die uit de engelse anglicaanse traditie kennen. Voor eenvoudige gemeentegroepen dus en voor cantorijen die 'wat meer willen'. Het is een aanvulling op het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland. Nico Vlaming, predikant in Kats-Kortgene, werkt mee aan het nieuwe liedboek, dat in mei 2013 zal verschijnen. Christiaan Winter is cantor van de Oude Kerk in Amsterdam en redactielid van het nieuwe liedboek.

Net zoals het nieuwe liedboek dat volgend jaar in mei gaat verschijnen, heeft dit psalmenproject meerdere partijen rond één tafel gebracht: het Nederlands Bijbelgenootschap en de Uitgeverij Boekencentrum en de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

De laatste is verantwoordelijk voor het nieuwe liedboek waarin de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen NPB, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Verenigde Protestantse Kerk in België en de Evangelisch-Lutherse Kerk in België samenwerken. De bundel werd op 11 februari j.l. gepresenteerd. Meer dan 150 mensen zongen eenstemmig en meerstemmig, alsof zij niet anders gewend waren.

De schrijvers en de uitgevers hopen dat deze gezongen psalmen ingang mogen vinden in gebedsdiensten, zondagochtenddiensten, koorrepetities en -uitvoeringen, avondsluitingen van vergaderingen of openingen in de ochtend, zodat wij met heel onze ziel God loven en prijzen.

ds Ilona Fritz, voorzitter van de ISK

'Heel mijn ziel' - Nico Vlaming en Christiaan Winter - Nieuwe psalmen voor kerk en koor. Gebonden | februari 2012 | ISBN: 9789023967583

Kindervoorstelling

Kinderboekenschrijvers Bibi Dumon Tak en Jan Paul Schutten voor kinderen van 5 tot 14 jaar



**Zondag 22 april 2012
van 12.30-15.00 uur
in de Nederlandse Kerk,
7 Austin Friars,
Londen EC2N 2HA**

Bibi en Jan Paul schrijven verhalen, prenten- en leesboeken voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Kijk maar eens op www.queridokind.nl en www.janpaulschutten.nl.

Het programma voor 22 april ziet er als volgt uit:
12.45 - 13.30: Bibi presenteert 'Mikis, de Ezeljongen', een levendige dia-voorstelling voor 6 tot 9-jarigen. In een andere ruimte vertelt Jan Paul aan 9 tot 14-jarigen over Nederlandse cultuur, geschiedenis en natuur.

13.30 - 13.50: Lunch

13.50 -14.45: Bibi draagt voor uit 'Soldaat Wojtek' en "Winterdieren" aan kinderen van 9-14jr. De kosten worden gesponsord door de Nederlandse Ambassade en de Nederlandse Kerk. Degenen die zich opgeven betalen vooraf voor een boek naar keuze (ongeacht grootte van gezin) dat ze na afloop gesigneerd meekrijgen.

Geef u op via kinderactiviteiten@dutchchurch.org.uk. Bij aanmelding graag de leeftijden van de kinderen vermelden en de keuze voor welke titel.

Gezinnen zijn van harte welkom in de kerk, de dienst begint om 11.00 uur en er is kinderkerk.

Mijn plaatselijke kerk

Voordat we het in de gaten hebben staat de dominee er al. Zeven mensen zitten op de tweede en derde rij van een halve cirkel in Kings Acre Church in Brixton.

Onder het zingen van het eerste lied komen de latertjes binnen; kinderen met moeders en grootouders.

We worden allen welkom geheten en zes enthousiaste kinderen vertrekken even later met twee leidsters naar een ander vetrek voor de zondagsschool.



Er zitten nu vijftien volwassenen en twee babies. Het is een bijzondere dienst vandaag, als Methodisten herdenken we ieder jaar op een zondag in januari God's verbond met ons en beloven we opnieuw God's weg te gaan in navolging van Jezus Christus. We vragen vergeving voor: ons falen kwaad met goed te niet te doen, voor het doen alsof in onze aanbidding, voor het misbruiken van onze talenten, voor het verdragen van onrecht en voor het niet delen van Gods liefde.

Onze huidige dominee, afkomstig uit Zuid Afrika, legt minder nadruk op algemene niet specifieke zonden dan vele vrome gemeenteleden en sommigen van haar voorgangers.

De schriftlezing is uit Jozua. De Israëlieten staan aan de Jordaan. Enige stammen hebben zich al op een stuk land gevestigd, maar anderen hebben nog hulp nodig om een plek over de rivier te vinden. God vraagt hun, die al gevestigd zijn, vrouwen en kinderen te verlaten en de anderen te helpen ook een plek te vinden.

Kings Acre is een hele kleine kerk. In de afgelopen 20 jaar zijn we Anglicaans en Methodist geweest en hebben we vele jaren zonder een eigen predikant overleefd. Nu zijn we weer een Methodistische kerk; een van vier in het circuit Brixton. De vier kerken hebben samen 2 dominees. Op 1 september vertrekt een van de dominees naar een nieuwe gemeente.

Nu moeten we van vier kleine kerken een gemeente met zo'n 240 leden maken. Niet alleen is er te weinig geld voor twee dominees, er is ook een tekort aan dominees binnen de Methodistische kerk. Als kleine plaatselijke kerk, met

actief jongeren- en ouderen werk in de buurt, is het moeilijk voor ons om ons in te leven in het gaan naar een ander gebouw op zondag. Het wekelijkse werk kan nog wel door gaan. Honderd jaar geleden was Kings Acre ook geen kerk, maar een Zendings Gebouw met sociale voorzieningen: maaltijden en bezigheden voor de buurt. In de toekomst zullen we aan de overkant van de A23 ter kerke gaan.

Voor het avondmaal staan we rondom de tafel. We eten het brood en drinken de druivensap uit kleine glaasjes. Methodisten hebben altijd geweten, dat je een bekeerde alcoholist geen enkele druppel moet geven.

Als we aan de koffie en de thee zitten is er al een andere dienst aan de gang in de kleine kapel naast ons. Later in de middag wordt ook onze kerkzaal nog eens gebruikt. Brixton heeft een groot aantal onafhankelijke 'black led' gemeentes, medegebruikers van traditionale kerkgebouwen en andere sociale ruimtes. Het is een interessante plaats om te wonen.

Geertje Bouwes

Dutch Church Dutch Centre *Concerts* 2012



Let Beauty awake, for Beauty's sake

Tuesday May 22nd 7:00 pm

A one-hour Spring Recital of English poetry set to music and performed by the Dutch singer

Mariska Reijmerink
Pianist ~ Jan-Peter Bast

Introduction by the
Dutch comedian/author Vincent Bijlo
Admission FREE

Donations towards the Dutch Centre welcome
CDs available after the concert

Kerkdiensten

De morgendiensten beginnen om 11.00 uur.

- 1/4 Zesde zondag van de Veertigdagentijd,
Palm- en Passiezondag, rood en paars
ds Hans Uytenbogaardt
- 6/4 Goede Vrijdag, rood
Maaltijd van de Heer en gedachtenis van de
Passie (met medewerking van een koor)
ds Hans Uytenbogaardt
- 8/4 Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, wit
ds Hans Uytenbogaardt
9.30 Lof van het Licht en doopgedachtenis
10.00 Paasontbijt in de Social Hall
11.00 Eerste Paaszondag
- 15/4 Tweede zondag van Pasen, wit
ds Johan Goud, consulent
(en afscheid van onze consulent)
- 22/4 Derde zondag van Pasen, wit
ds Hans Uytenbogaardt
Kinderkerk
- 29/4 Vierde zondag van Pasen, wit
ds Gerrit Bakker
- 6/5 Vijfde zondag van Pasen, wit
ds Hans Uytenbogaardt
- 13/5 Zesde zondag van Pasen, wit
ds Klaas Koffeman

Het laatste middaggebed op woensdag 4 april vervalt,
De kerk is niet beschikbaar i.v.m. bijeenkomsten van
Koning Willem Fonds en Nederlandse City Lunch.

Leesrooster

- 1/4 Matteüs 21, 1-11; Jesaja 52, 12-53, 12;
Psalm 73, 13-20; Marcus 14, 1-15, 47
- 6/4 Exodus 12, 1-11; Psalm 116; Johannes 13, 1-15
en Johannes 18-19 (gedeelten)
- 8/4 09.30 Genesis 1; Psalm 33, 6-9 en Psalm 42, 2-6
11.00 Exodus 14,9-14; Psalm 118,15-24;
Kolossenzen 3,1-4; Johannes 20,1-18
- 15/4 Jesaja 26, 1-13; Psalm 111; 1 Johannes 5, 1-6;
Johannes 20,[19]24-31
- 22/4 Micha 4, 1-5; Psalm 98; 1 Johannes 1, 1-7;
Johannes 21, 15-24
- 29/4 Ezechiël 34, 1-10; Psalm 65; 1 Johannes 3, 1-8;
Johannes 10, 11-16
- 6/5 Deuteronomium 4, 32-40; Psalm 119, 17-24; 1
Johannes 3, 18-24; Johannes 15, 1-8
- 13/5 Jesaja 45, 15-19; Psalm 33, 12-22; 1 Johannes 4,
7-21; Johannes 15, 9-17



Nederlandse City Lunch

Op woensdag 4 april 2012 om 12.30
zal Prof. mr. Pieter van Vollenhoven,
hoogleraar aan de Universiteit Twente,
te gast zijn. Aanmelden telefonisch
020 7588 1684 of per email
nedcitylunch@dutchchurch.org.uk
Zaal open 12.00 uur.

Agenda

April

- | | | | |
|-----|------|-------|--|
| di | 3/4 | 12.00 | Cirkel Paasviering |
| woe | 4/4 | 12.30 | NCL lunch: Prof. mr.
Pieter van Vollenhoven |
| | | 14.00 | KWF vergadering |
| di | 10/4 | 11.00 | Church Watchers |
| zon | 15/4 | 13.00 | Filmhuis: De Eetclub |
| ma | 16/4 | 18.30 | Kerkenraadsvergadering |
| zon | 22/4 | 12.30 | Kinderactiviteit (zie pag. 6) |
| | | 12.30 | Gemeentevergadering |
| ma | 23/4 | 15.30 | Wilhelmina House
St. George's Tea Party |
| di | 24/4 | 11.00 | Church Watchers |
| za | 28/4 | 17.00 | Neerlandia Koninginnedag |

Mei

- | | | | |
|------|------|-------|--|
| di | 1/5 | 11.15 | Bijbelkring |
| | | 12.00 | Cirkel Koninginnedag |
| woe | 2/5 | 12.30 | KWF vergadering |
| vrij | 4/5 | 19.00 | Dodenherdenking Mill Hill |
| di | 8/5 | 11.00 | Church Watchers |
| zon | 13/5 | 13.00 | Film Black Butterflies |
| woe | 16/5 | 12.30 | NCL lunch:
Dr. ir. René van der Bruggen |
| di | 22/5 | 11.00 | Church Watchers |
| | | 19.00 | Piano recital (zie pag. 7) |

Filmhuis Nederlandse Kerk zondag 15 april 2012 12.30uur Social Hall De Eetclub

Karen en Michel, begin dertigers, verhuizen met
hun dochtertje naar een exclusieve villawijk. Al snel
vindt Karen een hechte vriendenkring in de vrouwen



van De Eetclub
en hun
echtgenoten.
Als de
ogenschijnlijke
zelfmoord van
één van hen de
onderlinge relaties
onder druk zet,
komt Karen
erachter dat
iedereen in De
Eetclub geheimen
heeft voor haar en
voor elkaar. Karen
ontdekt dat vooral
Simon, de
natuurlijke leider
van de

vriendenclub, met wie ze inmiddels een hartstochtelijke
affaire heeft, meer weet dan hij prijsgeeft. Zelfs het
politieonderzoek dreigt stuk te lopen op de geslotenheid
van De Eetclub. Dan besluit Karen zelf de waarheid
boven tafel te krijgen...

www.dutchchurch.org.uk

**Dutch
Centre**