



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 95, nummer 12/1, december 2013/januari 2014

Kerstmis

Overal ter wereld maken mensen zich binnenkort weer op om Kerstmis te vieren en elkaar de verhalen te vertellen die al eeuwenlang zijn doorgegeven. Verhalen over die ene man die ooit leefde, Jezus, die leefde in een tijd vol verwarring en spanning, maar steeds God voor ogen had. God die hij zijn vader noemde, wiens hart hij in het zijne wist. Je begrijpt dat de engelen daarvan wel moesten zingen en dat zijn geboorte daardoor in de ogen van de evangelisten een heel bijzonder moment was, vol symboliek.

De verhalen rond de geboorte van Jezus zijn veelzeggend. Het zijn verhalen over een buitenechtelijke geboorte, over een mensenpaar dat geen plek heeft voor zijn kind en dat moet vluchten omdat hun pasgeborene het slachtoffer dreigt te worden van geweld. Het zijn verhalen die ook nu verteld kunnen worden, want vluchtelingen en gemarginaliseerden zijn er nog steeds.

Hoewel Kerst tot een soort verjaardagsfeestje voor Jezus is geworden, valt de waarde ervan niet te onderschatten. Kerst is de incarnatie van God. De grens tussen hemel en aarde vervaagt, het goddelijke komt tot ons. Dat is nogal een statement. God die bij ons wil zijn, maar kwetsbaar is als een zuigeling. Afhankelijk ook, van ons. Het gaat dus met kerst niet om een feel-good avondje 'Stille, Heilige Nacht' zingen. Het gaat ten diepste om een appèl dat er op ons gedaan wordt. Jezus wordt in het Kerstverhaal

neergezet als een vluchtelingenkind. En dat is niet zomaar. De Bijbelverhalen laten allemaal zien dat het ernst is. Diegenen die het in onze maatschappij niet redden, gaan voorop in het Rijk van God. Zo beschouwd is Kerst dus een grensoverschrijdend feest.

In Engeland en Nederland- en dat geldt evenzeer in allerlei andere landen- is het de afgelopen jaren voor de Jozefs en Maria's van deze tijd niet gemakkelijker

op geworden. Juist daarom is het van belang dat christenen zich met Kerstmis realiseren welke verhalen aan de basis van hun traditie staan. Het zijn verhalen die uitdragen dat mensen in de marge er toe doen en dat ook en soms juist van hen heil te verwachten is.

Een tijd geleden ontdekte ik een gevelsteen aan het Begijnhof in Amsterdam. Het beeldt de



vlucht uit van Jozef en Maria naar Egypte, vlak na de geboorte van hun zoon Jezus. Het is een beeld dat de gedachten kan bepalen bij wat met Kerstmis echt van belang is. Dat is: de belofte van een wereld zonder honger en geweld, die onlosmakelijk verbonden is geraakt met de geboorte van het kind waarvoor geen plaats is. Een belofte die niet anders gerealiseerd kan worden dan door de inzet van allen die 'van goede wille zijn'. Moge het ons in 2014 aan die goede wil niet ontbreken.

Joost Röselaers

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA
 Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
 Email: info@dutchchurch.org.uk
 Kosters: Rein Roos en George Rudolph
 Administratief medewerkster: Saskia Verweij
www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

Predikant

Ds. Joost Röselaers
 2 Grange Park, Horsell, Woking, GU21 4BX
 Tel: 07957 775 980. Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant
 Email: minister@dutchchurch.org.uk
 Rosalind Janssen, ouderling/trustee
 Tel. 020 7387 7540 Email: rosalind.janssen@virgin.net
 Marc Rovers, ouderling/trustee
 Tel. 07725 448 425 Email: leinmarc@btinternet.com
 Marijn Veuger, diaken/trustee
 Tel. 07949 946 856 Email: marijnveuger@hotmail.com

Kerkmuziek

Organisten:
 Prof. David Titterington, Director of Music
 Tel. 020 7873 7339 Email: d.titterington@ram.ac.uk
 Anne Page Tel. 01223 240 026 Email: annepage2@waitrose.com
 Tom Mohan Email: mohantom39@googlemail.com
 Cantrix: Iris Korfker
 Tel. 07976 222 881 Email: iriskorfker@yahoo.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 020 8789 4960
 Email: ditte@btconnect.com
 Predikant: Ds. Joost Röselaers
 Paul Donnelly: layout and design

Website

www.dutchchurch.org.uk
 Webmaster: Arend Jan van der Marel
 Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061
 Email: vandermarel@gmail.com

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. **Dutch Church** sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer **03009971**, sortcode **50 00 00**. In Nederland is het rekeningnummer van de kerk **3402644** (ING)



Nederlandse instellingen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP
 Tel. 020 7590 3200
 Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steuinfonds voor behoeftige Nederlanders
 Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885
 Email: info@koningwillemfonds.org.uk
 Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684
 Website: www.nedcitylunch.org
 Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Kinderactiviteiten

Inlichtingen: kinderactiviteiten@dutchchurch.org.uk

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Vrienden van de Nederlandse Kerk

Secretariaat: Reiny Boers-Osinga,
 Doude van Troostwijkplein 13,
 3632 BC Loenen a/d Vecht (Nederland)
 Email: reinyboersosinga@online.nl
 Tel: +31(0)294 232199

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat mw. Mary Hummerston, 5 The Knoll,
 Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465
 Email: secretaris@neerlandia.org.uk
 Website: www.neerlandia.org.uk

Voor meer informatie en Nederlandse instellingen zie onze website: www.dutchchurch.org.uk

Rondom Austin Friars



Overlijden Albert Ives

Op 1 oktober overleed Albert Ives, echtgenoot van Titia Ives. Wij herdachten hem op 11 oktober tijdens een kerkdienst. Op een later moment zal zijn as worden bijgezet in de crypt van de Nederlandse kerk. Onze gedachten en gebeden zijn bij Titia Ives, hun twee

dochters en schoonzonen en hun kleinkinderen.

Gedachtenisdienst

De gedachtenisdienst van 3 november jl.- mijn eerste in de Nederlandse kerk- heeft indruk op mij gemaakt. Wat een mooi en dierbaar gebruik om zittend aan een lange tafel de namen te noemen van hen die wij willen gedenken en vervolgens samen het Avondmaal te vieren. Wij herdachten: de dames G.C. de Ridder, L. Dovey, J. Wychel, A. Horsman, T. Collender-Tybout, A. Begemann, E. Buunk; en de Heren J. Verweij, J. Rodenburg, P. Apotheke, T. van Zanten, A. Ives, J. Dix, P. Wagenmakers en M. Joldersma. Moge de gedachtenis aan hen ons tot zegen zijn.

Terugblik avonden met Ramses Nasr en Tracy Metz

In november organiseerde het Dutch Centre twee bezinningsavonden rondom het thema 'Rebuilding Values'. Journalist Titia Ketelaar interviewde poëet Ramsey Nasr en Tracy Metz, expert op het gebied van architectuur. De avonden werden gefinancierd door de ambassade. Het waren bijzondere avonden, waar veel belangstelling voor was. In het voorjaar gaan we door met de serie avonden rondom 'Rebuilding Values'. Deze avonden vormen een waardevolle en inspirerende brug tussen Dutch Centre en Dutch Church.

Vertalen overdenkingen in het Engels

Sinds november is er bij diensten waarin ik voorgee een vertaling in het Engels beschikbaar van de overdenking. Wij hopen dat hiermee de Engelstaligen onder ons zich meer welkom en betrokken zullen voelen tijdens kerkdiensten.

Liturgiecommissie

In januari gaat de liturgiecommissie van start. Tot mijn vreugde meldde zich acht mensen aan voor de commissie! In eerste instantie zal de commissie zich buigen over de indeling van de kerk, de zondagse liturgie en in het bijzonder de liturgie voor de bijzondere diensten.

Kinderkerk

Op 10 november ging de kinderkerk van start. De kinderkerk komt tijdens kerkdiensten op de tweede

zondag van de maand bijeen en op Feestdagen. Kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen! De organisatie berust bij Martine Boesveld en Joost Röselaers.

Gastpredikanten

Wij verwelkomen een aantal vertrouwde gastpredikanten: Ds. Bert Kuipers uit Rotterdam op 15 december, Ds. Henk Leegte uit Amsterdam op 29 december, en Prof. Ds. Marcel Barnard uit Leiden op 19 januari.

Nieuwjaarsborrel

Na de dienst van 5 januari is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een oliebol elkaar een gelukkig 2014 toe te wensen.

Ik wil u tenslotte een inspirerend en gelukkig 2014 toewensen, en hoop u ook in het nieuwe jaar regelmatig te treffen bij u thuis, bij kringen (zie elders in het blad voor een overzicht) en uiteraard in de Nederlandse Kerk op zondag of door de week.

Joost Röselaers



Bij de tijd - over Advent

Bij een groot feest hoort een voorbereidingstijd. In de vroege kerkgeschiedenis ontwikkelde zich aan Pasen vooraf de veertigdagentijd. Ook het geboortefeest vroeg om zo'n inleiding.

De adventstijd begint op de vierde zondag voor Kerstmis. De betekenis ligt dicht bij die van het Griekse epifaneia, 'verschijning', maar in 'advent' zit sterker een element van verwachting: 'wat ons toekomt', 'toe-komst' (het Franse avenir). Dit is de tijd waarin Christus 'op ons toekomt'. In de adventstijd gaat het om Christus als 'de Komende', en wel in dubbele zin. Enerzijds betreft het een verwachting die spoedig zal worden vervuld: straks, met kerst, vieren de gelovigen dat degene die ze nu als de Komende bezingen, inderdaad gekomen is. Anderzijds staat de verwachting van Christus' komst nog open: door de eeuwen heen hebben christenen uitgezien naar zijn komst als een 'wederkomst', aan het einde van de tijden en naar het daarmee voorgoed aanbreken van het Messiaanse Rijk. De spanning tussen al vervulde en nog uitstaande verwachting kenmerkt vanouds de adventstijd. Bij deze spanning zullen we stilstaan tijdens de kerkdiensten in de Adventstijd.

Joost Röselaers



Heden is u een heiland geboren

In de kerstnacht laven we ons weer aan de belofte van de engelen: er is een verlosser geboren. Toch is het allemaal wat minder urgent geworden in het christelijk geloof. Eeuwenlang betekende verlossing in het christelijk geloof uitzicht op eeuwig leven. De eerste protestanten waren er heel duidelijk over. In het tijdelijke leven zijn wij arme zielen verloren, maar Gods genade schenkt ons straks - na onze dood - de eeuwigheid. Voor ons ligt dat wat anders. Ik hoef mijn tijdgenoten met kerst niet te trakteren op hemelse vergezichten die het vooruitzicht van onze sterfelijkheid en tijdelijkheid enigszins temperen.

Aan predikanten van nu is de schone taak om mensen te raken en bij zichzelf te laten komen. Zeker met kerst want dan zijn er veel incidentele kerkgangers die misschien weer terug kunnen komen. En met "haast u de dood is naast u" jaag je mensen alleen maar de stuipen op het lijf. Dan komen ze niet meer terug. Het eeuwige leven schetsen in al te felle kleuren is iets van voorbijgane tijden. Jezus hoeft ons niet meer te redden. Zielen die verloren gaan? Het schrikt af bij het weldenkende deel der natie. Recycling is in. Reïncarnatie - hoewel volgens mij net zo irrationeel en meedogenloos als hemel en hel - doet het goed in mijn omgeving.

Van kerken verwachten we niet meer dat ze het hele bestaan onder hoogspanning zetten door te verkondigen dat de goeden op het uur u van de kwaden gescheiden gaan worden. Iedereen is lief en uniek. Dat is de boodschap geworden waarmee kerken in het westen proberen om kerkverlaters weer te bereiken. Zeker met kerst.

Wordt het dan nergens spannend? Jazeker kerken anno 2013 vliegen elkaar in de haren als het gaat over de schepping (Heeft Darwin of Genesis gelijk?) de vrouw (mag ze wel of niet aan de slag in de kerk?) en homo's (gaan we de zondaren in kwestie trouwen of zetten we hen de kerk uit?) Deze onderwerpen werken als een lakmoesproef om progressieve van conservatieve gelovigen te scheiden. En dat niet alleen - ook kerkverlaters krijgen pukkels wanneer de publieke aanwezigheid van kerken alleen maar cirkelt rond deze onderwerpen. In een boekje dat ik hierover schreef in 2012 vatte ik al deze spanningen samen onder de noemer religiestress. Maar goed, met kerst laten kerken zich van hun beste kant zien. Even geen stress.

'Heden is u een heiland geboren' - Eigenlijk is het een holle frase wanneer je van deze aankondiging een mindfulness moment maakt dat niet verder reikt dan carpe diem. Misschien komen we wel verder met elkaar als we met kerst de redder niet louter degraderen tot spiritueel entertainer maar elkaar serieus bevragen waarvan we gered zouden willen worden. Wat schreeuwt om heelheid? Wat heeft beslist geen eeuwigheidswaarde?

Natuurlijk: enig geestelijk ongemak en zo u wilt stress dienen we toe te laten om de antwoorden op deze vragen op het spoor te komen. Maar doen we dat niet: dan laten we de engelen eigenlijk buiten in de kou staan met hun heiland en zeggen we vooral: wij hoeven niet gered te worden: wij gaan niet dood: wij maken geen ruzie. En dat lijkt mij persoonlijk ongeloofwaardiger dan hemel en hel. Laat maar komen die heiland.

Tom Mikkers
algemeen secretaris
Remonstrantse Broederschap



Diaconie collecte in december 2013

KIDS COMPANY is een liefdadigheidsinstelling die opgericht werd door Camila Batmanghelidjh in 1996. Vandaag biedt Kids Company praktische, emotionele

en opvoedingsondersteuning aan 17.000 kwetsbare, binnenstedelijke kinderen en jongeren. Er leven ongeveer 350.000 kinderen in grote armoede in Londen, van wie velen ondervoed zijn, wat hun weinig kans geeft volledig deel te nemen aan de samenleving. Mishandeling in de kindertijd, verergerd door armoede en ondervoeding, vergroten de kans op toekomstige herhaaldelijke mishandeling en armoede. Een enquête van de kinderen die verzorgd worden door Kids Company leverde op dat: 64 % honger hebben omdat er geen voedsel in huis is. 50 % honger hebben als zij gaan slapen. 33 % afhankelijk zijn van geld om iets te halen bij een 'take-away'. 85 % vertrouwen op Kids Company voor hun belangrijkste maaltijd van de dag.

Nu het weer steeds kouder wordt en de druk (zoals ook de vreugde!) van Kerstmis voor de deur staat, wil de diaconie met uw hulp het 'Plate Pledge' beroep van Kids Company ondersteunen.

Een donatie van maar £2 dekt de kosten van een voedzame maaltijd voor een kind en wij hopen dat u het met ons eens bent dat dit praktische, goede doel erg de moeite waard is. Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op www.kidsco.org.uk/our-work

Namens de diaconie
Nina Booth



Vanuit de kerkeraad

Sinds het feestelijke intrede, ondertussen al weer een paar maanden geleden, is onze nieuwe predikant Ds. Joost Röselaers zeer voortvarend aan de slag gegaan. Er zijn bezoeken afgelegd aan gemeenteleden, kennismakingsgesprekken gevoerd met organisaties die nauw betrokken zijn bij de Nederlandse kerk en activiteiten georganiseerd in het kader van het Dutch Centre. Daarnaast is er een liturgie-werkgroep ingesteld, de diaconie versterkt en is er een initiatief voor het opnieuw opstarten van de kinderkerk.

Versterking van de kerkeraad

In het vorige Kerknieuws werd vermeld dat de Kerkeraad (KR) zou beginnen met het benaderen van de meest genoemde personen in de voordrachtformulieren voor een functie binen de KR. We zijn blij te kunnen mededelen dat Liesbeth Knook zich bereid heeft verklaard als lid toe te treden. Indien er tegen deze benoeming bezwaren zijn willen wij u verzoeken dit op korte termijn kenbaar te maken bij de KR. Het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente bij de activiteiten binnen de kerk en een verdere versterking van de KR blijven belangrijke aandachtspunten voor de toekomst.

Gemeenteberaad op 26 januari

Tenslotte willen we nog onder de aandacht brengen dat het gemeenteberaad is gepland voor zondag 26 januari in het nieuwe jaar. Op de agenda staan dan onder meer een bespreking van de eerste indrukken en plannen voor de komende jaren door Joost Röselaers en een aanvraag voor een huwelijk.

Christmas

Our Christmas Service preparations are now well underway. The kerkeraad would like to draw your particular attention to the weekday Festival of Lessons and Carols which will be held in the Dutch Church on Wednesday 18th December at 6.30 pm. This is attended annually by several Dutch and English people who never set foot in the church for the rest of the year and we need more members of the Dutch community to be there to welcome them and celebrate together. Supporting our own minister Joost Röselaers, who will conduct the service, will be David Titterington, our organist, and our cantrix, Iris Korfker. There will be readings by the Ambassador, the Master of the Carpenters and representatives of the Koning Willem Fonds, the Nederlandse City Lunches, the Dutch Centre and our own community. After the service a glass of mulled wine will be served. Please invite all your family members, friends and neighbours to this warm and inspiring service. Then, a few days later, on Sunday 22nd December at 11a.m. our bilingual Christmas Service will take place, followed by the traditional Christmas lunch in the Social Hall. There will be kinderkerk for children between 0 and 12 years old. As normal there will be no service on Christmas Day, due to the lack of public transport, but the church will be

open once again on Sunday 29th for the morning service leading us into the New Year 2014. The kerkeraad warmly invites all readers of Kerknieuws to join us at these special seasonal events.

De kerkeraad wenst u een gezegend kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.

Rosalind Janssen, Marc Rovers, Marijn Veuger

Diaconie collecte in januari 2014



Wiegedood: het is het grote angstbeeld van elke (groot) ouder. Ieder jaar overlijden er in het VK meer dan 600 - in meerderheid ogenschijnlijk gezonde - babies plotseling en onverwacht. Soms kan nader onderzoek een

andere doodsoorzaak aanwijzen, maar vaak ook niet. In elk individueel geval is het een tragisch verlies van een heel jong leven. The Lullaby Trust (vroeger de Foundation for the Study of Infant Deaths) werkt er op vier fronten hard aan om deze problematiek aan te pakken.

Dit gebeurt door:

1. Informatieverstrekking over veilig slapen en de preventie van wiegedood.
2. Lotgenotencontact en -support voor wie de onverklaarde dood van een kindje mee moeten maken.
3. Praktische zorg voor het volgende kind in het zgn. CONI (Care of the Next Infant) -project.
4. Onderzoek: in de afgelopen 40 jaar heeft door The Lullaby Trust gefinancierd onderzoek mede bij gedragen tot een 70 % reductie van het sterftcijfer door wiegedood.

Bovendien voert The Lullaby Trust campagne om te zorgen dat de preventie van wiegedood in de belangstelling blijft van zowel de beleidsmakers op het gebied van de volksgezondheid als het publiek. Omdat door onderzoek bekend is dat wiegedood vaker voorkomt in lagere inkomensgroepen en in gezinnen met jongere ouders, wordt extra aandacht besteed om deze groeperingen vooral met informatie en lotgenotencontact te bereiken. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. www.lullabytrust.org.uk

Marijn Veuger

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij
voor het nummer van februari/maart
dinsdag, 14 januari 2014.



Dutch Centre brengt gevarieerd aanbod van Nederlandse cultuur



Ramsey Nasr

De afgelopen twee maanden presenteerde het Dutch Centre een variëteit aan Nederlandse cultuur. De opening van de tentoonstelling van Marianne Fox 'Transformation and Renaissance - Old London into New' op 3 oktober kreeg veel belangstelling van zowel Londenaren als Nederlanders. De tentoonstelling, die nog tot 1 februari 2014 te zien is in het Dutch Centre, toont enkele tientallen werken die de afbraak en wederopbouw van grote gebouwen in Londen laten zien, zoals het Olympisch Park en King's Palace. November was de aftrap van 'Rebuilding Values', een serie van 'live' interviews met bekende Nederlanders uit de culturele sector, onder leiding van NRC correspondent Titia Ketelaar. Dichter en acteur Ramsey Nasr werd als eerste geïnterviewd op 5 november. Hij sprak over zijn jeugd met een katholieke Nederlandse moeder en Palestijnse moslim vader. Ook droeg hij een aantal prachtige gedichten voor uit zijn eigen werk. Naar eigen zeggen voelt Nasr zich erg verbonden met Engeland en met Londen in het bijzonder. Hij vond het een eer om in het Dutch Centre voor zo'n groot publiek te mogen spreken.



Tracy Metz

Het tweede Rebuilding Values event vond op 12 november plaats. Architect, correspondent en urban design specialist Tracy Metz vertelde over de betekenis van water voor Nederland en de kans op overstromingen. "Het is een icoon voor het land, maar moet zeker niet genegeerd worden als een urgente realiteit". Ook kwam de opkomst van de 'micro-loft' in grote (onbetaalbare) steden aan de orde en de 'feeling local' ervaring waar veel mensen naar op zoek zijn als zij een stad bezoeken of (tijdelijk) bewonen.

De afgelopen maanden vond ook de voorbereiding plaats voor de voorstelling 'Een Oudejaar' van de Nederlandse cabaretier Pieter Derks. Op 3 december zal hij vrolijk en scherpzinning het afgelopen jaar de revue laten

passeren. De voorstelling was 4 weken na de start van de verkoop al uitverkocht. We hopen dat u inmiddels een kaartje heeft weten te bemachtigen.

Wilt u de komende tijd ook genieten van een stukje Nederlandse cultuur in Londen? Meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief van het Dutch Centre via: www.dutchcentre.com Hiermee blijft u op de hoogte van alle activiteiten.

Birte Geesink

Stichting Vrienden van de Nederlandse Kerk Austin Friars Londen

Nieuws van de Vriendenstichting in Nederland



Onze jaarlijkse Nieuwsbrief

Al jaren werd de jaarlijkse Vrienden Nieuwsbrief bijgesloten bij de ontvangers van het dec/jan Kerknieuws, die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen.

Dit jaar hebben wij daarvan afgezien, om kosten te besparen, die dan weer ten goede zullen komen aan projecten van onze Nederlandse Kerk!

Wilt u onze Nieuwsbrief toch graag ontvangen, dan is een mailtje aan onze secretaris Reiny Boers-Osinga voldoende.

In 2014 weer een reünie

Op zondag 18 mei 2014 gaan wij onze derde reünie houden. Deze zal plaatsvinden in de Spieghelkerk te Bussum. De Spieghelkerk behoort tot de mooiste kerken van ons land. Zij heeft dan ook de status van rijksmonument. Zij werd gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School. De architect is Theo Rueter. Bussum is centraal in Nederland gelegen en de Spieghelkerk is slechts enkele minuten lopen van het station Naarden-Bussum. Ook parkeren zal geen probleem zijn. Eerst worden wij om 10.30 uur gastvrij ontvangen door de Spieghelkerk gemeente en dan wordt deelgenomen aan de kerkdienst. Daarna zal de vriendenstichting de deelnemers een aantrekkelijk programma aanbieden.

Bent u nog geen vriend/vriendin van onze Stichting, kom dan op de reünie! U zult oud-predikanten en consultants ontmoeten en wellicht oude bekenden uit uw Londense tijd! Meldt u aan bij Reiny, Email: reinyboersosinga@online.nl

Wij hopen u volgend jaar in grote getale te ontmoeten!

Job Riemens

Oude en nieuwe kringen in Austin Friars

Het is een van mijn doelstellingen om het kringwerk in de Nederlandse Kerk uit te breiden. Ik heb goede ervaringen met kringen gehad in mijn vorige gemeente in Amsterdam, waar zo'n twaalf kringen actief waren. Juist in een stad als Londen waar de afstanden zo groot zijn is het goed om elkaar op een locatie in de buurt van thuis te treffen, of in Austin Friars op een doordeweekse dag na het werk.

U bent van harte welkom om aan een van de kringen mee te doen. Aanmelden kan bij mij, telefonisch of per email.

U bent uiteraard ook zeer welkom om een keer te komen kijken of u zich thuis voelt bij een van de kringen.

Gespreksgroep over 'wat doe ik hier in GODSNAAM?' van Ds. Carel ter Linden

Geïnspireerd door de mensen om hem heen ervaart Carel ter Linden tijdens zijn leven een verandering in de wijze waarop hij zich verhoudt tot het geloof. Het idee dat de wereld en het leven een diepe betekenis moeten hebben, een verborgen Zin, raakt hij langzaam kwijt. Natuurlijk wil hij wel een zin aan zijn leven geven en proberen er iets van te maken, maar dat is een zin zonder hoofdletter. In deze gespreksgroep bespreken we tijdens een drietal doordeweekse avonden een aantal hoofdstukken uit het boek. U bent van harte welkom om mee te doen.

Nieuwe Bijbelkring voor twintigers en dertigers

Een nieuwe kring die begin 2014 van start gaat. Twintigers en dertigers zijn van harte welkom om mee te doen!

De Bijbelkring op dinsdagmorgen en de Cirkel

Een keer in de maand op dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur is er de Bijbelkring in de bibliotheek, voorafgaand aan de Cirkel. Aansluitend komt de Cirkel bijeen. Er is een afwisselend programma.

Literatuurkring

Een kring die al vele jaren bestaat. De leeskring komt vijf keer per jaar bij elkaar, op donderdagen 's avonds in de kerk. We lezen en bespreken Nederlandse en Vlaamse romans.

Kring Tooting

Vijf bijeenkomsten per jaar in de wijk Tooting. De predikant bereidt een onderwerp voor samen met een deelnemer en er wordt goed gegeten.

Kring Surrey

Voor mensen die in Surrey wonen. De kring gaat van start in het voorjaar. De bijeenkomsten vinden plaats op een door de weekse avond bij iemand thuis. Op informele wijze wordt een theologisch of filosofisch onderwerp met elkaar besproken.

Kring Oxford in oprichting

Een aantal betrokkenen bij de Nederlandse Kerk blijkt in Oxford e.o. te wonen. In de loop van 2014 wordt samen met hen onderzocht of hier een nieuwe kring gestart kan worden.

Joost Röselaers

Als de lichtjes doven

Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.

Donkere Zuidafrikaan,
honger moet je lijden,
mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.
Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.

Turk en Pool en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?

Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Willem Wilmink



Kerkdiensten

De morgendiensten beginnen om 11.00 uur.

- 1/12 Eerste zondag van de Advent, paars
Maaltijd van de Heer
Ds. Joost Röselaers
- 8/12 Tweede zondag van de Advent, paars
Ds. Joost Röselaers
- 15/12 Derde zondag van de Advent, paars
Ds. Bert Kuipers (Rotterdam)
- 18/12 Woensdag, 18.30 uur**
Festival of Nine Lessons and Carols
Ds. Joost Röselaers
- 22/12** Vierde zondag van de Advent, paars
Ds. Joost Röselaers
Kerstzangdienst, kinderkerk
- 25/12 Kerstdag, wit
Geen dienst
- 29/12 Zondag na Kerstmis, wit
Ds. Henk Leegte (Amsterdam)
- 5/1 Epifanie (Driekoningen), wit
Maaltijd van de Heer
Ds. Joost Röselaers
- 12/1 Eerste zondag van Epifanie, wit
Kinderkerk
Ds. Joost Röselaers
- 19/1 Tweede zondag van Epifanie, wit
Prof. dr. Marcel Barnard (Leiden)
- 26/1 Derde zondag van Epifanie, wit
Ds. Joost Röselaers
- 2/2 Vierde zondag van Epifanie, wit
Maaltijd van de Heer
Ds. Joost Röselaers
- ## Leesrooster
- 1/12 Jesaja 2: 1-5, Psalm 122, Matteüs 21: 1-19
- 8/12 Jesaja 11: 1-10, Psalm 72, 1 Johannes 1
- 15/12 Jesaja 35: 1-10, Psalm 146, Matteüs 11: 2-11
- 22/12 Kerstviering, Lucas 2: 1-20
- 29 /12 Jesaja 61:10-62:3, Psalm 147: 12-20, Lucas 2: 33-40
- 5/1 Jesaja 60: 1-6, Psalm 72, Matteüs 2: 1-12
- 12/1 Jesaja 42: 1-7, Psalm 89: 20-28, Marcus 1: 14-20
- 19/1 Jesaja 62: 1-5, Psalm 96, Johannes 2: 1-11
- 26/1 Jesaja 49: 1-7, Psalm 139: 1-12, Johannes 4: 1-26
- 2/2 Sefanja 2,3; 3,9-13, Psalm 37: 1-11,
Johannes 4: 43-54

Agenda

December 2013

- di 3/12 11.00 Churchwatchers
- wo 4/12 12.30 KWF vergadering
- za 7/12 13.00 Sinterklaasfeest Neerlandia
- di 17/12 11.00 Churchwatchers
12.00 Kerstviering Cirkel, m.m.v:
David Titterington en
Joost Röselaers
- wo 18/12 18.30 Lessons & Carols**
- vr 20/12 12.00 Kerkeradsvergadering
- zo 22/12 11.00 Kerstzangdienst en Kerstlunch**

Januari 2014

- di 7/1 11.00 Churchwatchers
11.15 Bijbelkring
12.00 Cirkel
- wo 8/1 12.30 KWF vergadering
- ma 13/1 17.30 Kerkeradsvergadering
- wo 15/1 12.00 WNG vergadering
- di 21/1 11.00 Churchwatchers
- zo 26/1 12.30 Gemeenteberaad



Advent- en Kerstvieringen in de Nederlandse Kerk

Dinsdag 17 december, vanaf 12.00 uur

Advent- en Kerstviering van
de Cirkel en Kerstlunch, m.m.v:
David Titterington & Joost Röselaers

Woensdag 18 december, 18.30 uur A Festival of Nine Lessons & Carols

Lezingen, liederen en muziek in
het Engels en Nederlands.
Voorganger: Ds. Joost Röselaers
De kerk is open vanaf 18.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder
het genot van een drankje.

Zondag 22 december, 11.00 uur Kerstzangdienst en kinderkerk

Voorganger: Ds. Joost Röselaers
Na afloop van de dienst is er
een feestelijke Kerstlunch.
De koster stellen het zeer op prijs
als u laat weten of u komt.
Een bijdrage in de vorm van een
lekker gerecht is zeer welkom!

