



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 96, nummer 2/3, februari/maart 2014

Zichtbare en onzichtbare kerk

We hebben nooit reden om, wat het kerkelijk werk betreft, tevreden te zijn. Als het in die zin goed loopt in de gemeenten dat de erediensten goed worden bezocht, dan is de vraag onvermijdelijk, of de populariteit van de kerk niet ten koste gaat van de ernst van het evangelie en van de intimiteit van de gemeenschap. Als we in onze eigen kerk op bijna alle terrein achteruitgang constateren, dan kunnen we wel proberen ons te troosten met een soort martelarenrol, zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om het tij te keren en wijzen op de veranderingen in de maatschappij, maar dan zijn we misschien niet eens ten opzichte van onszelf geloofwaardig.

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (ik wijs u graag op de drie

'Bonhoeffer vespers' die in april in de kerk plaats zullen vinden) maakte een onderscheid tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk. De zichtbare kerk is de kerk die we zien bloeien of wegwijnen; de onzichtbare kerk is de kerk van de door God uitverkoren heiligen die eigenlijk niet kan bloeien of wegwijnen, omdat die verankerd is in Gods eeuwigheid. Dit onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk is niet zinvol voor zover die het heil tot een kleine groep mensen, de uitverkorenen, wil beperken. Maar dit onderscheid is wel zinvol voor zover die wil uitdrukken dat de kerk niet staat, of valt, met wat wij er in een bepaalde periode van ons leven, en van de geschiedenis, van maken.

De kerk heeft in deze redenering immers haar oorsprong in de Eeuwige, en in zijn belofte, dat Hij voor ons gekozen heeft, en die keuze niet ongedaan zal maken. Alle duisternis, alle onzichtbaarheid en alle kerkverlating van de hele wereld is niet in staat om die belofte te niet te doen. Die belofte is natuurlijk ook geen eenvoudige aanname. Want er blijft te allen tijde een spanning tussen de onzichtbare waarheid van liefde en groei, en de zichtbare werkelijkheid waar verdriet en pijn deel van uitmaken.



Het Laatste Avondmaal: Marlene Dumas

Gegeven die tegenstelling is geloven in onze verscheurde en in de kern onrechtvaardige wereld per definitie problematisch. Want de wereld wijst vaker op de ommekeer van vreugde naar verdriet. Er is dus moed voor nodig om toch die weg van ons geloof in opstanding en ommekeer te gaan.

De 40-dagen

is de onzichtbare tocht van de kerk over een moeilijk begaanbare weg die ons voert naar het kruis op de berg Golgotha. Toch ligt, in het gaan van deze weg, ons uitzicht op opstanding, op het Paasfeest. Het vertrouwen, dat Pasen mij geeft, beoogt niet ons lijden weg te wuiven en te sussen. Er is nog zoveel niet gezegd over onze pijnlijke en vaak moeilijke wereld en dito levens -dat essentieel is om gezegd te worden, om al het lijden en het menselijk tekort, werkelijk te begrijpen. De 40-dagen tijd - als periode van inkeer - wijst ons hierop. Maar niet zonder te erkennen dat Pasen zal volgen.

Joost Röselaers

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA
 Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
 Email: info@dutchchurch.org.uk
 Koster: Rein Roos en George Rudolph
 Administratief medewerkster: Saskia Verweij
www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

Predikant

Ds. Joost Röselaers
 2 Grange Park, Horsell, Woking, GU21 4BX
 Tel: 07957 775 980. Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkeraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant
 Email: minister@dutchchurch.org.uk
 Rosalind Janssen, ouderling/trustee
 Tel. 020 7387 7540 Email: rosalind.janssen@virgin.net
 Liesbeth Knook, ouderling/trustee
 Tel. 020 8785 0728 Email: liz@knook.com
 Marc Rovers, ouderling/trustee
 Tel. 07725 448 425 Email: leinmarc@btinternet.com
 Marijn Veuger, diaken/trustee
 Tel. 07949 946 856 Email: marijnveuger@hotmail.com

Kerkmuziek

Organisten:
 Prof. David Titterington, Director of Music
 Tel. 020 7873 7339 Email: d.titterington@ram.ac.uk
 Anne Page Tel. 01223 240 026 Email:
annepage2@waitrose.com
 Tom Mohan Email: mohantom39@googlemail.com
 Cantrix: Iris Korfker
 Tel. 07976 222 881 Email: iriskorfker@yahoo.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 020 8789 4960
 Email: ditte@btconnect.com
 Predikant: Ds. Joost Röselaers
 Paul Donnelly: layout and design

Website

www.dutchchurch.org.uk
 Webmaster: Arend Jan van der Marel
 Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061
 Email: vandermarel@gmail.com

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer **03009971**, sortcode **50 00 00**. In Nederland is het rekeningnummer van de kerk **3402644** (ING)

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'



Nederlandse instellingen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP
 Tel. 020 7590 3200
 Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steu fonds voor behoeftige Nederlanders
 Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885
 Email: info@koningwillemfonds.org.uk
 Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684
 Website: www.nedcitylunch.org
 Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Kinderactiviteiten

Inlichtingen: kinderactiviteiten@dutchchurch.org.uk

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Vrienden van de Nederlandse Kerk

Secretariaat: Reiny Boers-Osinga
 Wijkseweg 15
 7396 BC Terwolde (Nederland)
 Email: reinyboersosinga@online.nl
 Tel: +31(0)571 790524

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat mw. Mary Hummerston, 5 The Knoll
 Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465
 Email: secretaris@neerlandia.org.uk
 Website: www.neerlandia.org.uk

Voor meer informatie en Nederlandse instellingen zie onze website: www.dutchchurch.org.uk

Rondom Austin Friars



Terugblik op de Kerstdiensten

Ik kijk terug op drie bijzondere Kerstdiensten. Allereerst was er een intieme kerstviering voor de leden van de Cirkel, waarna we met elkaar aten aan de prachtig door Sonja Procter gedekte tafels. Vervolgens de 'Festival of Lessons and

Carols', die op grote belangstelling mocht rekenen. Er werd mooi gezongen en ook het samen-zijn met glühwein na afloop van de dienst werd goed bezocht. En tenslotte de Kerstzangdienst, inclusief een Kerstspel waar vijftien kinderen aan meededen en wederom een volle kerk. Het geeft moed om zoveel nieuwe en vertrouwde gezichten te treffen in onze kerk.

Diner Pensant voor 20-ers en 30-ers Een avond met celliste Juke van Beuningen



Julia van Beuningen

je inspiratie uit muziek? Het idee is om vier keer per jaar een dergelijke bijeenkomst voor deze leeftijdsgroep te organiseren.

Op 30 januari vindt het eerste Diner Pensant plaats voor twintigers en dertigers. Gast is Juke (Julia) van Beuningen, die met de aanwezigen in gesprek gaat over haar drijfveren en inspiratiebronnen en daarnaast muziek ten gehore zal brengen.

Centraal staan vragen als: hoe luister je beter naar muziek en daarmee naar jezelf? Hoe put

Gespreksgroep over 'Wat doe ik hier in Godsnaam?' van Ds. Carel ter Linden - 27 maart om 19.30 uur

Is het nog mogelijk om te geloven in God in onze tijd? Wat verstaan wij eigenlijk onder 'God': een bovennatuurlijke kracht, of valt God samen met kernwaarden als liefde en recht? Tijdens een drietal avonden bespreken we het bovengenoemde boek van predikant Carel ter Linden (o.a. bekend door zijn betrokkenheid bij koninklijke huwelijken en uitvaarten). Carel ter Linden nam afscheid van het Godsbeeld uit zijn jeugd en koos voor een nieuw beeld van 'God' gebaseerd op Bijbelse verhalen. Zijn de ontwikkelingen in zijn geloofsleven voor ons herkenbaar?

U bent van harte welkom om mee te doen. U kunt u bij mij aanmelden.

'Bonhoeffer vespers' tijdens de Veertigdagentijd 2, 9 en 16 april om 12.30 uur

Tijdens de Veertigdagentijd worden drie Vespers gehouden in de Nederlandse Kerk: op 2, 9 en 16 april om 12.30 uur. De vespers duren een half uur. We lezen gedachten en gedichten van Dietrich Bonhoeffer, de Duitse verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Er spreekt nog steeds een krachtig appèl uit zijn theologie. De vespers worden begeleid door Geertje Bouwes, David Titterington en ondergetekende.

Dienst in de kathedraal in Norwich op 18 mei a.s.

Er blijkt voldoende belangstelling in en rond Norwich te zijn om een doorstart te maken met de jaarlijkse Nederlandse kerkdienst in de Kathedraal. Deze zal plaatsvinden op 18 mei om 14.00 uur. Na afloop drinken wij thee. Nadere informatie volgt in het volgend Kerknieuws.

Gastpredikanten

Wij verwelkomen een aantal vertrouwde gastpredikanten: ds. Henk ten Napel, oud predikant van de Nederlandse Kerk, (Vlaardingen) op 16 februari; ds. Gerrit Bakker (Newark) op 23 februari; en ds Ilona Fritz, consulent van onze gemeente, (Amsterdam) op 16 maart.

Joost Röselaers

Bij de tijd

In de maanden februari en maart lezen wij gelijkenissen van Jezus uit het evangelie van Lucas. Met zijn gelijkenissen wil Jezus zijn toehoorders prikkelen. Aan gewone, alledaagse zaken wordt een vreemde en hoog verrassende wending gegeven. Het is de bedoeling van Jezus dat mensen hun eigen bestaan eens op een nieuwe manier bekijken. Mensen beschikken over kwaliteiten, die in hun geijkte levenspatroon geen kans krijgen. De praktisch-kritische verhalen die Jezus uitspreekt zetten aan tot ingrijpende vernieuwingen. Zij hebben iets revolutionairs.

Ook de invloed van Gods werkelijkheid op die van alledag kan door het luisteren naar een gelijkenis duidelijk worden. In de gelijkenisverhalen gaat het niet om algemene waarheden over Gods werkelijkheid maar om het vergroten van inzicht in de steeds weer wisselende situaties waarin mensen kunnen vermoeden God te ontmoeten: wanneer zij de moeite willen nemen over zichzelf, de ander en God na te denken. Binnen de sfeer van een gelijkenis wordt iets van een beweging van God naar mensen duidelijk en tegelijk wordt verteld hoe mensen zich bewegen, hoe zij op Gods beweging reageren en wat het betekenen kan als je als mens je laat opnemen in die beweging van God.

Joost Röselaers

Straatpastoraat Amsterdam

Voor mensen bekend met het leven op straat is er in Amsterdam het Straatpastoraat. We organiseren groepsactiviteiten, spreken mensen één op één en proberen de belangen te behartigen van de Amsterdamse dak- en thuislozen. De veelzijdigheid van het werk, laat zich denk ik goed vatten in dit verslag van een repetitie van ons koor, de Straatklinders:

Wanneer de repetitie begint is niet precies duidelijk.

Op de officiële begintijd zijn er wel al wat mensen, maar gezongen wordt er pas later. Langzaam komt de repetitie op gang.

Tijdens de repetitie neemt Ellen keer op keer het hoogste woord. Zij heeft een brief bij zich met daarin de aankondiging dat zij over een paar dagen haar huis wordt uitgezet. Ik heb al met haar afgesproken hoe we daar op gaan reageren, maar toch vertelt ze het iedereen nog een keer of tien. Sjaak heeft er last van, zo zegt hij,



Luc Tanja

dat zijn medicijnen niet goed zijn ingesteld. Hij stuitert door de ruimte. Hij stelt voor 'Komt vriende in het ronde' te zingen en zingt zelf de coupletten solo. Het is een briljante uitvoering; stoer, met een soort van Keltische dans begeleidt. Sandra neemt het woord en vertelt dat de kanker bij haar uitgezaaid is en dat dit voorlopig de laatste keer is dat zij bij de repetities kan zijn.

Volgende week start haar chemo kuur. Wim vindt dat sommigen wel heel veel het woord voeren. Hij brengt dat in, op zijn manier: "houden jullie je bek nou eens dicht." Ondertussen doet Carlo zijn ding, hij maakt de lunch klaar. Ook bij de lunch komen er nog mensen binnenlopen. John duikt pas op als we bezig zijn af te sluiten. Hij heeft zichzelf ontslagen uit het ziekenhuis. Omdat hij nu een stuk langzamer loopt dan hij gewend was, komt hij pas na afloop van de repetitie aan. Het is een voorrecht bij deze repetities aanwezig te mogen zijn. Wie het meemaakt en ziet wat er gebeurt, die begrijpt waarom deze activiteiten voor kwetsbare mensen van levensbelang zijn. Hier zijn mensen welkom, gewoon zoals ze zijn.

Luc Tanja

Straatpastor

Protestantse Diaconie Amsterdam

www.facebook.com/straatpastoraat

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com

t.a.v. Ditte Donnelly

Uiterste datum voor kopij

voor het nummer van april/mei

dinsdag, 18 maart 2014.

Diaconie collecte in februari 2014



Mildmay Mission Hospital werd oorspronkelijk opgericht in 1866 om de slachtoffers van de cholera epidemie in Oost London te verplegen. In 1988 werd het heropend als het eerste hospice in Europa speciaal voor mensen die stierven aan AIDS. Sinds de intrede van combinatietherapie met antiretrovirale medicatie in 1996,

is HIV besmetting in feite een chronische aandoening geworden met een bijna normale levensverwachting. Mensen met HIV lijken echter vaker neurocognitieve klachten te hebben, zoals vergeetachtigheid en moeite met het uitvoeren van complexe taken.

Tegenwoordig richt het Mildmay Hospital zich dan ook op de diagnose en rehabilitatie van mensen met HIV-geassocieerde neurocognitieve klachten. Het behandelteam bestaat uit artsen, psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Patienten kunnen er opgenomen worden en tevens worden er dagbehandelingen aangeboden. Het doel is patienten door intensieve therapie zo zelfstandig mogelijk te maken en op die manier hun levenskwaliteit te verbeteren.

Vanwege de toenemende vraag naar HIV rehabilitatie, wordt er op het moment gebouwd aan een nieuw ziekenhuis in Shoreditch, dat later dit jaar zal worden geopend. Mildmay Hospital verleent diensten aan de NHS maar is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling. De diaconie dankt u bij voorbaat voor uw ondersteuning van dit doel.

Meer informatie over Mildmay Hospital kunt u vinden op www.mildmay.org

Namens de diaconie

Marieke Bokhoven

(Ingezonden mededeling)

Bent u een oudere Nederlander in London? Heeft u steun nodig bij uw alledaagse activiteiten of heeft u gewoon behoefte aan Nederlandse conversatie en gezelschap?

Bent u gebaat bij extra hulp om zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig thuis te kunnen blijven wonen? Ik kan u ondersteunen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, b.v. (samen) boodschappen doen, koken van een maaltijd, opruimen van kasten en het prettig invullen van uw vrije tijd (b.v. conversatie, museumbezoek, uit eten gaan).

De ondersteuning kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Het tarief bedraagt £18 per uur. Ik bespreek graag uw individuele wensen en behoeften.

Juliette Bogaers

07968 129 490

**www.dutchcareathome.com
info@dutchcareathome.com**

Vanuit de kerkeraad

Bevestiging ouderling

Op zondag 26 januari is Liesbeth Knook bevestigd als ouderling/trustee in onze gemeente. De kerkeraad heet haar zeer hartelijk welkom in ons midden en wenst haar wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van haar taken bij het besturen van de kerk.

Historische en culturele schatten

De Nederlandse Kerk heeft een aantal schatten in haar bezit die van grote historische en culturele waarde zijn. Het is mede onze taak als kerkeraad deze schatten zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor hen die daar baat bij hebben en ze zo goed mogelijk voor het nageslacht te bewaren.

Orgelfonds

Ten eerste is er het prachtige orgel, gebouwd in 1954 door Willem van Leeuwen en gerestaureerd en gereviseerd in 1995. Dit orgel is met haar heldere geluid karakteristiek voor deze periode van orgelbouw en is het enige Van Leeuwen-orgel in Groot-Brittannië. Na de restauratie in 1995 is het nu weer tijd voor een grondige revisie- en onderhoudsbeurt, met name van de mechanische delen waar noodreparaties onvoldoende soelaas bieden. Voor deze grote uitgave dient ongeveer £25.000 beschikbaar gesteld te worden. Natuurlijk worden



Orgel Nederlandse Kerk, gebouwd 1954

sponsoren, instellingen en bedrijven aangeschreven om te helpen dit geld bij elkaar te brengen en wordt de wekelijkse collecte voor de kerk (blauwe zakje) gebruikt voor het orgelfonds. U treft bovendien op de balie in de Social Hall een spaarpot voor het orgelfonds aan, maar bovenal wil de kerkeraad u als kerkganger betrekken bij de financiering van de orgelreparatie. Op zondag 23 maart zal er een talentenveiling worden gehouden: iedereen heeft talent, en iedereen kan meehelpen! We zullen bijvoorbeeld een rondleiding en een kijkje achter de schermen op de afdeling Egyptologie in het British museum met onze ouderling Rosalind Janssen aanbieden. Een viergangendiner bij u thuis, gepresenteerd door onze diaken Marijn Veuger, en deze aanbiedingen bij opbod aan de hoogste bieder verkopen. Het is de bedoeling dat de volledige opbrengst van deze veiling naar het orgelfonds gaat. De kerkeraad nodigt u

duis om creatief mee te denken en hoopt dat u ook een speciaal talent beschikbaar kunt stellen: te zijner tijd ontvangt u een aanmeldingsformulier per email. Wij rekenen erop dat deze ludieke actie niet alleen voor 't nodige aan jolijt en plezier zorgt, maar ook leidt tot een wezenlijke bijdrage aan het orgelfonds. Verder is er de mogelijkheid een orgelpijp en/of een deel van de reparatie/revisie te sponsoren. Informeert u bij de kerkeraad of bij onze Director of Music, David Titterington.

Bibliotheek

Ook aan de historische schat die wij in de bibliotheek bezitten zal de komende tijd verder aandacht worden besteed. Wij hebben Diana Mercer, senior management of UCL library services en Marja Kingma, hoofd van de Lage Landencollectie in de British Library als vrijwilligers bereid gevonden de bibliotheek te her-catalogiseren en te digitaliseren, zodat deze door middel van internet voor allen beschikbaar zal zijn. Wij zijn Diana en Marja zeer erkentelijk dat ze bereid zijn om deze taak op zich te nemen.

Tweetaligheid

Enige maanden geleden heeft de kerkeraad als principestandpunt ingenomen dat het (nog) niet volledig beheersen van de Nederlandse taal geen beletsel moet zijn om in onze gemeente op enigerlei wijze mee te doen en/of een actieve rol te vervullen. Dit principe vindt zijn praktische uitwerking in het beschikbaar stellen van een vertaalde samenvatting van de preek op de zondagen wanneer ds. Joost Röselaers voorgaat. Onze dank gaat uit naar ds. Joost Röselaers voor het nemen van dit initiatief en voor het extra werk dat dit met zich meebrengt. Wij hopen dat het zo voor bijvoorbeeld Engelstalige partners, vrienden en familieleden aantrekkelijker wordt de dienst bij te wonen. Mocht u nog andere suggesties hebben die de tweetaligheid van onze gemeente kunnen bevorderen, dan staat de kerkeraad hier zeer zeker voor open.

De kerkeraad

Rosalind Janssen, Liesbeth Knook, Marc Rovers, Marijn Veuger



David Titterington

Orgelconcert

Zondag 2 maart
om 12.30 uur

door David Titterington

programma:
Clavierübung III - JS Bach

Na het concert, dat ongeveer een uur duurt, is er gelegenheid voor een drankje.

Er zal een collecte gehouden worden voor het Orgelfonds.

Nederlandse Kerk
7 Austin Friars, London

Verslag van de eerste vergadering liturgie-commissie

Op 12 januari jl. kwam de liturgie-commissie voor het eerst bijeen. De commissie bestaat uit negen leden, en vertegenwoordigt de diversiteit binnen onze gemeente. De commissie zal de kerkeraad adviseren wat de zondagse liturgie en bijzondere diensten betreft. De volgende punten werden op de vergadering besproken:

Inrichting van de kerkzaal

De reacties vanuit de gemeente indachtig, is besloten om alle stoelen in een halve cirkel op te stellen. Daarnaast worden de aankondigingsborden voor de liederen weer in gebruik genomen.

Huidige liturgie

Een aantal keren per jaar zal er een nieuw votum, kyrie en gloria worden ingevoerd, volgens de kerkelijke kalender. Er wordt meer gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek. Voor diensten met kinderkerk wordt een vast en kindvriendelijk lied uitgezocht.

Nieuwe liederen

Een keer per maand zal een nieuw lied worden ingestudeerd voorafgaand aan de dienst. Het instuderen begint om 10.45 uur en wordt geleid door cantor Iris Korfker en organist David Titterington.

Diensten met gastprekers

Er is gebrainstormd over een serie diensten met gastprekers uit de culturele wereld, maar misschien ook uit de sportwereld rondom bijzondere sportevenementen (WK voetbal, tennis op Wimbledon).

De commissie zal vijf keer per jaar bij elkaar komen

U bent van harte uitgenodigd om uw ideeën rondom diensten en liturgie te delen met de commissie. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende.

Joost Röselaers

Diaconie collecte in maart 2014 Kerk in Actie Syrië

De crisissituatie en het geweld in Syrië duren voort. Eén op de vijf inwoners is slachtoffer van het geweld. 5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Sommigen van hen vonden onderdak bij familieleden, anderen zochten hun toevlucht in scholen, tentenkampen of zelfs in oude ruïnes. 's Nachts daalt de temperatuur tot onder het vriespunt, daarom hebben deze mensen dringend behoefte aan dekens, matrassen, beddengoed, winterkleding en oliekachels. Ook is er behoefte aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen.

Kerk in Actie

Kerk in Actie is als een van de weinige hulporganisaties, via haar kerkelijke netwerk, in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulp te bereiken via het Grieks Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië in Damascus.

Sinds maart 2012 bood het Grieks Orthodoxe Patriarchaat

al hulp aan zeker 40.000 slachtoffers in Damascus, Homs, Tartous, Swaid, Al Hasakeh en Aleppo. Via het kerkelijke netwerk heeft het patriarchaat overal in het land mogelijkheden om hulp te bieden, ongeacht religie of politieke voorkeur. In samenwerking met ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon.

Wereldwijd brachten kerken al 2,5 miljoen euro bij elkaar voor noodhulp in en buiten Syrië. Maar er is veel meer geld nodig nu in één jaar tijd het aantal mensen in Syrië dat hulp nodig heeft, steeg van één naar vier miljoen. Kerk in Actie kreeg een hulpverleningsverzoek voor 5 miljoen euro om 200.000 mensen in en buiten Syrië te kunnen helpen. Natuurlijk willen wij graag ons steentje bijdragen; daarom beveelt de diaconie de Kerk in Actie-collecte voor Syrië van harte bij u aan.

Namens de diaconie

Marijn Veuger



Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis is theoloog, dichter, kerkvernieuwer en priester. Onlangs werd hij 80 jaar.

Op 4 januari jl. stond een interview in NRC Handelsblad met hem.

De tekst raakte mij, en ik gebruikte hem bij kringen en als opening voor vergaderingen.

Joost Röselaers

Stoutmoedig verhaal

'Als kind ervoer ik in de kerk momenten van groot geluk. Het zingen, het orgel, de bemoedigende woorden van de pastoor. Het was oorlog, een vreselijke tijd, maar hij hield ons voor dat het vrede zou worden. Die hoop heeft zich in me genesteld. Zeggen: het zal gebeuren, ik hoop het, ik wil het. Ik geloof niet meer als een kind, zoals je in sinterklaas gelooft. God grijpt niet in, hij heeft de toekomst in mensenhanden gegeven. Voor mij is de God van de Bijbel de tegenstem, een kritische stem tegen armoede en sociale onderdrukking. De Bijbel is het meest stoutmoedige verhaal uit de menselijke geschiedenis. Bedenk het eens. Dat het goed komt. Wie verzint zoiets?'

Rechtzetten

'De dood houdt me nog niet bezig. Ik ben onlangs tachtig geworden, ik weet dat de klap elk moment kan komen, maar ik ben er nog niet aan toe denk ik. Na diensten of voordrachten komen er vaak mensen naar me toe die ziek zijn of het einde voelen naderen. Ze vragen of ik ze wil begraven. Sommige mensen zijn bang, ze willen van mij horen dat er iets zal zijn. Dan blijf ik heel stil. Ik heb geen concrete verwachtingen, alleen hoop. Ik hoop toe te zijn aan de dood als het zo ver is. Ik hoop dat er iets zal zijn, iemand zelfs. Ik hoop de God van de Bijbel te zien. Het kan gewoon niet zo zijn dat mensen op deze aarde zo vernietigd worden en dat dat niet recht wordt gezet.'

Lees meer op: www.huubosterhuis.nl

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's en praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf



aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God, om van daaruit in beweging te komen

voor de ander. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de appen doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op: www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

Er is ook een papieren kalender; deze kalender loopt van Aswoensdag 5 maart t/m Pasen zondag 20 april. De kalender bevat gebeden, gedichten, kruiswoorden, portretjes van mensen over hun beleving van de veertigdagentijd en de rubriek 'zoek de stilte in de veertigdagentijd'. De kalender is geschikt voor eigen gebruik, maar ook om cadeau te doen. Bestel de kalender voor 15 februari voor £ 4,- via het kerkelijk bureau, info@dutchchurch.org.uk

*Namens de diaconie
Marijn Veuger*



Dutch Centre Nieuws

Dankzij financiering door een fonds is het Dutch Centre in staat om een zakelijk directeur aan te stellen. Hij/zij zal zich met name bezighouden met fondsenwerving en programmering. De aanstelling gaat in per april en de officiële taakomschrijving zal binnenkort gepubliceerd worden. De trustees zijn bijzonder verheugd met deze aanstelling. Het vele werk dat momenteel door hen verricht wordt op vrijwillige basis zal kunnen worden overgenomen door de zakelijk leider. Het Dutch Centre geniet steeds meer bekendheid in Nederland en Engeland en dat merken we bijvoorbeeld door de vele aanvragen die wij ontvangen.

Ook samenwerkingspartners melden zich aan, naast de Ambassade en UCL nu ook de universiteit van Sheffield (waar een honderdtal studenten Nederlands studeert!). Wat de programmering betreft: op 24 februari is Emilie Gordenker te gast tijdens een 'Dutch Centre Talk'. Zij is directeur van het Mauritshuis in Den Haag.



Girl with the pearl earring
Johannes Vermeer

Zij zal worden geïnterviewd door Titia Ketelaar, correspondent van NRC Handelsblad in Engeland.

Onderwerp is 'What can we learn from Dutch painter Vermeer?'

Eind april is Simon Kuper te gast in de serie 'Dutch Centre Talks'. Simon Kuper is columnist van de Financial Times. Hij komt uit Zuid-Afrika, woonde lang in Nederland en thans in Parijs. Hij schreef vele boeken over

voetbal (Ajax) en de financiële wereld. Eind mei tenslotte is cabaretier Johan Fretz te gast. Meer informatie daarover volgt op de website van het Dutch Centre: www.dutchcentre.com en in het volgende Kerknieuws. U bent van harte welkom bij deze activiteiten!

*Joost Röselaers
Trustee van het Dutch Centre*

Business Manager, Dutch Centre Austin Friars, City of London

Mission

- The aim of the Dutch Centre is to;
- Strengthen the Dutch community by bringing together the Dutch diaspora.
 - Promote 'Best of Dutch' through creativity and the arts.
 - Appeal to a non-Dutch audience.

The Position

The Dutch Centre opened in 2013. Today, a dedicated Business Manager is sought. The role is for two days a week. The remuneration will be around £18,000.

The Person

The successful applicant will have an in-depth knowledge of the Dutch cultural scene and understand what engages British and Dutch audiences.

Qualifications

- A 'cultural entrepreneur' who is able to develop innovative programmes that interest a British/Dutch audience.
- Bilingual English/Dutch

For more information and how to apply go to:
www.dutchcentre.com



Kerkdiensten

De morgendiensten beginnen om 11.00 uur.

- 2/2 Vierde zondag van Epifanie, wit
Maaltijd van de Heer (MaS)
Ds. Joost Röselaers
- 9/2 Vijfde zondag van Epifanie, groen
Kinderkerk
Ds. Joost Röselaers
- 16/2 Zesde zondag van Epifanie, groen
Ds. Henk ten Napel (Vlaardingen)
- 23/2 Zevende zondag van Epifanie, groen
Ds. Gerrit Bakker (Newark)
- 2/3 Achtste zondag van Epifanie, groen,
Maaltijd van de Heer (MaS)
Ds. Joost Röselaers
- 9/3 Eerste zondag van de Veertigdagen, paars
Kinderkerk
Ds. Joost Röselaers
- 16/3 Tweede zondag van de Veertigdagen, paars
Ds. Ilona Fritz (Amsterdam)
- 23/3 Derde zondag van de Veertigdagen, paars
Ds. Joost Röselaers
- 30/3 Vierde zondag van de Veertigdagen, paars
Maaltijd van de Heer (MaS)
Ds. Joost Röselaers

Leesrooster

- 2/2 Sefanja 2,3; 3,9-13, Psalm 37: 1-11,
Johannes 4: 43-54
- 9/2 Genesis 1: 9-13, Lucas 8: 4-15
- 16/2 Prediker 2: 1-11, Lucas 12: 13-21
- 23/2 Psalm 51: 1-17, Lucas 15: 1-7
- 2/3 Jesaja 30: 15-21, Lucas 13: 23-33
- 9/3 Psalm 43, Lucas 18: 1-8
- 16/3 Lezingen nog niet vastgesteld
- 23/3 Deuteronomium 10: 12-22, Lucas 19: 11-28
- 30/3 Filippenzen 2: 1-11, Lucas 17: 1-10

Agenda

Februari

- Ma 3/2 17.45 Choral Evensong at the
Temple Church (London EC4) with
ds. Joost Röselaers presiding and
Temple Church's choir performing,
drinks reception after the service
- Di 4/2 11.00 Bijbelkring
12.00 Cirkel 'Bring & Buy'
- Wo 5/2 18.30 KWF vergadering
- Zo 9/2 13.00 Kerkeradsvergadering
- Di 11/2 11.00 Church watchers
- Ma 24/2 19.00 Vermeer Talk at Dutch Centre
Lees meer op: www.dutchcentre.com
- Di 25/2 11.00 Church watchers

Maart

- Zo 2/3 12.30 Orgelconcert David Titterington
(na de kerkdienst en koffiedrinken)
- Ma 3/3 18.00 Kerkeradsvergadering
- Di 4/3 11.00 Bijbelkring
12.00 Cirkel
18.30 KWF vergadering
- Wo 5/3 18.30 KWF vergadering
- Di 11/3 11.00 Church watchers
- Zo 23/3 12.30 Talentenveiling t.b.v. het Orgelfonds
(na de kerkdienst en koffiedrinken)
- Di 25/3 11.00 Church watchers
- Do 27/3 19.30 Gespreksgroep
'Wat doe ik hier in Godsnaam?'
Lees meer op:
www.dutchchurch.org.uk

April

- Di 1/4 11.00 Bijbelkring
12.00 Cirkel
- Wo 2/4 12.30 'Bonhoeffer Vesper' m.m.v.
Geertje Bouwes, David Titterington
en Joost Röselaers
18.30 KWF vergadering
- Di 8/4 11.00 Church watchers
- Wo 9/4 12.30 'Bonhoeffer Vesper' m.m.v.
Geertje Bouwes, David Titterington
en Joost Röselaers
- Wo 16/4 12.30 'Bonhoeffer Vesper' m.m.v.
Geertje Bouwes, David Titterington
en Joost Röselaers
- Di 22/4 11.00 Church watchers
(The Friends of the City Churches)
Lees meer op:
www.london-city-churches.org.uk

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com



Invitation
Members of the Dutch Church and their guests are welcome to attend a service of *Choral Evensong* at the *Temple Church* (London EC4) on *Monday 3rd February* at 5.45 pm.
This is a joint service at which *ds. Joost Röselaers* will also preside.
An opportunity to hear the *Temple Church's* renowned *choir* in one of London's most beautiful mediaeval churches. The service will be followed by a *drinks reception*.
Temple Church is located off *Fleet Street*, the nearest tube station is *Temple*.