



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 97, nummer 8/9, augustus/september 2015

Religieus geweld

Afgelopen juni nam ik deel aan een retraite voor remonstrantse predikanten. Met zevenendertig collega's kwamen wij bijeen in Noord-Ierland. Het thema van de retraite was 'religieus geweld'. Dat kon haast niet anders, in een gedeelte van het Verenigd Koninkrijk dat al tientallen jaren te maken heeft met conflicten tussen Katholieken en Protestanten. Wij kregen een indrukwekkende inleiding over het conflict aan de hand van de persoonlijke ervaringen van David McMillan, predikant van een lokale Protestantse kerk. Tijdens de 'troubles' (de aanduiding voor de periode van onrust en geweld)

verloor hij een aantal dierbare vrienden. Op zijn zoektocht naar vrede werd hij zelf door verschillende partijen gedemoniseerd. Een dag later maakten we een tocht door Belfast, een stad die nog steeds verdeeld is in Britse

(Protestantse) en Ierse (Katholieke) wijken. Wij maakten kennis met een aantal moedige initiatieven die wederzijds begrip en verzoening stimuleren. Wij voelden hoe religie mensen uit elkaar kan drijven. Tegelijk stimuleren dezelfde Bijbelse bronnen juist toenadering en verzoening.

A clash of civilizations?

Het onderwerp 'religieus geweld' is buitengewoon actueel. Een paar weken na de retraite werd de wereld opgeschrikt door aanslagen in Tunesië, Koeweit en Frankrijk. Een 'clash of civilizations' lijkt steeds dichterbij te komen. Misschien las u het meest recente boek van de Franse schrijver Michel Houellebecq 'Soumission' ('Onderwerping', de letterlijke vertaling van het woord 'Islam'). Houellebecq beschrijft de (fictieve) subtiële

Islamisering van Frankrijk, dat uiteindelijk een Islamitische Staat wordt. Aan de ene kant beschrijft Houellebecq waar velen van ons bang voor zijn: de opkomst van een totalitaire vorm van geloven in onze liberale samenleving (en dat kan elke godsdienst zijn). Aan de andere kant beschrijft Houellebecq haarfijn de ondergang van de Westerse beschaving. Wij hebben afscheid genomen van kerk en christendom, maar in dat proces hebben we ook het kind met het badwater weggespoeld. In onze post-moderne samenleving is er geen gemeenschappelijk verhaal, en er zijn geen waarden meer die ons binden. In zo'n context kan een ideologie met duidelijke en gemakkelijke antwoorden de vrije hand

krijgen. Denk aan extreme politieke partijen, of radicale godsdiensten. Het dramatische is dat wij er niet meer tegen gewapend zijn.

Een zachte tegenkracht

Wat kunnen wij doen om religieus geweld tegen te gaan? Ik zou ervoor willen pleiten om

ons weer te verdiepen in het Bijbelse verhaal, dat leest als een krachtige oproep tegen alle machten die ons gevangen houden en angstig maken.

Dat verhaal heeft de vredesonderhandelingen in Noord-Ierland gestimuleerd. En recent inspireerde het Bijbelse verhaal de zwarte bevolking in Charleston tot een krachtig tegenverhaal, na de raciale aanslagen in een zwarte kerk. Op de aanslag werd niet gereageerd met geweld, maar met woorden van vergeving en verzoening. Wij laten ons niet klein maken, maar staan voor een verhaal dat toekomst heeft en perspectief biedt. De zachte krachten zullen zeker winnen (Henriette Roland Holst).

Ds. Joost Röselaers



Belfast 'Peace Wall'

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: info@dutchchurch.org.uk

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Joost Röselaers

2 Grange Park, Horsell, Woking, GU21 4BX

Tel: 07957 775 980.

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Rosalind Janssen, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: rosalind.janssen@virgin.net

Liesbeth Knook, ouderling/trustee

Tel. 020 8785 0728

Email: liz@knook.com

Martijn Proos, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: martijnproos@googlemail.com

Marc Rovers, ouderling/trustee

Tel. 07725 448 425

Email: leinmarc@btinternet.com

Maurits Ruis, ouderling/trustee

Tel. 07852 624 464

Email: maurits.ruis@gmail.com

Marijn Veuger, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: marijn.veuger@gmail.com

Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: d.titterington@ram.ac.uk

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: annepage2@waitrose.com

Tom Mohan Email: mohantom39@googlemail.com

Adviseur kerkmuziek: Hanna Rijken

Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 020 8789 4960

Email: ditte@btconnect.com

Predikant: Ds. Joost Röselaers

Paul Donnelly: layout and design

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2014

Website

www.dutchchurch.org.uk

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: vandermarel@gmail.com

Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864

Email: mboesveld@hotmail.com

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekening: IBAN GB34 NWBK 5000 0003 0099 71, BIC NWBKGB2L. In Nederland is de rekening: IBAN NL83 INGB 0003 4026 44, BIC INGBNL2A

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: daphna@dutchcentre.com

Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steu fonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885

Email: info@koningwillemfonds.org.uk

Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: www.nedcitylunch.org

Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Vrienden van de Nederlandse Kerk

Secretariaat: Reiny Boers-Osinga

Wijkseweg 15

7396 BC Terwolde (Nederland)

Email: reinyboersosinga@online.nl

Tel: +31(0)571 795024

Website: www.vriendennederlandsekerk.nl

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat: John Hummerston, 5 The Knoll

Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465

Email: voorzitter@neerlandia.org

Website: www.neerlandia.org.uk

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



Overlijden Leendert Vogel

Op 7 juni j.l. overleed Leendert Vogel, broer van oud-predikant van de gemeente Ans Vogel. In haar Londense tijd was Leendert Vogel regelmatig bij zijn zuster op bezoek en woonde hij de diensten bij in de Nederlandse Kerk. Onze gedachten en gebeden

zijn bij zijn familieleden en vrienden, en met name bij Ans Vogel.

Geboren Sophie Juliette Helena van Werkhoven

Vrijdag 12 juni is de kleindochter van Jaap en Juup van Werkhoven geboren. Zij heet Sophie Juliette Helena. Zij is vroegtijdig geboren, na 28 weken zwangerschap. Het lijkt goed te gaan met moeder en dochter. Onze felicitaties aan ouders en grootouders!

12 september: huwelijk Alexander van Holk en Luise Volwahren

Op 12 september leid ik de huwelijksdienst van Alexander van Holk en Luise Volwahren. Zij wonen in Londen, en trouwen in Starnberg (Duitsland), waar Luise vandaan komt. Alvast onze hartelijke gelukwensen aan het aanstaand bruidspaar!

Vooroordelen over Nederlanders - een avond in café de Hems

Eind juni vond in het Nederlands café de Hems een avond plaats over vooroordelen die men heeft over Nederlanders. De avond was georganiseerd voor en door studenten Nederlands in het Verenigd Koninkrijk. Vijf mensen gaven een inleiding en gingen vervolgens in gesprek met de tachtig aanwezigen. Ik sprak over 'Nederland en Calvin'. Al is Nederland een sterk gesecculariseerd land, wij zijn nog steeds sterk beïnvloed door het Calvinisme. Neem gerust contact met mij op als u mijn inleiding ontvangen wilt!

Geloofsgespreksgroep over de zeven hoofdzonden

In oktober gaat een nieuwe gespreksgroep van start in de Nederlandse Kerk. Dit jaar bespreken wij de zeven hoofdzonden. Traagheid. Woede. Hebzucht. Vraatzucht. Lust. Jaloezie. Hoogmoed. Sinds de vroege kerk heeft men de gedachte gekoesterd, dat de omgang met deze zeven eigenschappen of emoties bepalend is voor het al dan niet vinden van een gelukkig en bevrijd bestaan. Deze emoties kregen in de loop van de geschiedenis een negatieve bijklank. Ten onrechte, denk ik. Zij kunnen ook een bron vormen van nieuwe energie, van inspiratie. Bij iedere 'zonde' zal ik een tekst uit de Bijbel kiezen, en een gedeelte uit literatuur of een gedicht. De groep komt om de zes weken bijeen. U bent van harte welkom om mee te doen!

Gespreksgroep van start in Surrey

In oktober gaat ook een gespreksgroep van start in Surrey. De groep komt eens in de zes weken bij elkaar. U bent zeer welkom om mee te doen. Neem voor nadere informatie contact op met Irene Lansen, Email: irenelansen@hotmail.com of ondergetekende.

Diners Pensant met Joris Luyendijk en Astrid van Heumen

Op 1 september is er een extra Diner Pensant met schrijver Joris Luyendijk, die een spraakmakend en veelgelezen boek schreef over bankiers ('Dit kan niet waar zijn'). Deze avond is met name bedoeld voor bankiers die in een vertrouwelijke sfeer met Joris Luyendijk in gesprek willen gaan over zijn bevindingen.

Op 1 oktober is het eerstvolgende reguliere Diner Pensant. Te gast is dan Astrid van Heumen, headhunter in Londen en Amsterdam. Thema is: 'wie goed doet, goed ontmoet'.



Literatuurkring op 17 september - 'De Langste Nacht' van Otto de Kat

Op donderdag 17 september (19.30) bespreekt de Literatuurkring het boek 'De Langste Nacht' van Otto de Kat. Het boek ontving lovende recensies in de Nederlandse pers. Otto de Kat is het pseudoniem van Jan-Geurt Gaarlandt, theoloog en uitgever.

U bent van harte welkom om met ons dit boek te bespreken!

Gastpredikanten

In augustus ontvangen wij een drietal gastpredikanten: op 9 augustus ds. Carel ter Linden (Leidschendam, oud-predikant van de Kloosterkerk in Den Haag), op 16 augustus ds. Henk Leegte (predikant van de doopsgezinde gemeente in Amsterdam) en op 23 augustus prof. dr. Henk de Roest, consulent van onze gemeente. Op 20 september leidt Hans Uytenbogaardt de dienst, oud-consulent en -predikant van de gemeente. Een hartelijk welkom aan hen allen!

Joost Röselaers

(Ingezonden mededeling)

Dutch Care At Home

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap.

De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan.

De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag eens langs om in een gratis introductiegesprek uw individuele wensen en behoeften te bespreken.

Juliette Bogaers

telefoon: 020 74353200 www.dutchcareathome.com
mobiël: 07968 129490 info@dutchcareathome.com

Stof tot nadenken



Johan Goud

Over religie kan eindeloos getwist worden. Dat gebeurt ook, soms op een lachwekkende, soms op een verdrietig stemmende, soms op een tot wanhoop drijvende manier. Onlangs las ik het laatste boek van Maarten 't Hart (Magdalena, 2015), dat van al deze reacties wel iets in me opriep. Het herinnerde me aan het gereformeerde leven in de vijftiger jaren, dat ook ik van nabij heb leren kennen. De verbitterde gevechten over de uitleg van bijbel-passages. Het onvermogen om de bijbel literair te lezen, als een boek vol verbeeldingen van de geheimzinnige werkelijkheid die ons omgeeft. Alles moest volgens de wetten van de 'common sense' begrepen kunnen worden. Maarten 't Hart zet die fantasieloze manier van lezen tot in het extreme door. Hij meent op die manier de onzin van religie aan te kunnen tonen. Zijn ongeloof begon toen tot hem doordrong hoe onzinnig het verhaal over de ark van Noach is. Hij rekende nauwkeurig uit hoeveel tijd nodig was om twee miljoen soorten binnen boord te krijgen. Dat kon onmogelijk op één dag. Het was dus 'domweg een sprookje, een bizar verzinsel'. Dat inzicht had hem kunnen aanzetten tot een andere, een mythologische of literaire manier van lezen. Voor Maarten 't Hart liep het anders. Hij ziet deze ontdekking tot nu toe als zijn eerste stap op de weg naar bevrijding. Tegen de achtergrond van die verbeterde oorlogen rondom Schrift en Belijdenis kan ik me dat beslist voorstellen. Maar het is jammer dat dat een vrijere gedachtenvorming rondom deze bizarre verhalen geblokkeerd heeft. Er kon niets anders volgen dan een pertinent 'nee'. Noodzakelijk lijkt me dat niet. De Israëliische schrijver Meir Shalev groeide op in een niet-godsdienstig gezin maar is juist daarom betrekkelijk onbelast. Mijn bijbel, merkt hij op, is een boek dat geschreven is door en over mensen van vlees en bloed. Het bevat genoeg politiek, liefde en geloof om iedere lezer, gelovig of niet, te denken te geven.

*Johan Goud
emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht en
oud consulent Nederlandse Kerk in London*

Nieuws uit de kinderkerk

Zondag 21 juni, tijdens de laatste kinderkerk van dit seizoen, maakten we een spannende speurtocht door de kerk. Maurits Ruis en Joost Röselaers vertelden interessante verhalen over de geschiedenis van de Nederlandse Kerk. We bekeken de kerkraden, het wandkleed, de paaskaars, het doopvont en het orgel. Ook namen we een kijkje in de predikantskamer, de bibliotheek en de crypte. De kinderen deden een

quiz en ontdekten aan het eind wie in 1550 de eerste predikant van de kerk was: Marten Micron. De rondleiding was een groot succes. In het nieuwe seizoen plannen we opnieuw een datum voor klein én groot, zodat iedereen meer te weten kan komen over de boeiende historie van het kerkgebouw.

Zondag 27 september starten we het het nieuwe seizoen. We ontmoeten dan een heel grappige mevrouw die mooie verhalen vertelt en swingende liedjes zingt: Jacqueline



Kinderkerk

de Savornin Lohman. Een andere aanrader voor ouders en kinderen is de dienst van 30 augustus. Gert-jan Vlaming neemt dan een heleboel houten

pinguïns mee naar de kerk. Het verhaal gaat dat deze diertjes geluk brengen, maar dat ze dat alleen met jouw hulp kunnen doen...

Zie: www.phingthing.com voor meer informatie. Graag tot ziens in de kinderkerk!

Rosalie Kuyvenhoven

30 augustus Dienst met Gert-jan Vlaming over de 'Phing-thing' Kinderen ook zeer welkom!



Phing-thing

Wat heeft een klein wit beeldje van een pinguïn, genaamd Phing-thing, met de kerk te maken? Toen Gert-jan Vlaming (woonachtig in Londen) het bijna 10 jaar geleden min of meer per ongeluk maakte, wist hij niet dat ze zo belangrijk voor hem, maar ook voor andere mensen zouden worden. Het rare is dat als mensen het zien, dat ze het willen voelen en vasthouden en er blij van worden. Deze reacties hebben ervoor gezorgd dat het Gert-jan's doel is geworden om er zoveel mogelijk in de wereld te brengen om mensen gelukkig te maken. Begin oktober zullen er voor het eerst duizend bij elkaar staan in de tuin van de Inner Temple in London. Ze staan er van 5 tot 10 oktober en op de laatste dag worden ze allemaal weggegeven. Maar dat is niet alles, want op de rug van elke Phing-thing komt een wens te staan. We verzamelen deze wensen van allerlei mensen en zouden in de kerkdienst van 30 augustus graag van u horen wat u een ander toewenst, zodat we deze op een Phing-thing kunnen zetten en iemand hier gelukkig mee kunnen maken. Geluk kun je delen, je kan het zelfs weggeven zonder dat je het verliest.

Vanuit de kerkenraad

Terugblik

Na een drukke periode met veel bijzondere diensten, zijn de zomermaanden wat rustiger. Dat geeft ons gelegenheid om na te denken over het programma voor het komend seizoen. In het najaar staat een aantal bijzondere diensten en activiteiten gepland. Via het Kerknieuws en de website: www.dutchchurch.org.uk houden wij u op de hoogte.

Trouwdienst

Op 27 juni trouwden in onze kerk Rosemary Dixon en Frederick van der Wyck (zoon van oud kerkenraadslid Hermance de Vos van Steenwijk en Otto van der Wyck). Het was een mooie dienst, onder meer door de aanwezigheid van een koor dat uit veertig mensen bestond. We wensen hen een mooie toekomst samen.

Gebouw

Er zijn een aantal onderzoeken geweest naar de oorzaak van de vochtige plek bij de westelijke ingang. Er zijn geen lekkages gevonden, dus er moet verder gekeken worden waar het vocht vandaan komt. We zijn in afwachting van een rapport om te kijken hoe we hierin verder gaan.

De werkzaamheden aan de bestrating van Austin Friars vorderen gestaag en liggen zelfs wat voor op schema. De fietsenrekken zijn weer teruggeplaatst bij de westelijke ingang. De renovatie zorgt voor nieuwe uitdagingen, omdat het nieuwe straatoppervlak erg aantrekkelijk is voor 'skaters', die nu ook van het terras van de kerk gebruik maken. We kijken welke maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast en schade aan het terras en gebouw te voorkomen.

Diaconie

Onze diaken Marijn Veuger brengt zes maanden op Skye in Schotland door. We missen haar input, maar blijven in contact via email. De diaconie is versterkt met Annette Slokker. Wij zijn erg blij met haar toezegging!



Het kerkorgel

Muziek

Na elke dienst zijn we bevoorrecht om te kunnen luisteren naar de prachtige muziek die onze organisten hebben ingestudeerd. Het zou goed zijn als mensen die liever willen praten direct

naar de Social Hall gaan, zodat de anderen in stilte van de muziek kunnen genieten. Voor velen vormt het orgelspel een overgang tussen de dienst en het dagelijkse leven, en daarmee een moment van reflectie.

Cantorij

Vanaf september hoopt de cantorij weer van start te gaan in onze gemeente. Vier keer per jaar is Hanna Rijken te gast om nieuwe liederen in te studeren, en vier keer per jaar wil de cantorij deze nieuwe liederen voorafgaand aan de dienst oefenen. De praktische coördinatie berust bij Ditte Donnelly. U bent zeer welkom om mee te doen, met of zonder zangervaring!

De kerkenraad

Verslag van de liturgiecommissie

Taken

De taken van de commissie zijn verbreed. Naast bezinning op de liturgie bereidt de commissie ook bijzondere diensten voor (Startzondag, Gedachtenisdienst, Kerst- en Paasdiensten, Pinksteren en Stichtingszondag). De commissie 'brainstormt' tenslotte over mogelijkheden om nieuwe groepen te bereiken en te betrekken op de zondag ochtend.



Hanna Rijken

Muziek in de dienst

Muzikaal adviseur Hanna Rijken is op 13 september en 22 november te gast in de Nederlandse Kerk om nieuwe liederen met ons in te studeren. U bent allen zeer welkom, muzikervaring of niet! Op 27 september en 29 november studeren wij voorafgaand aan de dienst nieuwe liederen in.

Ook hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ditte Donnelly, Email: ditte@btconnect.com of ondergetekende, Email: minister@dutchchurch.org.uk

Wijziging in start van de dienst

Na het welkom door de ouderling van dienst en het openingslied volgen bemoediging en gebed van inkeer. Vanaf 30 augustus zal de predikant deze uitspreken. Dat geeft de predikant de gelegenheid om in het gebed van inkeer alvast te verwijzen naar thema's die later in de dienst terug zullen komen, en naar (dramatische) gebeurtenissen uit de afgelopen week in wereld en gemeente.

Samenstelling commissie en taakverdeling

De commissie bestaat uit Ditte Donnelly (muzikale bijdragen aan kerkdiensten), Adriana Sutters (liturgie), Frida Doekes (bijzondere diensten), Rosalie Kuyvenhoven (link met kinderkerk), Rosalind Janssen (contactpersoon kerkenraad, contact gastpredikanten), David Titterington (adviseur muziek) en Joost Röselaers (algemene coördinatie). Neem gerust contact met ons op als u suggesties of vragen hebt!

Joost Röselaers

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij
voor het nummer van oktober/november
maandag 14 september 2015

Diaconie collecte in augustus Koning Willem Fonds



Maurits Le Poole, nieuwe voorzitter KWF

Voor de meeste lezers van Kerknieuws zal de collecte voor augustus een oude bekende zijn. En voor velen van u zal het bezoek van prinses Beatrix, ter ere van het 140-jarig jubileum, nog vers in het geheugen staan. Maar misschien is het toch goed om nog eens de belangrijkste feiten op een rijtje te zetten: Het Koning Willem Fonds verleent al

sinds 1875 bijstand en praktische hulp aan Nederlanders in de UK met kleine financiële bijdragen en advies.

Het Fonds wordt beheerd door trustees, die verantwoordelijk zijn voor een zo juist mogelijke besteding van de beschikbare middelen.

Hierbij worden de trustees bijgestaan door een maatschappelijkwerk-coördinator, om te zorgen dat hulp daadwerkelijk terecht komt daar waar de nood het hoogst is. Het fonds ontvangt jaarlijks tientallen aanvragen en alhoewel we niet in alle gevallen kunnen helpen, zijn er vele voorbeelden waar een klein bedrag een groot verschil maakt; van een bijdrage aan een omscholingscursus tot de aanschaf van nieuwe vloerbedekking. Maar vaak gaat het niet eens om een geldbedrag; een luisterend oor en goede raad in het Nederlands zijn dikwijls net zo waardevol. Het Koning Willem Fonds is zeer afhankelijk van giften om deze belangrijke hulp mogelijk te maken. Lees meer op:

www.koningwillemfonds.org.uk

Maurits Le Poole

Voorzitter Koning Willem Fonds

13 september 10.00 uur- zangworkshop onder leiding van Hanna Rijken

Psalmen: van kloosterpsalm tot Psalmen voor Nu

Op zondag 13 september is Hanna Rijken, 'musical advisor' van de Nederlandse Kerk bij ons te gast.

Om 10.00 uur leidt zij een zangworkshop. De liederen die we oefenen zullen wij vervolgens tijdens de dienst onder haar leiding zingen.

U bent allen van harte welkom, of u zangervaring hebt of niet!

Op zondag 27 september worden de liederen voorafgaand aan de dienst opnieuw ingestudeerd.

Neem voor meer informatie contact op met Ditte Donnelly; ditte@btconnect.com

Diaconie collecte in september Hackney Pirates



Leren is als 'n groot avontuur voor jonge piraten in een spannend schip. Dat is de basis van het werk van de Hackney Pirates.

Deze organisatie biedt jongeren tussen 9-12 jaar de kans op extra steun buiten school. Door hen niet alleen met schoolwerk te helpen maar ook bredere vaardigheden te ontwikkelen. Hackney Pirates werkt samen met lokale scholen, families en vrijwilligers om unieke projecten te leveren in hun eigen onconventionele leeromgeving,



Hackney Pirates

het 'Ship of Adventures'. De jonge piraten bezoeken het schip na school - het is een vreemde en wonderlijke leeromgeving

met geheime gangen, een onderwater grot en zelfs een echte kat. Jongeren krijgen hulp met lezen en werken ook met professionelen om hun eigen boeken, cd's en websites te ontwikkelen. Sommigen hiervan worden zelfs in de avontuur-winkel verkocht. Hackney Pirates wordt gesteund door instellingen, vrienden, vrijwilligers en partners. Meer hierover, inclusief een klein filmpje, vindt u op de website www.hackneypirates.org Wij hopen dat u het met de diaconie eens bent dat dit kleine, lokale doel onze steun waard is.

Namens de diaconie,

Nina Booth

Little Princess Trust



Sophia Ruis (7, regelmatig deelnemster aan de kinderkerk) is bezig met een charity project. Ze heeft haar afgeknipte haar gedoneerd aan de 'Little Princess Trust', die gratis haarstukjes maakt voor kinderen met kanker. Als onderdeel van dit project zamelt Sophia ook geld in, om tenminste één haarstukje te kunnen bekostigen.

Hiervoor heeft ze 'n website gemaakt, die te vinden is via deze link:

www.justgiving.com/Sandra-Teixeira
Haar doel is om minimaal 100 pond te verzamelen. Helpt u mee? Kijk ook op: www.dutchchurch.org.uk



In Focus: Marian Elston

Elke 2 maanden wordt iemand geïnterviewd die betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Marian Elston aan de beurt. Zij bezoekt regelmatig de kerkdiensten in de Nederlandse Kerk en is een enthousiaste vrijwilliger van het Dutch Centre.



Marian Elston

1. Waar kom je vandaan?

Ik ben in Zwammerdam geboren en ik ben in die buurt opgegroeid- in Zwammerdam en Bodegraven. In Zwammerdam heb ik de huishoudsschool gevolgd en een typediploma gehaald. Na een half jaar op kantoor ben ik als kindermisje gaan werken in een gezin met 10 kinderen in Voorschoten, bij Arie van der Valk, tot mijn

negentiende. Daarna ben ik getrouwd en ik heb twee kinderen gekregen. Na zeven jaar zijn we naar Nieuw-Zeeland verhuisd. We zijn daar een restaurant begonnen, en ik heb er gewerkt als Branche Manager voor Encyclopedia Britannica. Na mijn scheiding ben ik teruggekeerd naar Nederland. Mijn zoon is tien jaar geleden overleden en mijn dochter en haar gezin wonen nu in Australië. Mijn huidige man heb ik in 2002 ontmoet, in 2004 zijn wij getrouwd en in 2006 ben ik in Engeland komen wonen.

2. Kom je uit een kerkelijk gezin?

Iedere zondag gingen we naar zondagschool van de Nederlands Hervormde Kerk in Zwammerdam, op de fiets. Het was altijd prettig om daar te zijn. Met Kerst mochten we dan mee naar de grote kerk, met de mooie verlichting, versiering en de hele grote kerstboom. Ik kijk met veel plezier terug naar deze kindertijd.

3. Hoe zou je jouw geloof nu beschrijven?

Mijn geloof is voor mij een steunpunt, een bron van vertrouwen en kracht, wat me gaande en staande houdt. Geduld en begrip, inzicht. Gehoord worden zonder er iets van terug te verwachten en toch weer iedere keer een uitweg vinden in onverwachte situaties. Ik kan mijn vragen kwijt zonder schaamte of misverstanden. Waar je ook bent, een gebed kun je overal doen, in gedachte in een drukke winkelstraat tot in de keuken als je eten kookt, of gewoon als er niemand om je heen is en je er de tijd voor kan nemen, of als je niet slapen kan. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in psychologie, en heb ik daarin verschillende cursussen gevolgd. Dat heeft mij veel nieuwe inzichten verschaft. Tenslotte inspireert piano spelen mij. Ik volg piano cursussen aan het Richmond College.

4. Hoe kwam je bij de Nederlandse Kerk terecht?

In het begin ging ik naar de Holy Trinity Kerk hier in Hounslow, daar maakte ze mij er op attent dat er ook een Nederlandse Kerk is in London. Tegenwoordig ga ik naar de Nederlandse kerk en naar St Paul's Cathedral op één en dezelfde dag. Maar niet iedere week!

5. Wat mis je aan Nederland?

Ik mis het schaatsen op de Rijn. Ik mis de nette, schone en goed onderhouden straten, parken en huizen. Ik mis de vier jaargetijden. Ik mis het kunnen lopen van een 3 en 4-daagse. Maar ook Engeland ben ik gaan waarderen. Het heeft een lange tijd geduurd, maar de laatste twee jaar begin ik me hier thuis te voelen.

Marian Elston werd geïnterviewd door Joost Röselaers

27 september: Startzondag met cabaretier Jacqueline de Savornin Lohman Dienst met kinderkerk Stap voor stap de laatste rivier over... Bestemming bereikt?



Jacqueline de Savornin Lohman

Tijdens Startzondag hebben we een bijzondere gast in ons midden. Na een carrière als hoogleraar, kamerlid en scriptiebegeleider werd Jacquelin de Savornin Lohman cabaretier. Op oudere leeftijd toert zij het hele land door, en kan

zij met haar eigenzinnige en ontwapenende optredens op veel belangstelling rekenen. Na de kerkdienst zal zij een deel van haar laatste show voor ons uitvoeren, in samenwerking met pianist Bam Commijs. Tijdens de dienst zal zij een lied zingen voor jong en oud. We zijn zeer vereerd dat Jacquelin bereid is om voor ons naar Londen af te reizen, en hopen velen van u te ontmoeten tijdens onze Startzondag!

Tijdens de dienst is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar, onder deskundige leiding van Rosalie Kuyvenhoven.

Joost Röselaers leidt de dienst, David Titterington speelt op het orgel. Na afloop van de dienst en het optreden wordt u een lunch aangeboden.

Kerknieuws bijdrage

Heeft u er nog aan gedacht om uw Kerknieuws bijdrage over te maken? Wij hopen dat u bereid bent om een bijdrage te sturen, voor UK lezers £10 en voor lezers in Nederland en overige landen a.u.b. Euro 20 (per jaar). Op pagina 2 van Kerknieuws vindt u bij: **Financiële bijdrage**, alle gegevens om uw bedrag over te maken, graag onder vermelding: Kerknieuws. Alvast hartelijk dank!

Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 2/8 Zevende zondag van de zomer, groen
Ds. Joost Röselaers
m.m.v. Marie-Claire Op ten Noort, sopraan
- 9/8 Achtste zondag van de zomer, groen
Ds. Carel ter Linden (Leidschendam)
- 16/8 Negende zondag van de zomer, groen
Ds. Henk Leege (Amsterdam)
- 23/8 Tiende zondag van de zomer, groen
Prof. dr. Henk de Roest (Amersfoort)
- 30/8 Elfde zondag van de zomer, groen
Ds. Joost Röselaers
m.m.v. Gert-jan Vlaming, 'Phing-thing'
Kinderen van harte welkom!
- 6/9 Twaalfde zondag van de zomer, groen
Ds. Joost Röselaers
Maaltijd van de Heer (staand)
- 13/9 Dertiende zondag van de zomer, groen
Ds. Joost Röselaers
m.m.v. Hanna Rijken (zang)
Let op: Zangworkshop o.l.v. Hanna Rijken
om 10.00 uur!
- 20/9 Eerste zondag van de herfst, groen
Ds. Hans Uytendogaardt (Utrecht)
- 27/9 Tweede zondag van de herfst, groen
Ds. Joost Röselaers
Startzondag m.m.v. Jacquélien de Savornin Lohman
Kinderkerk
Instuderen liederen om 10.00 uur!
- 4/10 Derde zondag van de herfst, groen
Ds. Joost Röselaers

Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)

- 2/8 Psalm 12, Jakobus 1:22-27
- 9/8 2 Koningen 4: 8-18, Marcus 7:24-30
- 16/8 Jesaja 35: 1-10, Marcus 7: 31-37
- 23/8 2 Koningen 4: 42-44, Marcus 8: 1-12
- 30/8 Exodus 3: 7-10, Markus 10: 46-53
- 6/9 Psalm 54, Mattheus 17: 1-8
- 13/9 Jesaja 45: 20-25, Marcus 9: 14-29
- 20/9 Deuteronomium 13: 2-6, Marcus 9: 30-37
- 27/9 Genesis 32: 23-33, Galaten 3:3-6
- 4/10 Prediker 2: 1-11, Lukas 12, 13-21

Agenda

Augustus 2015

- Di 11/8 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Di 25/8 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00

September 2015

- Di 1/9 18.30 Diner Pensant, met Joris Luyendijk
Di 8/9 11.00 Bijbelkring
11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
12.00 Cirkel
Wo 9/9 19.30 Dutch Centre, theatrale lezing: Lucifer
Do 17/9 19.30 Literatuurkring, boek: 'De langste Nacht'
van Otto de Kat
Di 22/9 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
Wo 23/9 18.30 Boekpresentatie 'Swimming with Sharks'
van Joris Luyendijk, de engelse
vertaling van zijn boek over bankiers
Do 24/9 19.30 Dutch Centre, film: Michiel de Ruyter
Zo 27/9 12.00 Optreden Jacquélien de Savornin Lohman,
na de Startzondag kerkdienst om 11.00 uur.



Richard Black, Marie-Claire op ten Noort & Cyril Ibrahim
Het Dutch Centre sloot het seizoen af op 2 juli
met een 'Summer night BBQ and live concert'.
Vanaf september zijn er weer nieuwe activiteiten,
lees meer op de website: www.dutchcentre.com



(Ingezonden mededeling)

Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen?
Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren?
Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd?
Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de
andere kinderen in de klas?

Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk
voor orthopedagogiek.
U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te
praten over de ontwikkeling van uw kind.

Annerosedegier@gmail.com
07800566412

www.kinderpraktijkroos.com

Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan
de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring
opgedaan in onderwijs
en onderzoek.



www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

