



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 98, nummer 4/5 april/mei 2016

Is de geest uit Europa?

'Nu Pinksteren nog.'

'Hoe bedoel je?'

'Dat weet ik niet, dat zeg ik elk jaar.'

Dit dialoogje in de rubriek 'Terzijde' van Vrij Nederland zal voor velen herkenbaar zijn. Pinksteren is, naast Kerst en Pasen, het derde grote feest van het Christendom

maar het is het minst bekende van de drie.

Voor veel mensen is Pinksteren zelfs een vaag feest. Want met Pinksteren wordt alles onduidelijk. God heeft dan ineens geen lichaam meer (zoals met Kerst of Pasen het geval is) maar God is een geest. En dan kan God dus overal en nergens zijn.

De geest van het huis

Zo kan Pinksteren verder van jou af staan dan Kerst en Pasen. Maar zou dit niet andersom moeten zijn?

Want: kijk naar de leerlingen uit het verhaal dat met Pinksteren wordt gelezen (Handelingen 2). Tot voor kort hadden zij Gods Geest herkend in Jezus. De leerlingen zagen de Geest dus ergens buiten zichzelf. Maar als het Pinksterfeest aanbreekt, dan waait die Geest het huis binnen van hun eigen leven! Tussen hun stoelen en tafels, schilderijen en vloerkleden. Dichter bij kan dus eigenlijk niet.

Deze geest van bemoediging en vernieuwing heeft echter te maken met grote concurrentie. Er zijn allerlei geesten, die je kunt ervaren. Ik vermoed dat dat geldt voor elke ruimte waar wij ons in bevinden. Elke ruimte ademt een bepaalde geest. Op de drempel van een huis kan dat al duidelijk zijn: hier heerst een opgeruimde geest.

In een ander huis is het een creatieve chaos. In weer een ander huis is er een geest van rouw. Of er hangt spanning in de lucht, een geest van conflict.

De geest uit Europa

De invloed van een geest kan ook verder reiken. Een dorp, een stad, een land, ja zelfs een heel continent kan door een bepaalde geest in bezit worden genomen. In Europa waait er op dit moment een geest van wantrouwen (dat bemerk

ik zelf met enig verdriet- als overtuigd Europeaan).

De geest van solidariteit (ooit het fundament van het Europese project) is op dit moment ver te zoeken onder Europese landen.

We trekken ons liever terug achter onze eigen grenzen.

Voor een geest van bemoediging en vernieuwing lijkt al helemaal geen ruimte meer te zijn. Deze ervaring zal ongetwijfeld een grote invloed hebben op de uitslag van het komend referendum over een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Vergaderingen in Brussel doen mij soms denken aan het samenzijn van de discipelen van Jezus, voordat zij de Geest ervaren. Er zit na het

overlijden van Jezus geen

beweging meer in hun levens, ze zitten in een kringetje en weten niet hoe het verder moet. De geest is eruit.

Daardoor ontstaan er irritaties en conflicten. God zij dank wordt het dan Pinksteren, en worden de discipelen geraakt door de geest van bemoediging en vernieuwing. En zij gaan naar buiten toe om hun enthousiasme te delen. Zo'n ervaring zou je de Europese Unie ook toewensen, en als het even kan voor 23 juni.

Ds. Joost Röselaers



De komst van de Heilige Geest, Antonie van Dijck (1618 - 1620)

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: info@dutchchurch.org.uk

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Joost Röselaers

The Gatehouse, Elm Road, Horsell, Surrey GU21 4DY

Tel: 07957 775 980.

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkenraad/trustees

Ds. Joost Röselaers, predikant

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee

Tel. 020 8785 0728

Email: liz@knook.com

Rosalind Janssen, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: rosalind.janssen@virgin.net

Martijn Proos, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: martijnproos@googlemail.com

Marc Rovers, ouderling/trustee

Tel. 07725 448 425

Email: marc.rovers@dutchchurch.org.uk

Maurits Ruis, ouderling/trustee

Tel. 07852 624 464

Email: maurits.ruis@dutchchurch.org.uk

Marijn Veuger, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: marijn.veuger@gmail.com

Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: d.titterington@ram.ac.uk

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: annepage2@waitrose.com

Tom Mohan Email: mohantom39@googlemail.com

Adviseur kerkmuziek: Hanna Rijken

Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 020 8789 4960

Email: ditte@btconnect.com

Ds. Joost Röselaers

Paul Donnelly: layout and design

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2016

Website

www.dutchchurch.org.uk

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: vandermarel@gmail.com

Kinderactiviteiten

Martine Boesveld Tel. 01483 722 864

Email: mboesveld@hotmail.com

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekening: IBAN GB34 NWBK 5000 0003 0099 71, BIC NWBKGB2L. In Nederland is de rekening: IBAN NL83 INGB 0003 4026 44, BIC INGBNL2A

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: daphna@dutchcentre.com

Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: www.netherlands-embassy.org.uk

Het Koning Willem Fonds

Steunfonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: dhr. P. Elliott-Lockhart, tel. 01932 355 885

Email: info@koningwillemfonds.org.uk

Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: www.nedcitylunch.org

Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Nederlandse Bezoekgroep

Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel. 020 8393 7166

Vrienden van de Nederlandse Kerk

Secretariaat: Reiny Boers-Osinga

Wijkseweg 15

7396 BC Terwolde (Nederland)

Email: reinyboersosinga@online.nl

Tel: +31(0)571 795024

Website: www.vriendennederlandsekerk.nl

Vereniging 'Neerlandia'

Secretariaat: John Hummerston, 5 The Knoll

Ealing, London W13 8HZ Tel. 020 8998 4465

Email: voorzitter@neerlandia.org

Website: <http://www.neerlandia.org/>

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



Wel en wee

Titia Ives werd rond oud en nieuw in het ziekenhuis opgenomen met sterke pijn. Na een aantal weken in een revalidatie centrum is zij terug thuis. Carola Broese van Groenou ondergaat de komende weken intensieve behandelingen. In gedachten en gebeden zijn wij bij Titia Ives en Carola Broese.

Diner Pensant met Hans Boutellier op 5 april- allen welkom!

Op dinsdag 5 april (18.30) is er een Diner Pensant met Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker instituut. In 2015 verscheen van zijn hand 'Het seculier experiment- hoe we van God los gingen samenleven'. Boutellier maakt daarin de balans op van vijftig jaar ontkerkelijkheid in Nederland. 'We leven nu in een pragmatische maatschappij, zonder verbindende moraal. Wat ons bindt, is de wens om alles zelf te kunnen bepalen'. In hoeverre heeft deze ontwikkeling onze samenleving en ons eigen leven veranderd?

Dienst op 10 april met als gastspreker kunstenaar Tisna Westerhof



Tisna Westerhof

Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel een bijzondere tentoonstelling is in de Social Hall van de kerk. Op het eerste gezicht lijkt het een verzameling van liefelijke Delfts blauwe kunstwerken te zijn, maar als je beter kijkt zie je dat de afbeeldingen erop niet zo liefelijk zijn maar juist confronterend. Wij zijn vereerd dat kunstenaar Tisna Westerhof tijdens de dienst op zondag 10 april zal spreken over haar beweegredenen en gedachten.

Donderdag 14 april: Literatuurkring over 'Kom hier dat ik u kus'

De literatuurkring bespreekt op 14 april (19.30 uur in de kerk) 'Kom hier dat ik u kus' van de Belgische schrijfster Griet op de Beeck. Het boek ontving lovende recensies in Nederland. Het is een verhaal over waarom we worden wie we zijn, en het is geschreven met humor, scherpte en veel schaamteloze eerlijkheid. Allen zeer welkom om het boek met ons te bespreken!

Diner Pensant met Caroline de Westenholz op 3 mei- allen welkom!

Op dinsdag 3 mei (18.30) is Caroline de Westenholz te gast

bij een Diner Pensant. Zij is oprichter/directeur van het Louis Couperusmuseum in Den Haag, en schreef veelgeprezen boeken over de families Vogel en De Westenholz. Tijdens het diner zal zij spreken over theosofie, een religieuze filosofie die sterke invloed had op Couperus, en ook De Westenholz inspireert.

Zondag 8 mei- bezoek van jongeren uit Wassenaar

Van 6 tot 8 mei komt een groep jongeren uit Wassenaar op bezoek naar Londen. Zij zijn verbonden aan de Kievietkerk en de NPB gemeente. Op zondag zijn zij te gast tijdens de kerkdienst, en na afloop is er een gezamenlijke lunch. Ook jongeren vanuit onze gemeente worden hierbij betrokken. U bent uiteraard allen van harte welkom!

Gesprek over Nederlandse waarden op 24 mei (19.00 uur) met Bas Heijne en Simon Kuper

Na een buitengewoon interessant en relevant gesprek in februari met Paul Scheffer en Coen Teulings over Nederlandse waarden, zijn op dinsdag 24 mei Bas Heijne en Simon Kuper bij ons te gast om over dit wezenlijke onderwerp te spreken. Ik durf te stellen dat wij hiermee twee van de meest spraakmakende en invloedrijke Nederlandse columnisten in ons midden hebben. Heijne is columnist van NRC Handelsblad, Kuper van Financial Times. De afdeling Nederlands van UCL werkt als partner mee aan de serie. U bent van harte welkom om met ons mee te denken en discussiëren!

Johannes A Lasco congres van 10 tot 12 juni

In juni vindt in de kerk een internationaal congres plaats rondom Johannes A Lasco, de eerste superintendent van onze gemeente (1550-1553) die grote invloed heeft gehad op de ontwikkelingen binnen het Protestantisme. Thema van de conferentie is 'I am a stranger'. Het is een actueel en relevant thema, en wij zullen ook de huidige problematiek rondom vluchtelingen aan de orde stellen. Dit zal met name gelden voor de lezingen op zaterdag 11 juni 's middags. U bent allen zeer welkom! Kijk a.u.b. ook op: www.dutchchurch.org.uk

Gastpredikanten

De komende maanden ontvangen wij als gastpredikanten: op 17 april Geeske Hovingh (programmamaker bij De Nieuwe Liefde en coördinator van de Amsterdamse Studenteneklesia), op 1 mei consulent Tjaard Barnard (Rotterdam), op 22 mei oud-predikant van de Nederlandse Kerk Gerard van Es (Utrecht) en op 29 mei Petra Barnard (Blaricum). Allen van harte welkom!

Joost Röselaers

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij
voor het nummer van juni/juli
maandag 16 mei 2016



Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden
Nationale Dodenherdenking
Woensdag 4 mei 2016 om 19.00 uur
'Opdat Wij Niet Vergeten'

De Nationale Dodenherdenking van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties, terreurdaden en bij vredesmissies - in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld - zijn omgekomen, vindt plaats op woensdag 4 mei 2016 op het Nederlandse Ereveld van Mill Hill Cemetery, Wise Lane, Mill Hill, Londen NW7 2RR.

Tijdens de plechtigheid zal Ambassadeur Simon Smits een krans leggen namens de Nederlandse Regering. Tevens zullen kransen worden gelegd namens de Nederlandse Strijdkrachten, de Engelandvaarders, de Dutch Associations en het Nederlandse Verzet. Een bloemstuk zal worden gelegd namens de Nederlandse Kerk. Bij het leggen van de kransen zullen kinderen van de Nederlandse Regenboogschool assisteren.

Na het leggen van de kransen zal de predikant van de Nederlandse Kerk in Londen, Ds. Joost Röselaers, een gedenkwoord uitspreken.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

U wordt verzocht om **vanaf 19.00 uur** te verzamelen in de kapel op de begraafplaats. In de kapel is er gelegenheid om het bezoekersregister van het 'Nederlandse Ereveld' te tekenen. Tevens is er gelegenheid om koffie /thee/ limonade met cake te gebruiken. Om **19.55 uur** zal de plechtigheid op het Nederlandse ereveld aanvangen.

Achtergrond informatie over Dodenherdenking:
<http://www.4en5mei.nl/>

Route naar Mill Hill Cemetery:

Eigen vervoer:

Vanuit Londen kunt u het best de A1 in noordelijke richting rijden tot aan de rotonde Mill Hill Circus, deze rotonde geheel nemen en na +/- 50 meter dezelfde A1 terugrijden richting Londen. Vlak voor het Esso benzinestation links af (Daws Lane B1416). Vervolgens bij de T-splitsing rechts af, Wise Lane volgen. Aan het einde van de weg vindt u de ingang van de begraafplaats. Er is slechts beperkte parkeergelegenheid aanwezig.

Openbaar vervoer:

Met openbaar vervoer is Mill Hill East underground het dichtstbijzijnde station (Northern Line). Loopafstand naar de begraafplaats ongeveer 20 minuten.

Het image in de theologie

Image, dat is zo'n toverwoord dat we in onze tijd graag gebruiken. Mensen en bedrijven bouwen aan hun *image*, want beeldvorming, daar varen wij op, daar bouwen we op. Kijk naar de verkiezingen in Amerika, ze lijken voor een goed deel opgebouwd uit *framing* en *image*. Het gaat niet om werkelijke meningen, gedachten en overtuigingen, maar om de beeldvorming die ik van mijzelf kan creëren. Beeldvorming die soms zonder inhoud lijkt. Wat je ziet, is wat je krijgt (*what you see, is what you get*) en meer dan dat zit er ook niet in. Dus beelden dienen niet meer om aan te geven dat het leven een bepaalde gelaagdheid heeft, maar juist om die gelaagdheid weg te poetsen. Maar even eerlijk. Dat geldt echt niet alleen voor de politiek; het geldt niet minder voor onze manier van kijken naar



de Bijbel. Dan lopen wij even netjes aan de hand van kant-en-klaar beeldvorming. Denk maar aan de manier waarop wij kijken naar de Farizeeën in de Bijbel. Echte hypocrieten, mensen die zich op hun zogenaamde kwaliteiten laten voorstaan maar intussen alleen maar beogen hun eigen positie veilig te stellen. Nee, dan Jezus, die is tenminste niet zo'n huichelaar. Zo creëren we prettige zwart-witbeelden, een *good guy* en heel *veel bad guys*. Beeldvorming is het, een *image* waar we maar al te graag in mee gaan.

Zou het kloppen? Hebben we nog gereedschap waarmee we die simplificaties ongedaan kunnen maken? Gelukkig wel. Er is de kunst. Een prachtige manier van beeldvorming die er nu juist niet op uit is om de lagen uit ons leven weg te poetsen, maar om ons te laten zien wat we gemakkelijk over het hoofd zien. Kunst die beeld na beeld tevoorschijn tovert om je de ogen te openen. Er is de literatuur die probeert om je andere invalshoeken te laten zien. Het gezinsleven? Heel waardevol, warmte en geborgenheid proef je er. Maar literatuur laat je zien dat het soms ook anders is. Dat je zaken soms niet ziet. Ooit u afgevraagd waarom er in het verhaal over de verloren zoon geen moeder voorkomt? Of dat er mee te maken heeft dat het verhaal zo kil voelt en dat de verhouding tussen die twee broers niet echt overloopt van warmte? Daar heb je literatuur voor. Ooit u afgevraagd waarom Jezus als de zevende man (de volmaakte echtgenoot) poseert als hij spreekt met de Samaritaanse vrouw bij de bron (getrouwd geweest met vijf mannen en de man met wie ze nu leeft is niet haar man). Wat bedoelt hij daarmee? Daar heb je de Bijbel als kunst voor. Zomaar een doorkijkje in je eigen bestaan. Zomaar een kijkje in de schrijfkunst van de Allerhoogste. Dat is de taak van kerk en theologie, de doorkijkjes tonen, de gelaagdheid van het bestaan bewaren en te spelen met beelden, niet je er op vast te leggen.

*Matthias Smalbrugge
Predikant (PKN) te Aerdenhout en hoogleraar 'European
Culture and Christianity' aan de VU in Amsterdam*

A Lasco Conference 2016: 'I am a Stranger'

1552 and Archbishop Thomas Cranmer was seething with rage. The printing of the second edition of his Book of Common Prayer had been summarily halted. Sensing remnants of popery, Johannes a Lasco (1499-1560), a Polish reformer who was one of the leading figures of the European Reformation, was particularly opposed to the Anglican practice of kneeling at the Eucharist. He had teamed up with John Knox, the firebrand Scottish reformer, to oppose Cranmer and the Church of England. Having arrived in London as an exile two years earlier, A Lasco was appointed by Edward VI as the first Superintendent of the Strangers' (now the Dutch) Church in 1550. Three years later, he and his congregation of some three thousand refugees from the Low Countries were forced back into exile once again during the reign of Catholic Mary Tudor, a turbulent period which saw Cranmer burnt at the stake.



Edward VI and Johannes a Lasco

From the 10th to 12th June 2016, the Dutch Church will hold a three day conference to celebrate the life of A Lasco. Friday 10th will see a series of papers delivered by an impressive array

of A Lasco scholars, based at universities in the Netherlands, United States, and United Kingdom. Saturday 11th is a more relaxed day which aims to link the past to the present as we explore Strangers in the City today. There will be talks from doctoral students and local walks conducted by City of London guides. Then, on Sunday 12th, previous minister Rev. Maarten den Dulk and our own current minister Rev. Joost Röselaers will officiate at an A Lasco commemorative service. Lunch in the Social Hall and a special unveiling ceremony follows. The solution for the halted Prayer Book was a 'Black Rubric' declaration justifying the kneeling, which had to be laboriously pasted into all those copies that had already been printed. And what was A Lasco's alternative to kneeling? On two occasions during the church year - Good Friday and Stichtingszondag - we sit around the table to receive the bread and wine. Modelling Christ's last meal with his disciples, this was the inspiration of A Lasco. It is a practice which uniquely distinguishes the Dutch Church in London.

Rosalind Janssen

Join us on Saturday 11th June to learn more about Johannes a Lasco

The Conference Organisers are offering a special discount rate to readers of Kerknieuws. At just £20, this will include the Saturday drinks reception and an end of conference dinner. Applications, on a strictly first come first served basis, should be made to George Rudolph. email: grudolph@dutchchurch.org.uk

Nieuws uit de kinderkerk

Op zondag 28 februari was het thema van de kinderkerk 'een nieuwe wereld' en na een korte inleiding door Annette Slokker over de vluchtelingen in Calais, zijn de kinderen gaan nadenken hoe ze deze mensen zo goed mogelijk kunnen helpen.

De kinderen werkten deze ideeën thuis verder uit om er met Pasen op terug te komen. Na de kerkdienst presenteerde Rosalie Kuyvenhoven, in samenwerking met Annemariëke Kloosterhof en Fred Tuinder, een leuke verhalenvoorstelling rond haar boek 'De avonturen van Rosa en Willem'. Rosalie las een aantal verhaaltjes voor en onder muzikale begeleiding van Fred Tuinder, werden er liedjes uit het boek gezongen. De kinderen hebben aandachtig geluisterd.

De Palmпасendienst op 20 maart was, zoals de laatste jaren zo'n beetje traditie is geworden, weer een



Palmпасendienst

feestelijk gebeuren! De kinderen hebben hun palmpasestokken mooi versierd met allerlei lekkers en een broodhaantje er bovenop. Aan het eind van de dienst liepen de kinderen in bonte optocht de kerk binnen. In de Paasdienst

van 27 maart lezen we met de kinderen het paasverhaal. Ook leggen de kinderen tijdens de dienst uit welke acties ze hebben bedacht en soms al uitgevoerd om de vluchtelingen te helpen. Na de dienst gaan de kinderen muziek maken en zelfgemaakte producten verkopen om geld te verdienen voor de vluchtelingen.

De eerstvolgende kinderkerkdienst is 24 april en daarna Pinksteren op 15 mei. Na de dienst op 24 april is er van 12:00 tot 14:30 een Art Workshop met Tisna Westerhof, gericht op gezinnen met kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. Meer informatie over de workshop is te vinden op de volgende website: <http://www.dutchcentre.com/events/art-workshop-with-tisna-westerhof-24042016/> Ook kunnen hier de kaartjes (à £5 per stuk) worden besteld om deel te nemen aan de workshop.

In het weekend van 6 tot 8 mei verwachten we een groep jongeren uit Wassenaar. De jongeren leveren dan een bijdrage aan de dienst en na afloop verzorgen de jongeren een eenvoudige maaltijd waarbij iedereen, jong en oud, van harte is uitgenodigd en waar we elkaar op een plezierige wijze kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie over de kinderkerk kunt u terecht op de website: <http://www.dutchchurch.org.uk/jeugd/> of op de Facebook site van de Nederlandse kerk. Stuur een email aan Martine Boesveld: mboesveld@hotmail.com om je aan te melden voor de kinderkerk email distributielijst. Ook kun je hier terecht met suggesties voor de kinderkerk.

Namens de kinderkerk,
Martine Boesveld

Diaconie collecte in april Studiefonds PLUS

In april wordt er gecollecteerd voor Studiefonds PLUS, dat jonge mensen begeleidt die tussen wal en schip vallen. Zij helpen momenteel met name vluchtelingen. Zij geven hen kans op educatie, en willen hen bed, bad & brood geven.

Studiefonds PLUS Studiefonds PLUS is opgericht door Françoise Gaarlandt-Kist. Zij kent de mensen die ondersteund worden persoonlijk, en zij begeleidt het proces. Juist deze kleinschaligheid maakt het mogelijk om een verschil te maken.

Over ons collectiedoel in mei zegt Françoise Gaarlandt het volgende: 'Onlangs heeft Studiefonds PLUS zich ontfermd over twee nieuw aangekomen vluchtelingen. Twee jongens van begin twintig, de een uit Syrië, de ander uit Jamaica (de laatste vanwege zijn homoseksuele geaardheid). Beider asielaanvraag is meteen ingewilligd. Het studiefonds biedt hen woonruimte in Amsterdam-West zodat zij direct aan hun inburgering kunnen beginnen. Dat kan namelijk pas als je een vast adres hebt! Met hun vertrek uit het Asielzoekerscentrum (in Baexem, Z-Limburg) komen daar weer plaatsen vrij voor nieuwkomers. Stichting Studiefonds PLUS vraagt om een bijdrage voor de aanschaf van laptops en studieboeken. Beiden willen zich voorbereiden op een universitaire studie.' Meer informatie is te vinden op www.studiefondsplus.nl De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

Joost Röselaers

Diaconie collecte in mei Haringey Street Pastors

In 2003 ging er voor het eerst een groepje vrijwilligers in Brixton 's nachts de straat op als Street Pastors. De Street Pastors zijn intussen uitgegroeid tot een organisatie met zo'n 270 afdelingen in middelgrote en grote steden. De Haringey Street Pastors zijn vrijwilligers van verschillende plaatselijke kerken die in de London Borough of Haringey op vrijdag of zaterdagavond en nacht van 11.00 pm - 3.00 am op patrouille gaan, voornamelijk in het gebied rond Tottenham High



Road. Vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde en zorg voor de gemeenschap werken de Street Pastors actief mee aan de veiligheid 's nachts op straat. De Street Pastors bieden hulp en een luisterend

oor aan waar ze kunnen. Waar bij officiële instanties dienstverlening en zorg is wegbezuinigd, proberen de Street Pastors mensen bij te staan - niet alleen mensen die uitgaan of feest vieren, maar ook daklozen of mensen met psychische problemen. Hun aanwezigheid op straat helpt te zorgen dat mensen veilig thuis komen en helpt

te voorkomen dat ruzietjes uit de hand lopen, dat mensen worden lastig gevallen, dat mensen zich verwonden of dat degenen die zich in psychische of geestelijke nood bevinden geen gehoor vinden. De Street Pastors bidden met en voor mensen als ze daarom vragen, maar ze evangeliseren niet expliciet. De Street Pastors geven vorm aan het zijn van 'Church on the Street' zagezegd. De bijdrage van de Nederlandse Kerk aan Haringey Street Pastors zal gebruikt worden voor training van vrijwilligers en algemene bureau- en onkosten. Aangezien de Haringey Street Pastors goed werk doen en meehelpen aan de verspreiding van het positieve imago van kerken in het algemeen, beveelt de diaconie deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Marijn Veuger

Vanuit de kerkenraad Gasten

De kerkenraad nodigt voor bijna elke vergadering een of twee gasten uit om aan het begin van de vergadering te spreken. Zo hebben we in de vorige vergadering met Daphna Plaschkes over het Dutch Centre gesproken en met Ria Zegwaard over bestuurlijke vernieuwing. Dit laatste komt natuurlijk ook in het gemeenteberaad ter sprake.

Gemeenteberaad

Het volgende gemeenteberaad zal plaats vinden op **zondag 10 april 2016** na de dienst. Iedereen is van harte welkom. De commissie bestuurlijke vernieuwing zal verslag doen. De predikant zal een jaarverslag geven en de kerkenraad zal een financiële terugblik op 2015 geven. Verder staat ook op de agenda suggesties voor activiteiten, laat ons vooral weten als u suggesties heeft. We hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn.

Gebouw



De kerkenraad en conservatie architect Caroe hebben samen voor dit jaar de volgende prioriteiten vastgesteld:

- De vochtplek naast de westelijke ingang zal woden schoongemaakt. Ook zal een klein deel van de gevel aan de buitenzijde worden schoongemaakt zodat bekeken kan worden wat het effect is, en of dit voor de gehele gevel wenselijk is.
- De vloer van de grote hal wordt veel gebruikt en daarom is een onzichtbare bescherm laag wenselijk. Een klein deel van de vloer zal een testbehandeling krijgen om te kijken wat het effect is voordat een verdere beslissing wordt genomen.
- Een aantal tegels van de tuin aan Austin Friars liggen los, en het voegwerk ontbreekt. De mogelijkheden voor restauratie zullen worden bekeken. Ook zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de waterdichte laag van de crypte te inspecteren.

De kerkenraad

In Focus: Els Velzeboer

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Els Velzeboer geïnterviewd, die al meer dan 30 jaar regelmatig naar de diensten in de Nederlandse Kerk komt.



Els & Maarten Velzeboer

1. Waar kom je vandaan? En hoe was het gezin waarin je bent grootgebracht?
Ik ben geboren en opgegroeid in het Westland (Monster).

Deze regio wordt 'de Glazen Stad' genoemd vanwege de vele kassen en warenhuizen van tuindersbedrijven. Na de lagere school gingen veel kinderen uit het Westland naar Den Haag voor de middelbare school en verdere opleidingen, alles op de fiets. Na een HBO opleiding Textiele Werkvormen in Den Haag heb ik twee jaar les gegeven aan een Christelijke Industrieschool voor meisjes in Katwijk aan Zee. Toen ik in 1970 bij de directie van de school aankondigde dat ik ging trouwen moest ik mijn ontslagbrief tekenen! Dat is in onze tijd niet meer voor te stellen! Het gezin waarin ik opgroeide bestond uit vijf kinderen. De deur stond bij mijn ouders altijd voor iedereen open, de piano en het kleine orgeltje hadden grote aftrek! Door de baan van mijn man Maarten bij Shell hebben we met onze drie kinderen op veel plaatsen in de wereld gewoond en zijn uiteindelijk in Surrey neergestreken.

2. Kom je uit een kerkelijk gezin? Hoe kijk je daar op terug?

Ik kom uit een kerkelijk gezin. We liepen iedere zondagochtend naar de kerk, bij voorkeur op de stoeptrand want dan leerde je je voeten goed recht voor elkaar te zetten aldus mijn vader! Na de kerk verzamelden alle nichten en neven die ook in Monster woonden zich bij Oma voor chocolademelk en werd de week besproken. Al die neven en nichten komen nog steeds een keer per jaar bij elkaar. Als ik zo terugkijk op die tijd was dat een heerlijke tijd, het was veilig, iedereen kende je, er was dus een grote saamhorigheid. Het beschrijven van mijn geloof nu vind ik moeilijk, we zijn van veel kerken lid geweest- afhankelijk van waar we woonden. Ieder land is anders, waardoor jouw geloof groeit- of misschien wel vergroot? Als kind was het altijd hetzelfde, nu is de weerstand van buiten veel groter en mijn geloof moet daar in blijven passen en dat doet het ook. Het is een pilaar die niet verplaatsbaar is en waar ik tegenaan kan blijven leunen.

3. Hoe kwam je terecht bij de Nederlandse Kerk?

Mijn man Maarten kwam als kind in de jaren '50 al in de Nederlandse Kerk. Hij woonde toen in Purley met zijn ouders. Toen we in 1984 naar Engeland overgeplaatst werden heb ik me aangemeld om te helpen in de kerk.

Marianne van Waveren verzorgde de zondagsschool dus dat was een opening om mee te doen, het programma zag er iets anders uit dan dat van nu, maar ik heb het met veel plezier gedaan. Jaren later kwam het team van Ria, Frida en Thea aan de beurt. Zij hebben geweldige evenementen georganiseerd voor de kinderen en het was heel fijn om daar aan mee te doen. Door deze activiteiten leer je mensen goed kennen en daar zijn veel vriendschappen door ontstaan.

4. Voel jij je thuis in Engeland?

Ik voel me helemaal thuis in Engeland, en met name Londen. Nu kan ik overal wel wonen, ik pas mij heel snel aan. Een stad als Londen geeft mij veel energie. De stad leeft, bruist, is kunstzinnig, en internationaal. Dat kan ik in Nederland niet vinden, dus voorlopig blijven wij hier!

Els Velzeboer werd geïnterviewd door Joost Röselaers

ZONDAG 8 MEI 10.00 UUR ZANGWORKSHOP O.L.V. HANNA RIJKEN



Het is altijd een groot genoegen om Hanna Rijken in ons midden te hebben. Haar enthousiasme en kundigheid werken aanstekelijk! U bent zeer welkom om mee te doen, of u zangervaring hebt of niet. We oefenen onder leiding van Hanna Rijken een aantal nieuwe liederen uit het Liedboek van 10.00 tot 10.45 uur. Deze liederen worden ook gezongen tijdens de dienst. Anne Page begeleidt op het orgel. U kunt u aanmelden via Ditte Donnelly; ditte@btconnect.com Allen welkom!

(Ingezonden mededeling)

Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen?
Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren?
Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd?
Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de andere kinderen in de klas?

Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk voor orthopedagogiek.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te praten over de ontwikkeling van uw kind.

Annerosedegier@gmail.com
07800566412

www.kinderpraktijkroos.com

Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring opgedaan in onderwijs en onderzoek.



Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 3/4 Tweede zondag van Pasen, wit
Ds. Juup van Werkhoven (Edam)
- 10/4 Derde zondag van Pasen, wit
Ds. Joost Röselaers
M.m.v. Tisna Westerhof (kunstenaar)
Gemeenteberaad na afloop van de dienst
- 17/4 Vierde zondag van Pasen, wit
Ds. Geeske Hovingh (Amsterdam)
- 24/4 Vijfde zondag van Pasen, wit
Ds. Joost Röselaers
Kinderkerk
- 1/5 Zesde zondag van Pasen, wit
Ds. Tjaard Barnard (Rotterdam)
- 8/5 Zevende zondag van Pasen, wit
Ds. Joost Röselaers
10.00 uur: Zangworkshop o.l.v. Hanna Rijken
- 15/5 Pinksteren, rood
Ds. Joost Röselaers
Kinderkerk
- 22/5 Trinitatis, wit
Ds. Gerard van Es (Utrecht)
- 22/5 14.00 uur: Dienst in de Kathedraal van Norwich
Ds. Joost Röselaers
- 29/5 Eerste zondag na Trinitatis
Ds. Petra Barnard (Blaricum)
- 5/6 Tweede zondag na Trinitatis
Ds. Joost Röselaers
Maaltijd van de Heer (staand)

Leesrooster

(Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)

- 3/4 Genesis 28: 1-22, Lukas 24: 13-35
- 10/4 Jeremia 32: 36-41, Lukas 24: 35-48
- 17/4 Numeri 27: 12-23, Johannes 10: 22-30
- 24/4 Deuteronomium 6: 1-9, Johannes 13: 31-35
- 1/5 Joël 2: 21-27, Johannes 14: 23-29
- 8/5 1 Samuël 12: 19-24, Johannes 14: 15-21
- 15/5 Joël 3: 1-5, Handelingen 2: 1-11
- 22/5 Spreuken 8: 22-31, Johannes 3: 1-16
- 29/5 1 Koningen 8: 37-43, Lukas 7: 1-10
- 5/6 1 Koningen 17:17-24, Lukas 7: 11-17

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com



Agenda

April

- Di 5/4 18.30 Diner Pensant met Hans Boutellier
- Do 7/4 12.30 NCL Lunch met Kim Putters (directeur
Sociaal en Cultureel Planbureau)
- 19.30 Dutch Centre Theatre: The man in Europe
- Zo 10/4 12.00 Gemeenteberaad
- Di 12/4 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- 19.00 Dutch Centre Talk: with architect
Ben van Berkel
- Do 14/4 19.30 Literatuurkring over 'Kom hier dat ik u kus'
- Di 19/4 12.00 Cirkel 'on Tour': bezoek aan lid
van de Cirkel
- Zo 24/4 12.00 Dutch Church/Dutch Centre:
Creative workshop Tisna Westerhof
(tickets via Dutch Centre)
- Di 26/4 11.00 Church Watchers,
kerk open
11.00-15.00
- 18.30 Dutch Centre:
King's Night
- Za 30/4 13.30 Neerlandia:
Koningsdag
viering



Mei

- Di 3/5 11.00 Bijbelkring
- 12.00 Cirkel
- 18.30 Diner Pensant met
Caroline de Westenholtz
- Wo 4/5 19.55 Dodenherdenking op Mill Hill,
verzamen om 19.00 uur!
- Do 5/5 19.00 Dutch Centre Film: Zwartboek
- Vr-Zo 6/7/8 Bezoek groep jongeren, Kievietkerk
en NPB Wassenaar
- Zo 8/5 10.00 Zangworkshop o.l.v. Hanna Rijken
- Di 10/5 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- Wo 11/5 12.30 NCL Lunch met Marga Hoek (auteur
Management, boek van het jaar 2014)
- Di 24/5 11.00 Church Watchers, kerk open 11.00-15.00
- 19.00 Nederlandse Waarden, Gesprek met
Bas Heijne en Simon Kuper

(Ingezonden mededeling)

Dutch Care At Home

Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap. De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan. De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik kom graag eens langs om in een gratis introductiegesprek uw individuele wensen en behoeften te bespreken.

Juliette Bogaers

telefoon: 020 74353200
mobiel: 07968 129490

www.dutchcareathome.com
info@dutchcareathome.com