

van het *corps diplomatique*.¹¹³ Voordat hij en zijn familie in Calais aan boord van de Franse parketboot *La parfait Union* zouden gaan, deden zij eerst nogmaals Amiens aan, dat immers op de weg naar Calais ligt. Schimmelpenninck bracht op 'aandrang en uitnodiging der Municipaliteit' een etmaal in die stad door, alwaar een 'prachtig feest ter zijner eere' werd gegeven. 's Avonds, tijdens een uitvoering in de schouwburg, werd hij door een driewerf herhaald applaus begroet, terwijl het orkest voor hem het algemeen geliefde Franse lied 'Où peut on être mieux qu'au sein de sa famille' speelde. Ja, waar kan men beter vertoeven dan aan de borst van het gezin?¹¹⁴

Op 26 november vertrokken hij en zijn familie naar Calais, om vandaar scheep te gaan naar Dover. In de Engelse havenstad werden zij ontvangen met de 'meeste eerbewyzen', om begin december in Londen aan te komen.¹¹⁵ De journalist William Cobbett versloeg in diens parlementaire krant *Political Register* hun aankomst in de stad. Op 8 december 1802 maakte de nieuwe ambassadeur tijdens een officiële ontvangst in St. James Palace voor het eerst kennis met de Engelse koning George III, om de volgende dag een apart bezoek aan de koningin, Charlotte Sophia, te brengen, schreef hij.¹¹⁶

Schimmelpenninck verkeerde op goede voet met de Britse regering in de persoon van haar eerste minister Henry Addington, en haar leden als Lord Hawkesbury en Lord Cornwallis. Uitgesproken vriendschappelijk was zijn omgang met admiraal William Sydney Smith en de Franse ambassadeur Antoine-François Andréossy.

Maar ook buiten de formele politiek wist hij in Londen al snel de juiste mensen en *places to be* te vinden. Zo meldde hij zich meteen bij de apotheker en society arts Sir Walter Farquhar, die door zijn machtige clientèle in informele zin ook politiek het een en ander in de melk had te brokkelen.¹¹⁷ Farquhar behandelde de Prins van Wales, de latere Koning George IV en prominente politici als de premier William Pitt, die toen net was afgetreden. In Londen kerkte hij vermoedelijk in de Hollandse gemeente Austin Friars, waar hij tegenover de predikstoel mocht zitten op een speciaal voor de Nederlandse gezant gereserveerde plaats.¹¹⁸ Ook in

deze omgeving zal hij niet hebben nagelaten om waardevolle contacten op te doen. De kerk, die gesitueerd was midden in het zakencentrum van Londen, leende zich daartoe uitstekend: in het bestuur zaten van oudsher belangrijke Nederlandse kooplieden.¹¹⁹

Een van Schimmelpennincks diplomatieke opdrachten was om een vergoeding los te krijgen voor de Nederlandse schepen die in 1795 in Engelse handen waren gevallen. Ook moest hij zorgen voor de teruggave van de in 1797 bij de slag van Kamperduin meegenomen vloot van Samuel Story (die voor deze fout in 1804 verbannen werd uit de Bataafse Republiek). Dat lukte niet. Maar Schimmelpenninck bedreef zoals altijd ook nu weer zijn eigen diplomatie gedeeltelijk via het informele circuit. Zijn eigen doelstelling was het verbeteren van de handelsbetrekkingen.

Al een kleine maand na zijn aankomst berichtte *The Times* dat de nieuwe Bataafse ambassadeur en zijn familie te gast waren geweest op een groots en decadent nautisch festijn, dat op de Thames was gehouden ter viering van de tewaterlating van twee schepen, de *Union* en de *Lady Castlereagh*. Tijdens het slotdiner had Schimmelpenninck alle ogen op zich gericht weten te krijgen door een officiële toast uit te brengen op 'a liberal and free trade' tussen Engeland en de Bataafse Republiek.¹²⁰

Veel tijd om in de Engelse hoofdstad in te burgeren kregen de Schimmelpennincks niet: in juni werd Schimmelpenninck alweer teruggeroepen omdat Engeland op 17 mei 1803 opnieuw aan Frankrijk de oorlog had verklaard, en zich vanaf dat moment tevens steeds vijandiger tegenover de Bataafse regering begon op te stellen. Schimmelpennincks Londense missie was slechts van korte duur. Hij keerde zonder klinkende resultaten terug.

Brussels intermezzo

Nadat Schimmelpenninck in juni 1803 uit Engeland naar Nederland was teruggekeerd om zich, in afwachting van zijn gezinsleden die later zouden volgen, naar het Nijenhuis te begeven, bereikte hem een ambtsbericht van Napoleon Bonaparte en