



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 103, nummer 2/3 februari/maart 2021

De zeven werken van barmhartigheid

Ieder jaar wordt er gezocht naar een thema voor de veertigdagentijd. En dit jaar is er gekozen voor de zeven werken van barmhartigheid. Een thema dat ongekend populair was in... de Middeleeuwen. Tegenwoordig hoor je er niet meer zoveel over. En dat is ook niet verwonderlijk. Het klinkt wat oubollig, archaisch zelfs. Terwijl je boodschap tegenwoordig *catchy* moet zijn, in één minuut uit te leggen in een *elevator pitch*. En dat lukt dus niet zo goed met de zeven werken van barmhartigheid.

Oorsprong

De geschiedenis van deze werken van barmhartigheid slaat terug op een bijbelgedeelte uit Matteüs 25. In dat hoofdstuk staat dat, wat je voor de minste der mensen doet, voor God is gedaan. Goed doen voor de minsten der mensen uit naastenliefde, dat is barmhartigheid. Er worden zes concrete voorbeelden gegeven van hoe je dat kunt doen. De hongerigen eten geven, de dorstigen te drinken, de naakten kleden, de vreemdeling een onderdak bieden, zieken bezoeken en gevangenen bezoeken. Maar dat zijn er dus zes en niet zeven.

Pandemie

Het was Paus Innocentius III die in 1207 het zevende werk toevoegde. Het laatste werk is het begraven van de doden. In een tijd dat pestepidemieën door Europa waarden, was het barmhartig te noemen wanneer je niet alleen zorg droeg voor de levenden, maar ook voor de doden. Achteraf bleek het vanuit hygiënisch oogpunt ook heel belangrijk. Het was een effectief middel om de verspreiding van de pest in te dammen. Een middel zoals wij nu *handsanitizers* inzetten en mondkapjes.

En dat maakt het thema eigenlijk best actueel. Misschien horen de zeven werken van barmhartigheid wel bij uitstek thuis in tijden van een pandemie.

Behoeftte aan barmhartigheid

Wat dat betreft is het thema dus helemaal niet zo slecht gekozen. En eigenlijk is dat woord barmhartigheid wel aan een *revival* toe. Dat betoogt ook Claartje Kruijff min of meer in haar nieuwe boek 'Stevig staan in een kwetsbare wereld'. Daarin schrijft ze dat we vóór de pandemie vooral erg bezig waren met zelfontplooiing. Je moet het zien te maken, *Make your own magic* was het devies. Maar wat als dat niet lukt? Wat als je door overmacht in een situatie belandt waarin je het niet kunt maken? Bijvoorbeeld vanwege een pandemie. Tijdens de coronacrisis raakten we enerzijds geïsoleerd, maar aan de andere kant ook zeer bewust van onze afhankelijkheid en de waarde van de gemeenschap. Juist nu zou je kunnen zeggen is er behoefte aan een teken van barmhartigheid onderling. We hebben het nodig dat er mensen zijn die goed voor elkaar proberen te zijn. Niet om zichzelf te ontplooien maar om elkaar door een moeilijke periode te helpen.

Om voor elkaar te zijn

Dat is eigenlijk de kern bij barmhartigheid, dat je er voor elkaar wilt zijn. Het wordt

prachtig verwoord in lied 973 uit het Liedboek:
'Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
roept U ons Christus, uw gezicht te zijn.
liefde, hoop, geloof – uw zonnenschijn.'

Ds. Bertjan van de Lagemaat



Meester van Alkmaar (anno 1504)

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: info@dutchchurch.org.uk

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Bertjan van de Lagemaat

1 Little Orchard, Horsell, Woking GU21 4HG

Tel. 07592 511 385

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkeraad/trustees

Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee

Tel. 020 8785 0728

Email: liz@knook.com

Rosalind Janssen, ouderling/trustee

Tel. 020 7387 7540

Email: r.janssen@ucl.ac.uk

Martijn Proos, ouderling/trustee

Tel. 07722 753 044

Email: martijnproos@googlemail.com

Michiel Rijkeboer, ouderling/trustee

Tel. 07956 099 621

Email: michiel.rijkeboer@gmail.com

Martine Boesveld, diaken/trustee

Tel. 07840 863 199

Email: mboesveld@hotmail.com

Marijn Veuger, diaken/trustee

Tel. 07949 946 856

Email: marijn.veuger@gmail.com

Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Tel. 020 7873 7339

Email: d.titterington@ram.ac.uk

Anne Page Tel. 01223 240 026

Email: annepage2@waitrose.com

Joe Fort Email: josephgfort@gmail.com

Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken

Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly Tel. 07765 232 228

Email: ditte@btconnect.com

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Paul Donnelly: layout & design www.creativeadcoltd.co.uk

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2021

Website

www.dutchchurch.org.uk

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Tel: +31 (0)55 7508694 +31 (0)627 371061

Email: vandermarel@gmail.com

Kinderactiviteiten

Babette Bom-Proos Tel. 07535 293 900

Email: babettebom@gmail.com

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall

vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Zie a.u.b. voor data de Agenda op pagina 8



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00.

Account number: 03009971. In Nederland is de rekening: IBAN: NL83INGB0003402644, BIC: INGBNL2A

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686. www.charity-commission.gov.uk

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: daphna@dutchcentre.com

Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: www.nederlandwereldwijd.nl

Het Koning Willem Fonds

Steunfonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: Marijke Koomans, tel. 07915 110 590

Email: info@koningwillemfonds.org.uk

Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: www.nedcitylunch.org

Email: aanmeldingen@nedcitylunch.org

Vereniging Neerlandia

Lidmaatschap: Marianne Denney

Tel. 020 8748 0636

Email: penningmeester@neerlandia.org

Website: www.neerlandia.org

Austin Friars Forum

Steun de veelzijdige en inspirerende activiteiten van de Nederlandse Kerk door een financiële bijdrage te leveren aan het Austin Friars Forum.

Email/PayPal: AFF@dutchchurch.org.uk

Website: www.dutchchurch.org.uk/AFF

Voor donaties: Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00

Account number: 26933748

IBAN: GB67NWBK50000026933748, BIC: NWBKGB2L

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



Terugblik kerst

Terugkijkend naar de maand december zijn we heel blij dat we toch nog een 'Lessons and Carols' viering konden houden met een beperkte groep kerkgangers en op 20 december ons kerstfeest konden vieren. Het was

natuurlijk anders dan normaal, zonder kerstbrunch en zonder kerstspel van de kinderen. Maar we hebben toch genoten van het samen zijn, de mooie verhalen en tijdens de 'Lessons and Carols' van de prachtige muziek van het vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam. En voordeel van de hybride benadering was dat nu ook heel veel mensen vanuit hun huiskamer konden meegenieten van deze vieringen! Om een idee te geven: onze kerstviering is door meer dan 600 mensen bekeken en de 'Lessons and Carols' dienst kreeg online 900 'views'.

Huwelijk Marianne van Wingerden en Jeremiah Vernon

Op donderdag 17 december vond in de Dutch Church het huwelijk plaats van Marianne van Wingerden en Jeremiah Vernon. Wij wensen hen veel goeds en Gods zegen toe op hun weg samen.



Nederlandse
Kerk

40 dagenkalender

Veertigdagentijd: Digitale Kalender

De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 17 februari. Ook dit jaar gaan we weer een digitale Veertigdagenkalender verzorgen waarop u zich kunt abonneren om in de weken voor Pasen iedere dag een inspirerend beeld, gedachte of tekst in uw mailbox te ontvangen. Het thema van de Veertigdagenkalender is 'Voor elkaar'. Elders in Kerknieuws leest u hier meer over.

Zoomavond over 'vrome vrouwen' met Gertine Blom woensdag 24 februari 19.30 uur

Onze vaste gastpredikant Gertine Blom uit Cambridge die op pag. 7 is geïnterviewd, is ook de initiatiefneemster van de website www.vromevrouwen.nl

Op die website verzamelt Gertine verhalen over vergeten vrouwen uit de kerkgeschiedenis, of vergeten heiligen en herrieschoppers, zoals ze hen zelf omschrijft.

Op woensdag 24 februari gaat Gertine met ons in gesprek over een aantal van die 'vrome vrouwen'. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan deze bijeenkomst, meld je dan aan via: minister@dutchchurch.org.uk

Literatuurkring 'Viktor' donderdag 25 maart 19.30 uur

Op donderdag 25 maart hebben we weer een literatuurkring. Dit keer bespreken we het boek 'Viktor'



van Judith Fanto.

Met *Viktor* schrijft Judith Fanto een hartveroverende, waargebeurde familiegeschiedenis over de betekenis van familiebanden. De roman *Viktor* is het debuut van Judith Fanto en is gebaseerd op de lotgevallen van de Weens-Joodse familie van Fanto.

Viktor heeft echt bestaan.

De literatuurkring begint

om 19.30 uur en gaat nog altijd via

Zoom. Ook nieuwe literatuurlijfhebbers zijn van harte welkom aan te schuiven. Stuur me gerust een mail: minister@dutchchurch.org.uk

Zoommeetings op donderdagmiddag 15.00 uur

Vergeet niet dat we nog altijd op iedere donderdag om 15.00 uur een Zoommeeting organiseren om met elkaar bij te praten. Vanuit allerlei plaatsen in Groot Brittannië en Nederland doen mensen mee en af en toe zijn ook oud-predikanten en consultants van de partij. Wil je ook een keer meedoen, stuur dan een mail naar info@dutchchurch.org.uk, dan krijg je de Zoomlink opgestuurd.

De Nederlandse Kerk in de media

Regelmatig is er in de media aandacht voor de Nederlandse Kerk in Londen. Ik schrijf nog altijd een maandelijkse column in het Friesch Dagblad. De columns zetten we ook op de website en op Facebook. Midden januari was er vanuit Nederland veel aandacht voor de situatie voor Nederlanders hier in Londen. Het nieuwsprogramma 'EenVandaag' kwam naar de kerk om een reportage te maken. Een link naar die reportage is inmiddels op onze website geplaatst: www.dutchchurch.org.uk

Gastpredikanten

Het is nog altijd niet mogelijk om gastpredikanten uit Nederland te verwelkomen. Maar gelukkig zijn onze inmiddels vaste gastvoorgangers wel weer bereid om voor te gaan vanuit de Dutch Church. Op 14 februari gaat ds. Gertine Blom uit Cambridge voor. En op zondag 21 maart zal ds. Emke Jelmer Keulen uit Londen voorgaan.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com

t.a.v. Ditte Donnelly

Uiterste datum voor kopij voor het nummer van april/mei **maandag 15 maart 2021**

Nieuws uit de kinderkerk

Met kerst kon ons jaarlijkse kerstspel helaas niet doorgaan omdat Londen in Tier 4 belandde. Wel vertelde Bertjan in de kerstviering het verhaal van één van de koningen die vertelde hoe er rond de kerstnacht allerlei vreemde dingen gebeurden. Een lichtje in de stal dat maar bleef branden, een Ceder die veranderde in een kerstboom en een schaapje die haar wol bewaarde voor het kindje in de kribbe. Het leek allemaal onmogelijk en toch gebeurde het.

De komende tijd, als kinderkerk samenkomen, lijkt voorlopig niet mogelijk. Al hopen we met Pasen toch nog iets te kunnen organiseren. We gaan nu eerst de veertigdagentijd in en daarin zouden we het gaan hebben over de 7 werken van barmhartigheid. Je zou het ook zeven keer voor iemand zorgen, kunnen noemen. En dat kan natuurlijk ook vanuit huis!



Week 1
Vanaf woensdag 17 februari gaat het over 'de zieken bezoeken'

Je zou in

die week een beterschapskaartje kunnen maken en versturen, naar iemand van wie je weet dat die ziek is. Of een bloemetje langsbrengen of een boodschapje doen voor iemand in de buurt die ziek is.

Week 2

Vanaf woensdag 24 februari 'drinken geven aan wie dorst heeft'

Je zou deze week drinken kunnen maken voor iemand uit je gezin. Maar dan niet zomaar. Doe het in een mooi glas of mooie beker, met een rietje of parapluutje erbij. Serveer het op een dienblad met een vrolijke lach. Dan wordt het vast een mooie dag.

Week 3

Vanaf woensdag 3 maart 'de vreemdeling onderdak geven'

Deze week kan je een gast uitnodigen voor een wandeling buiten. Of je kan een tegoedbon maken voor iemand die je zou willen ontvangen als het weer mag. Denk na over hoe je iemand blij kan maken en het gevoel kan geven dat hij of zij welkom is. Moet je voor die tijd opruimen? Wat geef je aan je bezoek? En waar zouden jullie over kunnen praten?

Week 4

Vanaf woensdag 10 maart 'de naakten kleden'

Heb jij kleren die je niet meer draagt? Geef ze weg aan mensen die ze kunnen gebruiken. Dat kunnen mensen zijn die je kent, maar er zijn ook organisaties die kleding inzamelen. In de kerk zamelen we bijvoorbeeld kleding in voor the Southwark Day Centre for Asylum Seekers.



Week 5

Vanaf woensdag 17 maart 'eten geven aan wie honger heeft'

Maak iets lekkers klaar: bijvoorbeeld cupcakes of zelfgebakken koekjes. Deel ze uit en neem er zelf ook wat van. Daar worden jij én anderen vrolijk van.

Week 6

Vanaf woensdag 24 maart 'de doden begraven'

In de Middeleeuwen zei Paus Innocentius dat je niet alleen goed voor de levende mensen moet zorgen, maar ook goed voor de doden. Dat kan door ze te begraven, maar ook door aan ze te blijven denken en ze zo te eren. Op begraafplaatsen zie je vaak bloemen of plantjes bij graven staan. Je zou deze week een gedenkhoekje kunnen maken voor iemand of voor een huisdier die er niet meer is en die je mist. Misschien kun je ook wel een mooi plantje in de tuin zetten of op het balkon om aan iemand te denken.



Week 7

Vanaf maandag 29 maart 'de gevangenen vrijlaten'

Schrijf een kaart voor iemand die gevangen zit. Jouw woorden of tekeningen kunnen een steun zijn voor mensen!

(Een aantal tips komen uit het Gezinsboekje 'Levensweg' dat speciaal voor de veertigdagentijd is uitgegeven door Kind op Zondag)

Meer weten over de kinderkerk? Op de website van de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto's, liedjes en teksten die we maakten. We plaatsen daarnaast regelmatig berichten op de Facebookpagina van de Nederlandse Kerk. Je kunt ook contact opnemen met de algemeen coördinator van de kinderkerk: babettebom@gmail.com

Bertjan van de Lagemaat

wow
women@thewell

De diaconie collecte in november was voor:
Women@theWell, opgehaald **£305.00** en overgemaakt **£457.50**

SAMARITANS

De diaconie collecte in december was voor:
Samaritans, opgehaald **£457.50** en overgemaakt **£686.25**

Column



Talitha Frohn

Bij ons in Woking is de bibliotheek gelukkig open om boeken op te halen die je online hebt gereserveerd. Onlangs kwam ik een stapel boeken ophalen en ik vroeg aan de medewerkster hoe ik boekjes kon reserveren voor onze jongste zoon die net begonnen is met leren lezen. De medewerkster keek even om zich heen en zei toen: 'Als je het tegen niemand zegt, haal ik wel even een stapel voor je op.' Even later kwam ze terug met een grote stapel beginners boekjes en ik verliet de bibliotheek nadat ik haar hartelijk had bedankt.

Afgelopen week ontving ik een brief van een van de gedetineerden met wie ik vanuit Epafra schrijf. Ik heb hem vóór de Lockdown verschillende keren bezocht. Hij schreef dat hij geluk had, want een van de bewaarders bij hem in de gevangenis haalt regelmatig een grote stapel boeken voor hem op, omdat hij weet dat hij graag leest en dat lezen ook belangrijk is voor zijn geestelijke gezondheid. Ik bedacht mij dat we dat in deze tijd nodig hebben: Mensen die bereid zijn om af en toe, soms stiekem, een stapje harder te lopen.



Sinds half maart heb ik helaas geen gedetineerden meer kunnen bezoeken. Ik ben hen daarom met enige regelmaat gaan schrijven. En het leuke is dat ik veel brieven terugkrijg. Brieven waaruit ik op kan maken wat de situatie is in gevangnissen op dit moment en hoe het met de gedetineerden gaat. Het beeld wat mij geschetst wordt is treurig. Gedetineerden brengen soms 23 uur per dag op

hun cel door. Alleen om te douchen en schoon te maken kunnen ze even hun cel uit. Ze mogen geen contact hebben met andere gedetineerden en alle activiteiten zijn stil gelegd. Mensen kunnen niet naar hun werk, er zijn geen kerkdiensten en ook de gym is gesloten. Als je dan geen vriendelijke bewaker treft die het risico neemt om boeken voor je te halen, zijn het lange dagen.

Net zoals wij het jammer vinden dat we onze familie nu meer dan een jaar niet gezien hebben, hebben Nederlandse gedetineerden hier in Engeland nu ook een jaar lang geen bezoek gehad. Net als wij kijken zij uit naar het einde van deze pandemie zodat ze weer in relatieve vrijheid hun keuzes kunnen maken, hun werk kunnen doen en stapels boeken kunnen lezen.

Talitha Frohn

Vanuit de kerkeraad

Officieel is het momenteel voor kerken toegestaan open te gaan voor kerkdiensten, maar gezien het feit dat kerkgangers in ons geval veelal moeten reizen met public transport of vanuit andere regio's London binnen moeten reizen, leek het voor onze kerk geen goede keuze. We voelen ons daarbij gesterkt door de brief van Bisschop Sarah Mullally die aan de clergy aangeeft dat je goed moet nadenken of het verstandig is open te gaan, zeker als er online alternatieven zijn en we voelen ons gesterkt door de oproep van de Mayor of London die heeft aangegeven dat hij hoopt dat de places of worship hun deuren sluiten. Zo blijven we live-streamen en zien dat de 'views' vaak boven de 200 zijn, een goed teken!

De belcirkel, waarin enkele leden van de kerkeraad meedoen om contact met oudere en/of kwetsbare gemeenteleden te behouden blijft actief. De kerkeraad blijft ook nauw contact houden met de staf zodat we ons snel kunnen aanpassen op de voortdurende veranderende situaties.

Gemeenteberaad op 28 februari 2021

Vorig jaar hadden we een gemeenteberaad in mei gepland, maar dat kon natuurlijk vanwege de omstandigheden niet doorgaan. Aangezien iedereen inmiddels wat meer aan Zoom gewend is hebben we in de laatste kerkeraadvergadering besloten om op zondag 28 februari een gemeenteberaad via Zoom te houden van **14:00 tot 15:30**.



De agendapunten zijn als volgt (maar worden misschien nog aangepast):

1. Opening en vanuit de kerkeraad
2. Vanuit de predikant
3. Augustine House
4. Financiën
5. Verslag van de commissie bestuurlijke vernieuwing
6. Waarderende gemeentebouw
7. Rondvraag
8. Afsluiting

We hopen dat vele 'aanwezig' kunnen zijn en wij zullen via de Nieuwsbrief een link sturen om u aan te melden.

De kerkeraad

Diaconie collecte in februari en maart Het KWF Corona fonds

Het Koning Willem Fonds (KWF) is de lokale Nederlandse charity die Nederlanders die hulp nodig hebben gelukkig vaak kan helpen. Gedurende deze maanden zal het KWF tijdelijk een Corona fonds faciliteren. Aan dit fonds kunnen mensen die in deze Corona crisis geld over hebben doneren aan mensen die nu tijdelijk tekortkomen.



Netherlands Benevolent Society

Iedereen kent wel iemand die getroffen is door de Corona crisis. Of misschien bent u dat zelf wel. Niet alleen het ziek worden door Corona kan een angstige of zware periode zijn, maar ook de economische gevolgen kunnen moeilijk zijn. Sommige mensen zijn hun baan kwijt of kunnen alleen nog maar minder uren werken. Anderen hebben een brief ontvangen van de NHS dat ze moeten zelf-isoleren, en als je dan een nul-uren contract hebt, kan dat betekenen dat je tien dagen geen inkomen hebt terwijl je geen reserves hebt. Of je bent kunstenaar, nu tijdelijk zonder studio, omdat je die deelde met anderen maar dat nu niet mag vanwege social distancing.

In deze gevallen kan je soms Universal Credit aanvragen of krijg je een furlough regeling via je baas en we mogen dankbaar zijn dat we in een maatschappij leven die die mogelijkheid geeft. Sommigen echter vallen tussen de wal en het schip of ontvangen niet voldoende overheidsondersteuning om rond te kunnen blijven komen. Met het KWF Corona fonds proberen we die mensen een steuntje in de rug te geven.

Dat Corona niet voor iedereen tot een financieel moeilijke periode heeft geleid, moge ondertussen duidelijk zijn. Sommige huishoudens houden juist geld over iedere maand. We gaan niet op vakantie, de kinderen hebben minder activiteiten, voetbalwedstrijden hebben geen publiek en uit eten gaan is niet mogelijk.

Als u tot de groep die geld overhoudt behoort, en u wilt wat van dat geld delen met mensen die nu tijdelijk tekortkomen, kunt u doneren aan het KWF Corona fonds. Dus, als u wat over heeft doneert u; als u deze maand zoveel tekortkomt dat er problemen ontstaan, dan kunt u krijgen. Eigenlijk is het best simpel. Voor elkaar, door elkaar, vooral tijdens Corona.

Het KWF is heel erg dankbaar dat de diaconie van de Nederlandse kerk besloten heeft de collectes van februari en maart toe te kennen aan het KWF Corona fonds. We willen u daarom alvast hartelijk bedanken voor uw bijdragen!

Een aanvraag indienen bij het fonds kan d.m.v. een email naar: events.koningwillemfonds@gmail.com

Lees wel eerst de informatie online op: www.koningwillemfonds.org.uk

Doneren aan het fonds kan via de collecte van de kerk of via de HSBC bankrekening van het KWF (The Netherlands Benevolent Society) sort code: 40-05-14, account number: 61572237.

Heel hartelijk bedankt, namens het Koning Willem Fonds,
Sandra Taekema van Tiggelen

Veertigdagenkalender

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd, en ook in 2021 wil de Nederlandse Kerk in Londen weer een digitale veertigdagenkalender samenstellen. Iedereen die dat wil kan zich hierop abonneren, en ontvangt dan dagelijks een gedachte per email. Net als afgelopen jaar en tijdens de adventstijd. De kalender wordt ook geplaatst op onze groepen op Twitter en Facebook en de website. Om ook voor deze veertigdagentijd weer een afwisselende en inspirerende kalender samen te stellen, hebben we je hulp nodig.

Ik wil je van harte uitnodigen om één of een aantal bijdragen te leveren aan de digitale Veertigdagenkalender van 2021. Zou je vóór 12 februari een of enkele gedachten willen toesturen? Dat kunnen eigen gedachten zijn, of van anderen, gedichten, een stuk muziek (link), een video of een afbeelding met korte toelichting. Afbeeldingen graag in een hoge resolutie. Teksten mogen maximaal honderd woorden bevatten. Je bent geheel vrij in de keuze.

Het thema is: **'Voor elkaar'**

Deze veertigdagentijd staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Bij die werken van barmhartigheid gaat het over hoe je er voor elkaar kunt zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat we dachten dat we het, voor de uitbraak van het coronavirus, allemaal best goed 'voor elkaar' hadden. Maar de crisis heeft ons geleerd dat je leven zomaar omgegooid kan worden door een virus. En dat het juist dan belangrijk is, er voor elkaar te zijn. Gelukkig zijn er, zeker ook online, veel voorbeelden te vinden van hoe mensen de afgelopen maanden op creatieve en inventieve wijze hebben geprobeerd er voor elkaar te zijn door video's, teksten en afbeeldingen met elkaar te delen die de burger moed geven en de hoop terugbrengen. En het is ook bijzonder te merken dat isolatie juist vaak heeft geleid tot een groter 'wij gevoel'. We zijn er achter gekomen dat we elkaar nodig hebben.

Graag daag ik je uit om rond dit thema een gedachte/afbeelding of muziekfragment te delen. Ik hoop dat je op deze wijze aan de Veertigdagenkalender mee wil werken? Ik hoor het graag als je nog vragen hebt.

Hartelijke groeten,

Bertjan van de Lagemaat
minister@dutchchurch.org.uk



In Focus: Gertine Blom

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken



Gertine Blom

van de Protestantse Gemeente Sauwerd-Adorp-Wetsinge in Groningen. Ze is bovendien initiatiefneemster van de website www.vromevrouwen.nl

Waar kom je vandaan en hoe ben je in Cambridge terecht gekomen?

Ik ben geboren en getogen in Gouda en op mijn achttiende vertrokken naar Utrecht om te studeren. Eerst geschiedenis, en daarna ook theologie omdat ik gegrepen was door de grote vragen van het leven: waarom bestaan we, bestaat God en wat moet ik daar eigenlijk mee? In die zoektocht werd het me steeds duidelijker dat het vak van predikant misschien wel voor mij bedoeld was. Na mijn studie werd ik predikant in de Utrechtse wijk Zuilen (PKN). Ondertussen had ik Eelco ontmoet en zijn we in 2014 getrouwd.

Hij had al vanaf het begin het mooie voornemen om na zijn promotieonderzoek (hij is evolutionair celbioloog) een tijd in het buitenland te werken. Dat idee beviel mij ook, dus zo kwam het dat we begin 2018 verhuisden naar Cambridge, waar Eelco zijn onderzoek kon voortzetten aan de universiteit. Ikzelf kwam hier met een minder vastomlijnd plan. Nu terugkijkend ben ik heel dankbaar voor alles wat er op mijn pad kwam.

Ik heb gewerkt in een verzorgingstehuis, ben daarna jeugdwerker in één van de kerken van Cambridge (CofE) geworden en ook heb ik volop artikelen en stukjes kunnen schrijven voor verschillende platforms en tijdschriften.

Hoe kijk je naar de Nederlandse Kerk hier in Londen?

De eerste keren dat ik in de Nederlandse Kerk was, kwam ik uit de drukte van een wereldstad met talloze haastige mensen in pak met akentas.

De laatste keren was het vanuit een vreemde stilte waar je extra sterk de impact van de pandemie voelt. Allebei wonderlijke ervaringen. De Nederlandse Kerk voelt als een klein stukje Nederland midden in Engeland – en de lange geschiedenis is ontzettend boeiend. Ik kan me voorstellen dat als je als Nederlander in de buurt woont, het heel fijn is om af en toe even ‘thuis’ te komen in de Nederlandse Kerk.

Je bent de afgelopen tijd gastvoorganger geweest in een lege kerk en met twee camera's op je gericht. Hoe heb je dat ervaren? En wat voor impact had de Covidcrisis op je werk als jeugdwerker voor de Church of England in Cambridge?

Voorgaan in een lege kerk is natuurlijk geen ideale situatie. Maar omdat de dienst wordt uitgezonden via Facebook, weet je wel zeker dat er mensen aan het meekijken zijn. Zij laten ook regelmatig reacties achter en dat voelt toch als verbondenheid, al is het niet fysiek. Ik probeer me dus de mensen voor te stellen áchter de lens van de camera en voor hen de dienst te leiden. Gelukkig is het altijd gezellig met de kosters en de organist!

De impact op mijn werk als jeugdwerker is groot. Kinderen zijn niet zo van de online ontmoetingen, dus dingen als Messy Church, Junior Church en de Parent-Toddler groep liggen stil tijdens lockdowns. Dan verlies je ook het contact met de families. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd om iets te betekenen voor de kinderen van de kerk, zowel online als offline als het mogelijk was, maar het was wel een worsteling. Dat ik straks in maart verhuis naar Nederland waarschijnlijk zonder afscheid te kunnen nemen in levenden lijve, voelt vreemd.

Deze lente keren jullie terug naar Nederland en ga je werken als predikant in een dorpsgemeenschap op het Groninger land. Wat denk je daar mee te kunnen nemen van je Britse avontuur?

Teveel om op te noemen! Allereerst is alleen al de ervaring van het ‘buitenlander’ zijn heel leerzaam: het helpt om een veel breder perspectief op de wereld te ontwikkelen. Cambridge is een heel internationale omgeving en ik heb mensen ontmoet uit alle delen van de wereld. Ik vond het heel bijzonder om me verbonden te voelen met mensen overal vandaan, en ook te merken hoeveel de Britse cultuur lijkt op én verschilt van de Nederlandse.

Daarnaast heeft de Church of England mij als kerkganger en als jeugdwerker veel geleerd. Dat ligt met name in de omgang met de liturgie: meer ritueel, meer traditie, en een wekelijkse viering van de Eucharist. Ik heb daardoor gemerkt hoezeer de Nederlandse protestantse eredienst op het woord gefocust is, waardoor kerkgangers meer toekijkers dan deelnemers worden. Dat heeft me veel te denken gegeven!

Al met al zijn de drie jaren hier heel verrijkend geweest voor mijn ontwikkeling als mens en theoloog; ik kan daardoor met nieuw enthousiasme uitkijken naar het vervolg van mijn predikantschap.

Gertine Blom werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat

Allen van harte welkom op de Zoomavond over ‘vrome vrouwen’ met Gertine Blom op woensdag 24 februari om 19.30 uur. Aanmelden a.u.b. bij: minister@dutchchurch.org.uk

Online agenda februari - maart

Voor de vieringen in de eerste maanden van 2021 zijn we, in verband met de nieuwe lockdown, teruggevallen op onlinevieringen zonder kerkgangers. Mocht de situatie in de loop van maart veranderen, dan gaan we uiteraard weer over op een hybride benadering. Dat betekent dat dan kerkgangers welkom zijn, maar de nadruk zal blijven liggen op de online-uitzendingen via Kerkomroep en de livestream via Facebook (die tegenwoordig ook via de website te bekijken is). Voor de vieringen in de Goede week, begin april, hopen we voor het eerst weer actief een beperkte groep kerkgangers te kunnen uitnodigen met op Goede Vrijdag medewerking van het vocaal ensemble onder leiding van Greg Hallam en op Paasmorgen een viering met kinderdienst. In de agenda staan deze vieringen vetgedrukt. Het blijft koffiedik kijken of dit gaat lukken, maar we hopen op betere tijden. We gaan bovendien door met het maken van vespers, video's over de geschiedenis van de kerk, de 'Tea-breaks' via Zoom op donderdagmiddag en vanaf 17 februari een dagelijkse Veertigdagenkalender.

Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 07/02 5e zondag na Epifanie, groen
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 14/02 6e zondag na Epifanie, groen
Ds. Gertine Blom (Cambridge)
- 21/02 1e zondag van de Veertigdagen
(invocabit), paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 28/02 2e zondag van de Veertigdagen
(reminiscere), paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 07/03 3e zondag van de Veertigdagen
(oculi), paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 14/03 4e zondag van de Veertigdagen
(laetare), paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 21/03 5e zondag van de Veertigdagen
(judica), paars
Dr. Emke Jelmer Keulen (London)
- 28/03 6e zondag van de Veertigdagen
(Palmarum), rood/paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat

02/04 Goede Vrijdag, paars/zwart
Ds. Bertjan van de Lagemaat
m.m.v. Vocaal Ensemble o.l.v.
Greg Hallam

poëzie en lezingen uit het
lijdensvangelie afgewisseld
met passiemuziek

04/04 Paasmorgen, wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat
Kinderkerk

(In het volgende nummer van Kerknieuws meer informatie over deze viering. Dan weten we hopelijk ook of we een paasvroegdienst en/of paasontbijt kunnen organiseren)

Waar zijn we digitaal te vinden:

Website: www.dutchchurch.org.uk
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: **Londen**)
Facebook: www.facebook.com/nederlandsekerk
YouTube: www.youtube.com
YouTube zoekterm: Dutch Church London

Agenda

Februari

Elke **donderdag** om 15.00 uur (4/2 11/2 18/2 25/2)
Zoommeeting/Tea-break, geef je op bij:
info@dutchchurch.org.uk

Woensdag **17** februari Start van de digitale
Veertigdagenkalender, geef je op bij:
info@dutchchurch.org.uk

Woensdag **24** februari om 19.30 uur Zoomavond over
'vrome vrouwen' met Gertine Blom, meld je aan bij:
minister@dutchchurch.org.uk

Zondag **28** februari om 14.00 uur Zoom Gemeenteberaad
(tot 15.30 uur) geef je op voor de wekelijkse
Nieuwsbrief bij: info@dutchchurch.org.uk

Maart

Elke **donderdag** om 15.00 uur (4/3 11/3 18/3 25/3)
Zoommeeting/Tea-break, geef je op bij:
info@dutchchurch.org.uk

Donderdag **25** maart om 19.30 uur Literatuurkring met
het boek 'Viktor' van Judith Fanto, meld je aan bij:
minister@dutchchurch.org.uk

Voor meer activiteiten en informatie
kijk a.u.b. op de volgende websites:
www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com
www.neerlandia.org
www.koningwillemfonds.org.uk

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

