



Nederlandse
Kerk

Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 104, nummer 4/5 april/mei 2022

Hoop die niet sterven wil

Wat is het dit jaar lastig om iets opwekkends te schrijven over Pasen, nu er een vreselijke oorlog aan de oostgrens van Europa woedt. Een al te triomfantelijke toon voelt op dit moment als niet gepast. Maar hoe kun je in deze donkere tijd dan wel hoop en geloof houden dat het goed komt? Dat het weer Pasen wordt? Dat was de vraag die mijn dochter Brecht mij stelde in de auto op weg naar huis, nadat ze het met godsdienstles op school over Pasen had gehad.

Verhalen van hoop

Over het antwoord moest ik heel even nadenken. 'Door te bidden,' begon ik, 'maar misschien nog wel meer door verhalen te vertellen'. Verhalen van hoop die ons vertellen dat hoop nooit sterven wil. Verhalen die al eeuwen en eeuwen worden doorverteld. Verhalen over de Farao van Egypte en Mozes, de verhalen van Haman en koningin Esther en het verhaal van Jezus. Verhalen over machthebbers die angst zaaien en die uit zijn op de vernietiging van een ander volk. Maar met angst krijg je een volk niet klein. Zolang mensen elkaar verhalen blijven vertellen van hoop die niet sterven wil!

De legende van de Sleedoorn

Een paar dagen later liep ik, op weg naar het station, langs een haag van sleedoorn die in een paar dagen tijd in bloei was geschoten, een zee van witte bloesem op dood hout. Daardoor herinnerde ik me een klein verhaal van hoop die ik voor mijn godsdienstlessen gebruikte toen ik zelf les gaf, een oude paaslegende: Lang geleden, in het oude Juda, stond de sleedoorn langs

de kant van de weg. Vanwege zijn gemene doornen was deze struik niet geliefd. De Romeinse soldaat die takken met doornen moest verzamelen voor de doornenkroon, kende de sleedoorn. Zijn doornen waren langer dan die van de roos en de braam. Voorzichtig, vlocht hij van de takken een kroon. Daarmee liep hij naar zijn kameraden,

die zich om Jezus vermaakten. 'Hier is een kroon voor die koning Jezus!' De soldaten drukten de kroon lachend op zijn hoofd. Bloed liep uit de wonden. Ach, het lijden van die koning zou niet lang duren. Zijn kruis lag al klaar. Enige dagen daarna gingen er geruchten over een leeg graf. Jezus zou zijn opgestaan. Op een stille avond liep Jezus langs de weg waar de sleedoorn stond. De sleedoorn wist dat de kroon die Jezus had gekweld, was gevlochten van zijn takken en doornen. De sleedoorn schaamde zich. Toen Jezus langs hem liep, fluisterde hij dat het hem speet. Jezus stond stil en schonk hem een gulle lach. 'Ik weet het, jij was het niet die mij pijnigde. Het waren mensen. Omdat jij meer barmhartigheid toont dan menig mens, zal ik je een geschenk geven. Je zult niet

meer bekend staan om je doornen, maar om de prachtige witte bloesem die vanaf nu elk voorjaar aan jouw takken zal bloeien.'

Op weg naar Pasen

Als ik nu, nadat ik 's-ochtends eerst op het nieuws heb gezien hoe de oorlog voortduurt, langs de sleedoorn loop op weg naar de trein, kijk ik naar de prachtige witte bloesem die ook dit voorjaar op dood hout is gaan bloeien. Dat geeft mij hoop en moed. Pasen is het feest van hoop die niet sterven wil.

Ds. Bertjan van de Lagemaat



Bloeiende sleedoorn

Nederlandse Kerk

Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA

Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790

Email: info@dutchchurch.org.uk

Kosters: Rein Roos en George Rudolph

Administratief medewerkster: Saskia Verweij

Website: www.dutchchurch.org.uk

Predikant

Ds. Bertjan van de Lagemaat

1 Little Orchard, Horsell, Woking GU21 4HG

Tel. 07592 511 385

Email: minister@dutchchurch.org.uk

Kerkeraad/trustees

Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee

Email: liz@knook.com

Martijn Proos, ouderling/trustee

Email: martijnproos@googlemail.com

Edwin Welman, ouderling/trustee

Email: edwin.welman@uk.abnamro.com

Martine Boesveld, diaken/trustee

Email: mboesveld@hotmail.com

Marijn Veuger, diaken/trustee

Email: marijn.veuger@gmail.com

Kerkmuziek

Organisten:

Prof. David Titterington, Director of Music

Email: d.titterington@ram.ac.uk

Anne Page

Email: annepage2@waitrose.com

Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken

Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly

Email: ditte@btconnect.com

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Paul Donnelly: layout & design

Copyright Dutch Church, all rights reserved 2022

Website

www.dutchchurch.org.uk

Webmaster: Arend Jan van der Marel

Email: info@dutchchurch.org.uk

Kinderactiviteiten

Babette Bom-Proos

Email: babettebom@gmail.com

De Cirkel

Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf 12.00 uur. Tel: 020 7588 1684

Zie a.u.b. voor data de Agenda op pagina 8

Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686 www.charity-commission.gov.uk



Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00

Account number: 03009971. Voor Nederland is de rekening: IBAN: GB34NWBK50000003009971, BIC: NWBKGB2L

NB. Vanwege hoge kosten voor het behouden van een Nederlandse bankrekening in het buitenland heeft de kerkeraad besloten om de ING-bankrekening in NL op te heffen. Giften vanuit Nederland kunnen alleen nog worden overgemaakt naar onze (UK) NatWest rekening.

Deze verandering heeft gelukkig geen gevolgen voor de ANBI-status van onze kerk. U kunt uw gift nog altijd in Nederland aftrekken van de belasting!

Nederlandse instellingen

Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes

Email: daphna@dutchcentre.com

Website: www.dutchcentre.com

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP

Tel. 020 7590 3200

Website: www.nederlandwereldwijd.nl

Het Koning Willem Fonds

Steenfonds voor behoeftige Nederlanders

Coördinator: Marijke Koomans, tel. 07915 110 590

Email: info@koningwillemfonds.org.uk

Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch - Dutch Centre

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684

Website: www.dutchcentre.com

Aanmeldingen via: www.dutchcentre.com

Vereniging Neerlandia

Lidmaatschap: Marianne Denney

Email: penningmeester@neerlandia.org

Website: www.neerlandia.org

Austin Friars Forum

Steun de veelzijdige en inspirerende activiteiten van de Nederlandse Kerk door een financiële bijdrage te leveren aan het Austin Friars Forum.

Email/PayPal: AFF@dutchchurch.org.uk

Website: www.dutchchurch.org.uk/AFF

Voor donaties: Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00

Account number: 26933748

IBAN: GB67NWBK50000026933748, BIC: NWBKGB2L

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'

Rondom Austin Friars



'North Sea Crossings' excursie Oxford zaterdag 9 april

Op 9 april organiseren we vanuit de kerk, in samenwerking met de Orde van den Prince Londen, een excursie naar Oxford om daar de expositie 'North Sea Crossings' in de Bodleian Library te bezoeken.

Een bijzondere tentoonstelling waar ook veel verwijzingen naar onze kerk te vinden zijn. Daarnaast staat ook een bezoek aan het Ashmolean Museum op het programma en willen we daar ook samen lunchen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Email mij via: minister@dutchchurch.org.uk

Diensten rond Pasen

Met Goede Vrijdag en Paasmorgen hebben we weer een bijzondere, kleine, Paascyclus. Op Goede Vrijdag **15 april** hebben we om 11.00 uur een viering waarbij we eerst het laatste avondmaal vieren, zittend rond de tafel, met liturgische teksten rond psalm 23. Daarna verplaatst de dienst zich naar het schip van de kerk en horen we het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes, afgewisseld met passiemuziek door een kwartet van zangers o.l.v. Greg Hallam. Op Paasmorgen **17 april** komen we al om 9.30 uur samen voor de Paasvroegdienst met aansluitend om 10.00 uur ons traditionele Paasontbijt. Om 11.00 uur vieren we onze grote Paasviering en daarna kunnen de kinderen op zoek naar paaseieren die rond de kerk verstopt zijn.

Koningsdagfeest zaterdag 30 april

Zoals u elders in Kerknieuws kunt lezen, vindt er weer een groots Koningsdagfeest plaats in en rond de Dutch Church. Als Nederlandse Kerk zijn we natuurlijk 'gastheer'. Maar daarnaast staan we ook met een kraampje op de markt buiten, zullen we door de dag heen een aantal historische tours door de kerk aanbieden en voor de kinderen is er weer een fotospeurtocht.

4 mei herdenking Mill Hill

Op woensdag 4 mei hopen we de herdenking op de erebegraafplaats in Mill Hill weer met publiek te laten plaatsvinden. Ik zal spreken over het thema 'vrijheid in verbondenheid', er vindt een kranslegging plaats, we zijn twee minuten stil en er zijn bijdragen van de kinderen van de Regenboogschool. Voorafgaand aan de herdenking zal ik net als voorgaande jaren een bezoek brengen aan de Regenboogschool voor een gastles samen met de Militair Attachée van de ambassade. Door grote lekkage aan het dak van de kapel op de erebegraafplaats kunnen we daar helaas geen gebruik van maken dit jaar. U kunt vanaf ca. 19.30 uur arriveren en doorlopen naar het ereveld zelf, waar we verzamelen voor de plechtigheid die rond 19.50 uur begint en duurt tot ca. 20.30 uur.

Tentoonstelling schilderijen Selma van de Perre

In juni hoopt Selma van de Perre, één van de laatste nog levende verzetshelden en overlevende van kamp Ravensbrück, 100 jaar te worden! In 2020 werd de Engelse vertaling van haar boek 'Mijn naam is Selma' in de kerk gepresenteerd. Ter ere van haar honderdste verjaardag worden vanaf Koningsdag en in de **maand mei** haar schilderwerken tentoongesteld in de Nederlandse Kerk. De moeite waard om die te komen bekijken!

Pinksteren en Queen's Platinum Jubilee 5 juni

Pinksteren valt dit jaar samen met het weekend waarin het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth II wordt gevierd. Ook in de viering van zondag 5 juni willen we daarbij stil staan. Ik hoop dan samen voor te gaan met ds. Henk ten Napel die voor die zondag als gastpredikant en oud-Royal Chaplain de oversteek maakt naar Londen.

Vooraankondiging dienst in Norwich zondag 12 juni

Het is fijn dat we dit jaar gewoon weer in juni naar Norwich kunnen reizen voor onze jaarlijkse viering in de kathedraal. De dienst, in één van de zijkapellen van de kathedraal, begint om **14.15** en om 15.00 uur komen we samen in de Refectory van de kathedraal voor een gezellige Afternoon Tea. Meer informatie: info@dutchchurch.org.uk

Literatuurkring Aleksandra 23 juni 19.30 uur

Op donderdag 23 juni komen we als literatuurkring weer via Zoom bij elkaar. Dit keer voor de bespreking van het boek Aleksandra van Lisa Weeda, een indrukwekkende en hartverscheurende familiegeschiedenis die speelt in Oekraïne. Aleksandra is het verhaal van een familie tussen Oost en West die maar niet loskomt van een gebied dat nooit rust lijkt te vinden. Lisa Weeda vond de vorm en de stem om dit indringende verhaal op een grandioze manier te vertellen. Nieuwsgierig naar dit boek dat is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2022? Ga het boek lezen en meld je aan voor de literatuurkring op 23 juni. Email: minister@dutchchurch.org.uk

Gastpredikanten

Alle reisbeperkingen rond Covid zijn inmiddels opgeheven en dat betekent dat we gelukkig weer volop gaspredikanten kunnen ontvangen. Op zondag **3 april** is ds. Bert Kuipers uit Rotterdam bij ons te gast, op **24 april** hopen we onze oud-voorganger en oud-consulent ds. Hans Uytendogaardt te verwelkomen en op zondag **1 mei** is onze consulent ds. Tjaard Barnard te gast. Op zondag **29 mei** tenslotte hopen we onze muzikaal adviseur ds. Hanna Rijken weer te ontmoeten in de Nederlandse Kerk.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Kopij voor Kerknieuws

sturen naar ditte@btconnect.com
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer van juni/juli **maandag 16 mei 2021**

Column



Hanna Rijken

God be with you till we meet again

In de zomer van 2021, tijdens de coronacrisis, hield de Protestantse Kerk in Nederland een onderzoek naar het meest geliefde lied. Meer dan 1000 respondenten, afkomstig uit de breedte van de PKN, vulden de vragenlijst in. Het lied

dat -met stip- werd uitgeroepen tot meest geliefde kerklied was Liedboek 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. De melodie is van Ralph Vaughan Williams en de vertaling van Gert Landman. Toen we de uitkomsten aan het analyseren waren, schoot me weer een voorval te binnen. In 2012 werden er in aanloop naar het uitkomen van het Liedboek zangavonden gehouden om mensen warm te maken voor deze nieuwe bundel. Tijdens één van die avonden zongen we 'Ga met God'. De mensen reageerden enthousiast, een mooi nieuw lied! Dit wordt vast de topper van het Liedboek! Een oudere mevrouw stak echter haar vinger op en zei: 'Mooi inderdaad, maar dit lied is niet nieuw, we zongen het 70 jaar geleden al bij zendingsbijeenkomsten.' Inderdaad heeft het lied met een andere vertaling zo'n honderd jaar geleden al in eerdere bundels gestaan, maar niet in officiële kerkelijke bundels. Het interessante is dat het lied door de hele breedte van de kerk gewaardeerd wordt. Andere liederen uit de top 10 doen het vooral goed in een bepaald deel van de kerk. Hoe zou het komen dat 'Ga met God' zo geliefd is? Het is een eenvoudige, sterke melodie en de tekst heeft een troostend en bemoedigend karakter. Het kan als reiszegen gezongen worden, als zegenbede aan het eind van een viering, of bijvoorbeeld bij een huwelijk of op een sterfbed. Diepe indruk maakte het lied op mij toen we het zongen tijdens een zangworkshop voor Defensiepredikanten en twee van hen op het punt stonden om uitgezonden te worden naar Afghanistan. We zongen hen biddend toe: '... bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.'

Hanna Rijken,

Adviseur kerkmuziek Nederlandse Kerk Londen

THE CLOSE OF WORSHIP

God Be with You Till We Meet Again 207

Unison Harmony

1. God be with you till we meet a - gain; by his
 2. God be with you till we meet a - gain; 'neath his
 3. God be with you till we meet a - gain; when life's
 4. God be with you till we meet a - gain; keep love's

Jeremiah E. Rankin, 1880 RANDOLPH 9.8.8.9.
Ralph Vaughn Williams, 1906

Vier Koningsdag met ons allen op zaterdag 30 april 2022

Het is eindelijk weer zover. Na twee stille jaren bundelen de Nederlandse organisaties in het VK (Dutch Centre, Dutch Church, Vereniging Neerlandia, Koning Willem Fonds, Proeflokaal Rembrandt, NL Borrel en de



Nederlandse Ambassade in het VK) met frisse moed dit jaar hun krachten weer samen om een groots Koningsdagfeest te vieren.

Op zaterdag 30 april, tussen 13.00 en 18.00 uur, kleuren we Austin Friars oranje en om helemaal in de stemming te komen opent onze ambassadeur Karel van Oosterom het evenement met een welkomstwoord en natuurlijk zingen we het Wilhelmus! De dag begint met heerlijk eten, er zijn stalletjes met friet, bitterballen, broodje haring, kaassoufflés, poffertjes, tompoezen en

indische lekkernijen. We hebben ook dit jaar weer een Vrijmarkt waar van alles kan worden verkocht en getoond en Oud-Hollandse spelletjes voor de kinderen. Voor een klein bedrag kunnen de kinderen een spelletjeskaart kopen en krijgen ze ook wat lekkers.



Verder is er ook een kinderspeurtocht in de kerk en kunnen ze aan de slag bij de knutseltafel. Struin langs de kraampjes, de boekenmarkt, neem een kijkje bij de prachtige kunstwerken die op deze dag geveild worden onder het genot van een oranjebittertje of heerlijke Nederlandse biertjes. Beeldend kunstenaars kunnen zich nog inschrijven om een kunstwerk beschikbaar te stellen



voor de charity veiling van het Koning Willem Fonds en hun verdere werk te tonen en verkopen. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op

via: events.koningwillemfonds@gmail.com Mocht je een kraampje willen huren neem dan contact op met: reinroos@dutchchurch.org.uk Tenslotte, mocht je het leuk vinden om als vrijwilliger betrokken te zijn bij de voorbereidingen en/of op de dag zelf, neem dan contact op via: daphna@dutchcentre.com Hopelijk tot zaterdag 30 april. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom!



Nieuws uit de kinderkerk

Tijdens de kinderdienst van 26 februari 2022 hebben de kinderen kunnen luisteren naar een verhaal over een koning.

Hij verzorgde een feestelijk maal en gaf zijn gasten bestek met hele lange stelen. De lange stelen maakten het onmogelijk om iets zelf in je mond te stoppen. Maar met behulp van anderen lukte het toch om

de heerlijke gerechten te eten en werd het een groot feest. Vervolgens zijn de kinderen naar beneden gegaan. Met het oog op Aswoensdag en



'Shrove Tuesday' hebben de kinderen samen pannenkoeken gebakken. Ze hebben samen flink hun best gedaan in het maken van mooie ronde pannenkoeken maar ook pannenkoeken in de vorm van een eekhoorn. Na de

kerkdienst heeft de gemeente genoten van de heerlijke pannenkoekenlunch!

Meer weten over de kinderkerk? Op de website van de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto's, liedjes en teksten die we maakten. We plaatsen daarnaast regelmatig berichten op de Facebookpagina van de Nederlandse Kerk. Je kunt ook contact opnemen met mij, algemeen coördinator van de kinderkerk: babettebom@gmail.com

De eerstvolgende datum voor een kinderkerkdienst is **Paasmorgen 17 April**. Er is dan al om 9.30 uur een Paasvroegdienst met aansluitend rond 10.00 uur Paasontbijt. Na de Paasviering van 11.00 uur zijn er vast ook nog Paaseieren verstopt! Kom je mee helpen zoeken?

We hopen zondag 17 april a.s. weer veel kinderen te zien.

Babette Bom-Proos



**Groot feest in Austin Friars!
Op zaterdag 30 april vieren
we Koningsdag van
13.00 - 18.00 uur**

Vanuit de kerkeraad

Godweet het komt goed

Dat is dit jaar het thema van onze digitale Veertigdagenkalender. Al gaat het leven niet zoals gepland, weet, alles komt goed, nu of later. Voor ons 'mere mortals' is het niet eenvoudig om de moed erin te houden. Onze kerkgemeenschap bestaat reeds sinds 1550 en heeft in haar bestaan de nodige hoogte- en dieptepunten gekend. Bijna 475 jaar verder en we zijn er nog steeds!

De corona-crisis en nu de oorlog in Oekraïne; je kunt er mismoedig van worden. Het raakt ons allen op verschillende manieren en komt binnen met een kracht die niet voor iedereen hetzelfde is. Wat ons in die eeuwen van ons bestaan toch wel duidelijk is geworden, we kunnen het niet alleen. We zijn een gemeenschap! Vandaar ook dat het project 'Waarderende Gemeente Opbouw' (WGO) van groot belang is. Het betrof een aantal momenten in het afgelopen jaar waarop wij als gemeente moesten nadenken over de toekomst. Hoe willen we verder gaan? Dat deden we onder de begeleidende begeleiding van Els Deenen. In de kerkeraadvergadering van februari hebben wij uitgebreid stil gestaan bij het WGO eindverslag. Voor Els was het niet eenvoudig om het 'op afstand' te doen, maar het is haar gelukt en we hebben een handleiding gekregen met daarin verschillende voorstellen. Als Nederlandse Kerk mogen we Els en de WGO werkgroep zeer dankbaar zijn. Het mag niet een document worden waar niets mee gedaan zal worden. Het initiatief ligt bij ons, uw kerkeraad, en we gaan er mee aan de slag. De twee belangrijkste uitkomsten zijn; Thema 1) 'De jeugd heeft de toekomst'. Hoewel het verlangen naar meer kinderen in de Dutch Church vaak te horen is, zien we tegelijk dat het thema in de nadere uitwerking niet wordt gekozen. Over die spanning tussen droom en werkelijkheid zouden we nog eens met de gemeente door willen praten. Thema 2) De manier van leidinggeven aan een gemeente die meer gavengericht en projectmatig betrokken wil zijn bij onze kerk. Hoe gaan we daar mee om? Hoe pakken we dat aan?

We vervolgen dit gesprek met u graag tijdens het **gemeenteberaad op zondag 15 mei** en hopen dat velen van u daarbij aanwezig kunnen zijn.



Voelt u zich aangesproken om een handje te helpen, neem dan contact met ons op! Graag gaan wij met u in gesprek om te horen wat uw bijdrage kan zijn. Van pannenkoeken bakken bij een viering voor het hele gezin, het bezoeken van zieken en ouderen, een keer voorlezen tijdens een dienst, etc. Samen zijn, samen sterk ... het komt goed!

De kerkeraad

Diaconie collecte in april (en maart) Noodhulp Oekraïne

Maandelijks bepaalt de diaconale werkgroep aan de hand van een aantal criteria een collectiedoel: we ondersteunen vooral kleinschalige en waar mogelijk lokale instellingen die met een relatief klein bedrag een verschil voor mensen in achtergestelde situaties kunnen maken. Met het delen van onze rijkdom geven we zo vorm aan het scheppen van een betere wereld. Voor de maand maart stond een collecte voor een daklozenproject 'York Road' in Woking gepland (zoals vermeld in het februari/maart Kerknieuws). En voor april hadden we een project ter bestrijding van eenzaamheid in Oost-Londen gepland. Wij willen als diaconale werkgroep echter ook flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, zoals



bijvoorbeeld de crisissituatie in de Oekraïne. Daarom hebben we besloten om de collectes voor de maanden maart en april te bestemmen voor noodhulp aan

de vluchtelingen uit de Oekraïne. Wij sluiten ons in eerste instantie aan bij de samenwerkende grote hulporganisaties, zoals International Red Cross en Disasters Emergency Committee Ukraine Appeal, om te zorgen dat de noodhulp zo snel en efficiënt mogelijk ter plaatse gegeven kan worden aan de talloze onschuldige mensen die door de Russische invasie gedwongen zijn in schuilkelders te verblijven of uit hun woonplaats naar de Poolse of Roemeense grens te vluchten. Het is echter ook mogelijk dat wij via Revd. Dmitry Lutsenko (Horsell) onze bijdrage kunnen leveren aan kleinschalige noodhulp. De dagelijkse stroom van nieuws en foto's, via TV, krant en social media tonen hoeveel verwoesting en ontwrichting er heeft plaatsgevonden en hoe nijpend de situatie is. De diaconie beveelt daarom de collecte van harte bij u aan! De maart collecte voor het daklozenproject, 'York Road' in Woking is naar later in het jaar verplaatst en voor het geplande april project zal ook later dit jaar gecollecteerd worden.

Namens de diaconale werkgroep, Marijn Veuger

Diaconie collecte in mei Open Door, de Jongerenoverleg Dienst

De directeur van de liefdadigheidsinstelling 'Open Door' zegt een grote toename van zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging, eetstoornissen, angst en isolatie-problemen te zien in jonge mensen. Open Door, in North London, biedt gratis vertrouwelijke counseling

en psychotherapie aan jongeren van 12 tot 24 jaar en biedt ook steun aan ouders van jongeren die dat nodig hebben tussen 11 en 21 jaar.

Open Door biedt jonge mensen een veilige ruimte om te praten over een reeks problemen, waaronder problemen



thuis, op school of op het werk;

problemen met relaties; met drugs of alcohol; woede of agressie; depressie of angst; zelfbeschadiging of eetproblemen. Jongeren die hulp zoeken, vinden de reguliere diensten vaak ontoegankelijk, stigmatiserend en niet afgestemd op hun specifieke behoeften. In de afgelopen 40 jaar hebben duizenden jongeren zich tot Open Door gewend voor vertrouwelijke, professionele therapeutische hulp op kritieke momenten in hun ontwikkeling. De dienst zet zich in voor het ontwikkelen van een reeks effectieve interventies, waaronder, counseling, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), gezins en groepstherapie, om tegemoet te komen aan de behoeften van jongeren. Voor meer informatie, kijk a.u.b. op de Open Door website: www.opendooronline.org We hopen dat u het met ons eens bent dat dit doel onze steun waard is!

Namens de diaconie, Wilma Colombo

Advies Settled Status/EUSS aanvragen

Zoals u/jullie misschien weten heb ik sinds begin 2019 velen van u geholpen met de aanvraag voor Settled Status (EUSS). Het is belangrijk dat iedereen zijn status 'up-to-date' houdt en elke verandering doorgeeft via de link die u hebt ontvangen in de 'outcome' brief.

De belangrijkste verandering is het doorgeven van een nieuw paspoortnummer! Dit om te voorkomen dat u bij de douane staat en men niet kan zien dat u hier woont en u wordt aangezien als toerist en de douane zou u dan de toegang kunnen weigeren.

Ook adresgegevens, naamsverandering, mobiel telefoonnummer en e-mailadres moeten worden bijgehouden. Als u hulp nodig hebt of vragen heeft over het bovenstaande of voor algemeen advies over een EUSS-aanvraag, dan kunt u mij bellen op het nummer van de kerk: **020 7588 1684** of een e-mail sturen naar: saskia@dutchchurch.org.uk

Mensen die nog geen aanvraag gedaan hebben, en voor 31 december 2020 permanent in het VK wonen, kunnen alsnog een late aanvraag doen. Het is belangrijk voor werk, pensioen, uitkeringen, NHS-behandeling en verhuizing, want u kunt gevraagd worden om te bewijzen dat u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning. Hartelijke groeten, namens de diaconie en het kantoor van de Nederlandse Kerk/Dutch Church,

Saskia Verwey

In Focus: Christiaan van den Berg



Christiaan van den Berg

Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Christiaan van den Berg geïnterviewd. Christiaan is in 2021 tijdens de 'lockdown' hier in Londen komen wonen en werken.

Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terechtgekomen?

Ik ben geboren in de stad Groningen. Al snel verhuisden we naar het naburige Haren, waar ik naar school ging. Een groot deel van mijn vrije tijd bracht ik hockeyend door. Voor studie verhuisde ik naar Rotterdam om een internationale dubbele bachelor in econometrie en economie te gaan volgen. Hoewel de tocht naar Rotterdam voor een Groninger wellicht een bijzondere stap lijkt, voelde het voor mij niet zo vreemd; bijna al mijn familie komt uit de Randstad. Ook sloot het internationale karakter van de studie en stad goed bij mij aan. Gedurende mijn studie verschoof mijn belangstelling steeds meer richting finance, waardoor Londen als vanzelfsprekend in beeld kwam. Tijdens mijn master in Quantitative Finance werd ik voor de zomer van 2020 geselecteerd voor een stage bij Bank of America. De weg naar Londen leek open te liggen, maar die zomer trof ik mijzelf thuis, achter mijn laptop, aan. Uiteindelijk ben ik na mijn afstuderen in april 2021 naar Londen verhuisd om fulltime bij deze zakenbank te gaan werken. Ik ben dus precies een jaar in Londen!

Je bent hier, nadat Brexit 'echt' is ingegaan, en midden in de Coronacrisis komen wonen en werken. Hoe heb je Londen in die tijd ervaren en hoe vind je je weg nu?

Toen ik hier vorig voorjaar naartoe verhuisde, waren de effecten van beide 'schokken' goed te merken. Dankzij Brexit moest ik via een omslachtig proces een werkvisum zien te bemachtigen. Toen ik in Londen aankwam, werd ik verwelkomd met een quarantaine van tien dagen. Doordat ik de eerste paar maanden vanuit huis werkte en veel zaken in Londen niet of nauwelijks open waren, was het in het begin best een uitdaging om te aarden. Gelukkig kende ik een handvol vrienden vanuit Nederland en viel mijn aankomst samen met de eerste stap van het 'reopening plan', waardoor ik mijn leven hier steeds meer op kon bouwen door nieuwe mensen te ontmoeten en te ontdekken wat Londen allemaal te bieden heeft. De bijzondere en inspirerende ontmoetingen in de Nederlandse Kerk en het leren kennen van mijn vriend hebben daar zeker toe bijgedragen.

Afgelopen najaar heb je de weg naar de Nederlandse Kerk in Londen gevonden. Hoe kijk je naar deze gemeenschap die toch anders is dan de kerken in Nederland?

Mijn geloofsopvoeding is behoorlijk divers te noemen. Hoewel ik met mijn ouders naar de PKN-kerk ging, zong ik met het kinderkoor van mijn rooms-katholieke school in de RK-kerk. Als tiener ging ik mee op jongerenweekends van de doopsgezinde kerk en na mijn eindexamen ging ik met een groep van school naar Taizé: een week vol bijzondere ontmoetingen. In Rotterdam ging ik af en toe naar de remonstrantse kerk, maar maakte ik door de Alpha- en Bètacursus ook kennis met de lokale Navigators-studentenvereniging.

De weg naar de Nederlandse Kerk was voor mij eigenlijk verrassend 'straightforward'. Het idee om in contact te komen met een lokale Nederlandse gemeenschap en tegelijkertijd invulling te kunnen geven aan het geloof sprak me enorm aan. Hoewel het misschien wat cliché klinkt, voelde ik me vanaf het begin thuis. Ik werd hartelijk begroet en de dienst was een afwisseling van woorden die me tot denken aanzetten en mooie muziek. Bovendien werd me tijdens het aansluitende koffiedrinken en een 'brainstormsessie' over de toekomst van de Nederlandse Kerk duidelijk dat deze gemeenschap niet alleen erg betrokken, maar ook open-minded is. In mijn ogen is de Nederlandse Kerk in sommige opzichten inderdaad vrij anders dan de kerken in Nederland. Kenmerkend daarvoor is voor mij de diversiteit aan achtergrond van de gemeenteleden. Iedereen heeft een eigen verhaal en reden waarom hij/zij zich tot de Nederlandse Kerk aangetrokken voelt, wat vaak tot bijzondere gesprekken en verrassende nieuwe inzichten leidt. Wat de gemeenschap volgens mij door alle diversiteit heen verbindt en bijeenhoudt, zijn de oprechte belangstelling voor elkaar en openstelling naar gasten.

We vieren straks Pasen. Nog altijd in een heel vreemde tijd. Niet alleen vanwege Corona, maar ook door de huidige situatie in Oekraïne. Hoe leeft voor jou dat feest van Pasen?

Pasen is voor mij een belangrijke, zo niet de belangrijkste, feestdag van het kerkelijk jaar. Vroeger hoorden daar voor mij verschillende tradities bij: op Goede Vrijdag aten we thuis matses met basterdsuiker. Ook de karaktervolle kerkdiensten staan me bij. Vorig jaar, toen ik op Goede Vrijdag in de trein naar Londen stapte, stond Pasen voor mij in het teken van het afscheid nemen en een nieuw begin. Het voelde gek om voor het eerst in jaren Pasen niet met familie door te brengen, maar alleen, in quarantaine. Toch bood het mij ook de kans voor reflectie en bezinning. Dit jaar vier ik Pasen in Londen, als het goed is in het gezelschap van een deel van mijn familie. Ik kijk ernaar uit om het feest in deze nieuwe omgeving te vieren en koester de wens en hoop dat de wereld tegen die tijd weer in iets stabielere en vreedzamer vaarwater is beland...

Christiaan van den Berg werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat

Kerkdiensten

De diensten beginnen om 11.00 uur

- 03/04** 5e zondag van de Veertigdagen 'judica', paars
Ds. Bert Kuipers, Rotterdam
- 10/04** Palmzondag, rood/paars
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 15/04** Goede Vrijdag, paars/zwart
Maaltijd van de Heer (zittend)
Ds. Bertjan van de Lagemaat
m.m.v. vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam
- 17/04** Pasen, wit, Kerkdienst +plus+
9.30 uur Paasvroege dienst
aansluitend Paasontbijt
11.00 uur Paasviering
Kinderkerk
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 24/04** Beloken Pasen, wit
Ds. Hans Uytenbogaardt, Utrecht
- 01/05** 3e zondag van Pasen, wit
Ds. Tjaard Barnard, Barendrecht
- 08/05** 4e zondag van Pasen 'Jubilate', wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 15/05** 5e zondag van Pasen 'Cantate', wit,
Kerkdienst +plus+
Ds. Bertjan van de Lagemaat
Gemeenteberaad na de dienst
- 22/05** 6e zondag van Pasen 'Rogate', wit
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 29/05** 7e zondag van Pasen 'Exaudi', wit
Ds. Hanna Rijken, Utrecht
- 05/06** Pinksteren en Queen's Jubilee Sunday, rood
Ds. Henk ten Napel en
Ds. Bertjan van de Lagemaat

Waar zijn we digitaal te vinden:

Website: www.dutchchurch.org.uk
Facebook: www.facebook.com/nederlandsekerk
YouTube: www.youtube.com
 YouTube zoekterm: Dutch Church London
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: **Londen**)



De diaconie collecte in januari was voor Plan Zheroes, opgehaald **£396.00** en overgemaakt **£594.00**



De diaconie collecte in februari was voor Refugees at Home, opgehaald **£212.00** en overgemaakt **£318.00**

Agenda

April

- Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting 'Tea Break', geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
- Za 09 april**, excursie Oxford, geef je op bij: minister@dutchchurch.org.uk
- Vr 15 april**, Goede Vrijdag viering om 11.00 uur
- Zo 17 april**, Kerkdienst+plus+, Paasvieringen, 9.30 en 11.00 uur
- Di 19 april**, Dutch Centre, 19.00 uur, Historical Talk: The new Dutch water defence line 1815-1940 (doors open 18.30, book tickets: www.dutchcentre.com)
- Za 30 april**, Koningsdagfeest in Austin Friars van 13.00 – 18.00 uur, Allen Welkom!
Meer informatie: www.dutchcentre.com

Mei

- Elke donderdag om 15.00 uur, Zoommeeting 'Tea Break', geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
- Maand mei: Tentoonstelling schilderijen Selma van de Perre in de Nederlandse Kerk



'Opdat Wij Niet Vergeten'

- Wo 04 mei**, Herdenking op de erebegraafplaats in Mill Hill, vanaf 19.30 uur, aanvang plechtigheid 19.50 uur
- Zo 15 mei**, Kerkdienst+plus+, Gemeenteberaad na de dienst om 12.30 uur



**Pasen in de
Nederlandse
Kerk**

*Easter in the
Dutch Church*

**Palmpasen/Palm Sunday 10 april
Goede Vrijdag/Good Friday 15 april
Pasen/Easter services 17 april**

**Koningsdagviering in
Austin Friars, King's Day celebrations
zaterdag 30 april 13.00-18.00 uur**

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

