

**Paasvroegdienst
21 april 2019
Nederlandse Kerk, Austin Friars, Londen**

Wil je opstaan en mij volgen!



Wij zoeken de plek op die we vrijdag hebben achtergelaten. Een gedoopte paaskaars. Het is voorzichtig licht geworden vanmorgen, maar hier lijkt het nog duister. We zoeken een plek om te waken, wachtend op een nieuwe morgen, wachtend op licht....

Zingen NLB 256: Bleib mit deiner Gnade bei uns

Wat wil ik
Terwijl ik roep in de stilte
Van de vroege morgen?

De vraag is:
Kan ik het antwoord aan?
Ook als het klinkt als:

'Volg mij!'

Als er iets moet opstaan op deze vroege morgen
Is het onze moed
Om te doen als hij

Als er iets moet opstaan
Is het ons geloof
Dat de dood niet het laatste woord is

Als er iets nieuw moet zijn deze vroege morgen
Is het onze liefde
Geboren uit hem

Maar bestemd voor de wereld.

Als er iets moet opstaan op deze vroege morgen
Is het mijn antwoord op:
'Heb je me lief?'

En wee als je 'ja' zegt,
Want het woord dat is opgestaan zegt:
'Oké, dat is goed, volg mij!'

Lied 40 Iona 'Wil je opstaan en mij volgen'
vers 1 voorganger, 2,5 allen.

1. Wil je opstaan en mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven van de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat ik vind
in jou en jij in mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

De verhalen van Pesach, keerpuntverhalen

Genesis 1, 1-5

Lied 513 'God heeft het eerste woord' vers 1,2,4

Exodus 15, 1-11

Jesaja 43, 19-21

Lied 809 'Blijf niet staren op wat vroeger was'

Want als Hij is opgestaan vannacht
Dan ook onze moed
Om te doen als Hij

Want als Hij is opgestaan
In deze vroege ochtend
Dan ook onze wil
Hem te volgen.

Want als Hij is opgestaan
Dan ook ons geloof
Dat het donker niet
Het laatste woord spreekt

Als er iets nieuw is deze dag
Is het onze liefde
Geboren uit hem
En bestemd voor de wereld
Want als er iets is opgestaan
Is het ons antwoord op:
'Heb je me lief'

Intocht van het licht

Lied 593 'Licht van Christus'

Wanneer de nieuwe paaskaars op zijn plek staat
spreekt de voorganger:

v: Het licht van Christus
moge de duisternis uit ons leven verdrijven
De nacht is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op

De lof aan het licht

Nu wordt het licht van de paaskaars verspreid over
de aanwezigen, alle kaarsjes gaan branden. Er
ontstaat een zee van licht.
Onderwijl zingen wij staande:

lied 600 Licht, ontloken aan het duister

v: U allen hier tegenwoordig,
om uw stem te verheffen
en de opstanding te vieren:
Verheft uw harten!

Het is goed, Levende God,
U met hart en ziel toe te zingen en te zegenen.
Want de dood ging voorbij aan de deur van uw volk.
Zo was het op deze morgen, toen U Israël uit Egypte
bevrijdde
en hen op het droge door de zee geleidde:
de nacht, waarin U als een vuurkolom het donker
hebt verdreven.
Dit is de morgen, die heel de aarde rond
gevierd wordt als de morgen van bevrijding
uit het duister van de kwade machten.

Dit is de morgen, waarop als eerste de Mensenzoon,
de banden van de dood heeft losgemaakt
en machteloosheid is doorbroken.

Het leven had geen zin,
als wij niet konden hopen op een omgekeerde
wereld,
als niet het licht van uw aanschijn over ons was
opgegaan.
Daarom zegenen en danken wij u, Lichtende!

Laat dan het licht,
dat Gij in ons midden hebt ontstoken –
laat deze kaars, teken, waaraan wij ons koesteren,
niet verkwijnen in ons midden,
wijs ons de weg in het licht van Pasen.

Maak zo ook ons tot licht
te midden van zoveel duister in deze wereldtijd.
Door Hem, Messias Jezus,
die is opgegaan als de morgenster.

AMEN

(de kleine kaarsjes worden gedooft, en wij gaan
naar beneden voor ons paasontbijt)