

Kinderen zoeken naar de ware koning

In de Nederlandse Kerk in Londen is afgelopen zondag al het kerstfeest gevierd. Er werd een bijzonder verhaal verteld, met Maria en Jozef als EU-immigranten en Trump en Johnson die dingen naar de rol van koning.

Standplaats

Bertjan van de Lagemaat

En het geschiedde in die dagen dat er een decreet uitging voor alle EU-immigranten om zich te laten registreren. Ook Maria en Jozef gingen op weg naar de stad om daar hun *settled status* aan te vragen." Aan het woord is de verteller van het kerstspel dat afgelopen zondag in de Nederlandse Kerk in Londen werd opgevoerd door de kinderen van de kinderdienst.

Ieder jaar wordt er in de Nederlandse Kerk zo'n kerstspel opgevoerd, waarbij de kinderen samen met de leiding aan de hand van een gekozen thema het kerstverhaal vertellen. We doen dat bewust al op Derde Advent, zodat we het kerstfeest samen kunnen vieren, ook met alle families die tijdens de kerstdagen zelf in Nederland op familiebezoek zijn.

Op zoek naar de koning

Het thema van het kerstspel was dit jaar: 'Op zoek naar de koning.' In het najaar hadden we bij de kinderdienst al stilgestaan bij de vraag wat een goede koning moet kunnen. We deden dit aan de hand van de verhalen over de Bijbelse figuren David en Saul. En in de Adventstijd kwamen daar teksten bij van de profeet Micha over een vredevorst die wordt geboren in het kleine stadje Bethlehem. Maar naast het Bijbelse verhaal zoeken we met de leiding van de kinderdienst in de *Dutch Church* ook altijd naar de actualiteit in het

kerstspel. De kinderen denken daar actief over mee en hebben inbreng in het scenario.

Dit jaar waren er genoeg actuele gebeurtenissen die konden worden ingebracht, met klimaatstakingen van scholieren en demonstraties van *Extinction Rebellion* in Londen, de almaar voortdurende brexit-soap en de grote demonstraties voor een tweede referendum, waarin veel van onze gezinnen en kinderen hebben meegelopen. En onlangs hadden we nog de NAVO-top in Londen, waar alle grote leiders aanwezig waren. Met dit alles in het achterhoofd dachten de kinderen na over eigenschappen van een goede koning of koningin en wie zij meer of minder geschikt vonden.

In het kerstspel gingen de kinderen met een kroon in de hand op zoek naar de ware koning. Een beetje zoals in het sprookje van Assepoester; wie past de kroon? Tijdens de zoektocht kwam er als snel een tweet binnen van Donald Trump die vond dat hij 'the best King ever' zou zijn. Maar de kroon paste hem gek genoeg niet. Ook Boris Johnson deed, na zijn verkiezingsoverwinning van donderdag, een poging de kroon te bemachtigen. 'Ik lieg nooit en ik zal brexit voor elkaar krijgen', waren zijn belangrijkste argumenten.

Maar de groep kinderen van de Nederlandse Kerk wist hij daarmee niet te overtuigen. Johnson droop in het kerstspel af, maar niet nadat hij Jozef en Maria succes had gewenst met het verkrijgen van hun *settled status*. Na pogingen van de kinderen om Greta Thunberg of David Atten-



De leiding van de kinderdienst in de Nederlandse Kerk zoekt voor het kerstspel altijd naar een verband met de actualiteit in het kerstverhaal. Foto: Bertjan van de Lagemaat

Er kwam al snel een tweet binnen van Donald Trump die vond dat hij 'the best King ever' zou zijn

borough te overtuigen een gooi naar de kroon te doen, werden ze door een ster uiteindelijk naar een stal geleid. Daar bleek de kroon precies op het hoofd van de pasgeboren baby Jezus te passen, de baby van die twee EU-immigranten die we eerder al waren tegengekomen.

Het was mooi om te zien hoe de kinderen het verhaal van Kerst op

een frisse en actuele manier lieten spreken in de kerk. Een verhaal dat aansloot bij de specifieke situatie waar Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk zich op dit moment in bevinden, met zorgen over de brexit die, na de verkiezingswinst van de Conservatieven, onvermijdelijk lijkt geworden. Er is veel onzekerheid over 'onze' status als EU-burger na een definitief vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Het is in veel opzichten nog volstrekt onduidelijk wat dat precies gaat betekenen en wat de consequenties zijn voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk.

Hoopvolle verhalen

Daar ging het tijdens de gesprekken dan ook veel over tijdens een feestelijke kerstlunch met glühwein, chocolademelk, uit Nederland meegebrachte kerststollen en allerlei

hapjes en lekkers dat door gemeentelieden was meegebracht. Maar meer nog dan over de politieke actualiteit ging het over hoe fijn het was elkaar als Nederlanders op te zoeken en als gemeenschap te ontmoeten in deze onzekere tijd. Even je eigen taal horen en spreken, Hollandse gezelligheid ervaren en je laven aan dat oude hoopvolle verhaal van een kind dat licht brengt in de donkere nacht. En misschien nog wel het meest belangrijke was het samen zingen van *Stille nacht en Komt allen tezamen*.

Waar je ook bent en in welke specifieke setting je je ook bevindt, Kerst brengt mensen samen, zelfs als je het tien dagen eerder viert!

Bertjan van de Lagemaat is predikant in de Nederlandse Kerk in Londen. Reacties: ds.vdlagemaat@gmail.com

Kerstboom

Van de tuin van een gemeentelid naar de Grote Kerk



De kerstboom in de Grote of Sint Martinuskerk van Dokkum is afkomstig uit de tuin van gemeentelid Dirk Osinga. De blauwspaar heeft jaren geleden als kerstboom in Osinga's huis gestaan. Daarna is hij naar Osinga's tuin verplaatst, waar hij doorgroeide tot een zes meter hoge boom. Dat werd te hoog, daarom stelde Osinga voor de boom nog eenmaal als kerstboom te laten schitteren, in de Grote Kerk. Foto: Edwin Monsma

Kort nieuws

Leven en werk

Hamoen over Charlotte Salomon

Dokkum | Kunstkenner en theoloog dr. Jan Henk Hamoen geeft vanavond in De Fontein in Dokkum een lezing over het leven en werk van de Joodse schilderes Charlotte Salomon (1917-1943). Tijdens de oorlogsjaren verbleef zij in Zuid Frankrijk, waar ze in ruim een jaar tijd bijna duizend gouaches (waterverfschilderijen) schilderde, waarin ze op haar leven terugkeek. Ze werd kort na de afronding van dit kunstproject gearresteerd, waarna ze naar Auschwitz werd gedeporteerd. Daar is ze vermoord. Hamoen neemt de aanwezigen mee in Salomons leven en levensvisie. Aanvang: 20.00 uur.

Liederen

'Gereformeerd Kerkboek' op beamer

Heerenveen | De liederen uit het *Gereformeerd Kerkboek* editie 2017 kunnen nu ook via de beamer geprojecteerd worden, dat heeft de uitgever Royal Jongbloed laten weten. Met een abonnement op de beamerapplicatie kunnen gemeenten de liederen uit het Kerkboek gebruiken in de kerkdienst en afdrukken in liturgieboekjes. Abonnementkosten variëren van 45 tot 360 euro per jaar, afhankelijk van het aantal kerkgangsters.

Celibaat

Fouten bij ontslag pastoor Valkering

Haarlem | Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft procedurele fouten gemaakt bij het ontslag van priester Valkering, oordeelt de Rooms-Katholieke Kerk. Naar inhoud vindt Rome de maatregelen echter te mild, zo meldde het bisdom vrijdag. Valkering werd ontslagen als pastoor van de Amsterdamsche Vredeskerk nadat hij bekendmaakte dat hij homoseksueel is, wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving.