

Sinterklaas en predikant in de Nederlandse Kerk in Londen

STANDPLAATS LONDEN

Bertjan van de Lagemaat

Begin december was het KRO-NCRV programma *Petrus in het land* op bezoek in de Nederlandse Kerk in Londen. De televisieploeg kwam twee dagen bij ons langs voor de opnames van een kerstspecial van het programma dat dus voor één keer eigenlijk *Petrus in het buitenland* zou moeten heten.

In de weken voorafgaand aan de opnames was er volop contact met de redactie van het programma. Welke personen uit onze gemeenschap zouden voor een reportage kunnen worden gevolgd? Zou het mogelijk zijn dat het Vocaal Ensemble dat altijd zingt op ons *Festival of Lessons and Carols* ook twee *carols* voor het tv-programma zou kunnen opnemen? En misschien wel de belangrijkste vraag: Wat wordt het thema van de uitzending? Het moest natuurlijk iets met Kerst te maken hebben, maar ook iets zeggen over de specifieke rol die de Nederlandse Kerk in Londen speelt.

Daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Een programma met als thema 'thuiskomen', dat zou het moeten zijn. In de afgelopen vijf jaar is mij namelijk duidelijk geworden dat de Dutch Church een plek is waar mensen kunnen thuiskomen. Een *home from home*, zeggen we hier vaak.

Gastheren

Door dit thema konden alle andere keuzes ook worden gemaakt. In het programma worden de kosteren in een reportage gevolgd. Zij zijn per slot van rekening de gastheren van



Bertjan van de Lagemaat als Sinterklaas. Foto: Nederlandse Kerk in Londen

dit huis van God, dat door veel mensen als een thuis wordt ervaren. In de overdenking kon ik een mooi verband leggen met het kerstverhaal waar Jozef en Maria voor even een thuis vinden in de stal van Bethlehem. En verschillende Nederlanders die hier in Londen wonen, reageren op de vraag waarom zij zich thuis voelen in die Nederlandse Kerk. De mensen die daarvoor werden gevraagd, geven een mooi beeld van de verscheidenheid van mensen die zich op deze Nederlandse plek in het hart van de Londense City thuis

voelen. Een aantal Nederlanders die hier al jaren kerken werden geïnterviewd, maar ook John en John, het Britse echtpaar dat in 2016 het eerste paar was dat als homoseksueel stel kon trouwen in een kerk in Engeland. Dat gebeurde bij ons in de Dutch Church.

Goedheiligman

Zo zijn we voor heel verschillende mensen die in Londen wonen een soort van thuis en daar mag ik als voorganger mijn steentje aan bijdra-

gen. En ook dat doe ik op verschillende manieren. Nu ik hier vijf jaar ben, herkennen veel Nederlanders mij als iemand die bij die plek hoort.

De meeste mensen kennen me uiteraard als predikant van de kerk, die ook op 4 mei de herdenking op de Nederlandse erebegraafplaats vormgeeft of op Koningsdag de rol van gastheer speelt in en rond het kerkgebouw. Maar voor anderen is mijn rol minder duidelijk. Tijdens een bijeenkomst op de ambassade over de gevolgen van brexit, kwam ik de voorzitter van het Nederlands Academisch Netwerk in het Verenigd Koninkrijk tegen. Na de vergadering vroeg hij mij: „Kan het zijn dat ik je ken van de Nederlandse Kerk?” „Dat kan heel goed,” zei ik. „Zie, dat dacht ik al, ik was daar afgelopen zaterdag met mijn dochter. Volgens mij was jij Sinterklaas?” Ja, dat klopt. Eens per jaar ben ik de goedheiligman. Dat doe ik naast mijn rol als predikant.

En toen ik afgelopen weekend een gastles mocht geven op de Nederlandse zaterdagschool, werd ik aangesproken door een ouder met de vraag: „Jij bent toch de voorganger bij het Dutch Centre?” Ja, zo iets, ik ben predikant van de Dutch Church en als zodanig ook betrokken bij het Dutch Centre.

Sinterklaas, predikant, voorganger van het Dutch Centre het kan allemaal. Eén ding is duidelijk: na vijf jaar is de Dutch Church in Austin Friars mijn thuis geworden.

.....
De kerstaflevering van *Petrus in het land* is te zien op zaterdag 24 december om 17.10 uur op NPO 2

.....
Bertjan van de Lagemaat is predikant van de Nederlandse Kerk in Londen