

‘Nergens voor weglopen’.

Op woensdag 14 februari, Valentijnsdag, begint de veertigdagentijd 2024. En ook dit jaar willen we als Dutch Church in Londen op weg naar pasen een speciale digitale veertigdagenkalender samenstellen. Iedereen die dat wil kan zich hierop abonneren, en ontvangt dan dagelijks een tekst, afbeelding of muziekfragment per email. De kalender wordt ook geplaatst op onze website en facebookpagina.

Ik hoop dat je dit jaar weer geïnteresseerd bent in de kalender. Maar om een afwisselende en inspirerende kalender samen te stellen, hebben we je hulp nodig.

Ik wil je van harte uitnodigen om tenminste één, of nog mooier twee of drie bijdragen te leveren aan de digitale Veertigdagenkalender van 2024.

Het thema van de Veertigdagenkalender is **‘Nergens voor weglopen’**.

Een thema dat verwijst naar de weg die Jezus is gegaan tot het uiterste, soms enigszins terugdeinzend, maar nooit weglappend. Maar het gaat niet alleen om het verhaal van Jezus. De veertigdagentijd roept ons ook op om te kijken wat de zaken zijn, die we in het hier en nu het liefst uit de weg gaan. Waar loop ik voor weg en zou ik eigenlijk onder ogen moeten zien? Wie ga ik uit de weg en zou ik eigenlijk tegemoet willen treden? Zijn er teksten, beelden of muziek die naar jouw idee aan dat thema raken? uitspraken en liedteksten die jou aansporen ergens tot het uiterste voor te gaan en niet weg te lopen?

Deel ze dan door je bijdrage(n) naar mij toe te sturen via het e-mail adres minister@dutchchurch.org.uk. Liefst uiterlijk woensdag 7 februari zodat we nog een paar dagen hebben om de digitale kalender samen te stellen. (maar ook als de bijdrage iets later binnenkomt, is die zeer welkom)

Hartelijke groeten,

Bertjan van de Lagemaat



