



Nederlandse  
Kerk

# Kerknieuws

Austin Friars Londen

Jaargang 106, nummer 10/11 oktober/november 2024

## 8, het getal van een nieuw begin

Bij het uitkomen van Kerknieuws ben ik net begonnen aan mijn achtste jaar als predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Dat zou je bijbels gezien als gevaarlijk kunnen beschouwen. 7 is in de bijbel het getal van de volheid. Daarna wordt het spannend, want wat volgt er op 7 vette jaren...

Ik ga nu dus mijn achtste jaar in en daarmee de grens van 7 jaar over.

Gelukkig wel met een groot jubileum in aantocht en het inspirerende vooruitzicht op de komst van een prachtig nieuw kerkraam. Voor magere jaren ben ik dus niet echt bang. De overgang van het zevende naar het achtste jaar, was dit najaar voor mij wel reden om me eens in de bijbelse symboliek van het getal 8 te verdiepen. Ik deed dat tijdens de jaarlijkse viering in Norwich. En eigenlijk blijkt het getal 8 prachtig te passen bij deze tijd van het jaar en bij mijn situatie aan het begin van mijn achtste jaar hier in Londen.

### 7+1

Het getal 8 lijkt qua vorm op het eeuwigheidssymbool. Het is een getal zonder begin en einde, daarom is er de associatie met eeuwigheid, met het Koninkrijk van God.

Maar in de bijbel wordt 8 vooral geassocieerd met het begin van dat Koninkrijk. 8 is namelijk 7+1, de eerste dag van een nieuw begin. De kerk, Gods gemeenschap is altijd op weg naar die achtste dag, de eerste dag van een nieuwe wereld waar gerechtigheid en vrede wonen. En als je ernaar zoekt, kom je dat ook steeds tegen in de bijbel, al ligt het er minder dik bovenop dan bij de meer bekende bijbelse getallen als 40, 12 of 7.

## Nieuwjaarsdag

Zonder ons dat duidelijk te realiseren, vieren we die associatie van het cijfer 8 met een nieuw begin ieder jaar opnieuw. Onze jaartelling begint namelijk met een achtste dag, de naamdag van Jezus. Onze jaartelling de ANNO DOMINI, begint niet bij de geboorte van Jezus op 25 december, maar op 1 januari de achtste dag van zijn bestaan. In de Joodse traditie krijgt een kind zijn/haar naam op de achtste dag. Dat markeert het echte begin. Ieder jaar begint dus eigenlijk met het cijfer 8.

## 8 en Eeuwigheidszondag

Het getal 8 zit niet alleen verstoppt in de start van elk nieuwe jaar, maar ook in de Eeuwigheidszondag de zondag het dichtst bij Allerheiligen.

Op die zondag, waarop wij onze doden herdenken, horen we traditiegetrouw over het visioen van Gods Koninkrijk in combinatie met de zaligsprekingen uit het evangelie van Mattheüs. We horen daarin over de achtste dag als de dag waarop het koninkrijk van God zichtbaar wordt, de dag waarop de zaligsprekingen uitkomen. En door me erin te verdiepen ontdekte ik dat die zaligsprekingen precies 8 in getal zijn. Acht woorden om bij je te dragen als woorden van hoop en geloof.

Aan het begin van dit artikel vroeg ik mij nog af of het wel een goed teken is, je achtste jaar in te gaan als predikant, maar inmiddels maak ik me geen zorgen meer. Het cijfer 8 daagt ons juist uit om zicht te houden op de achtste dag. 8 is niet het getal van meer van het oude, maar van een nieuw begin 'als nieuw'!

*Ds. Bertjan van de Lagemaat*



# Nederlandse Kerk

## Kerkelijk bureau

7 Austin Friars, London EC2N 2HA  
 Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790  
 Email: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)  
 Koster: Rein Roos en George Rudolph  
 Administratief medewerkster: Saskia Verweij  
 Website: [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)

## Predikant

Ds. Bertjan van de Lagemaat  
 8 Thorley Gardens, Pyrford  
 Woking, Surrey GU22 8UL  
 Tel. 07592 511 385  
 Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

## Kerkeraad/trustees

Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee  
 Email: [trustees@dutchchurch.org.uk](mailto:trustees@dutchchurch.org.uk)

Martijn Proos, ouderling/trustee  
 Email: [trustees@dutchchurch.org.uk](mailto:trustees@dutchchurch.org.uk)

Christiaan van den Berg, ouderling/trustee  
 Email: [trustees@dutchchurch.org.uk](mailto:trustees@dutchchurch.org.uk)

Martine Boesveld, diaken/trustee  
 Email: [trustees@dutchchurch.org.uk](mailto:trustees@dutchchurch.org.uk)

## Kerkmuziek

Organisten:  
 Prof. David Titterington, Director of Music  
 Email: [d.titterington@ram.ac.uk](mailto:d.titterington@ram.ac.uk)  
 Anne Page  
 Email: [anne.page4@ntlworld.com](mailto:anne.page4@ntlworld.com)  
 Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken  
 Email: [hannarijken@hotmail.com](mailto:hannarijken@hotmail.com)

## Redactie Kerknieuws

Ditte Donnelly  
 Email: [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)  
 Ds. Bertjan van de Lagemaat  
 Paul Donnelly: layout & design  
 Copyright Dutch Church, all rights reserved 2024

## Website

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)  
 Webmaster: Rein Roos  
 Email: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)

## Kinderactiviteiten

Email: [minister@dutchchurch.org.uk](mailto:minister@dutchchurch.org.uk)

## De Cirkel

De Cirkel komt regelmatig bij elkaar. Voor meer informatie kunt u Saskia Verweij bellen bij het kerkelijk bureau tel. 020 7588 1684.

## Charity

De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer 214 686 [www.charity-commission.gov.uk](http://www.charity-commission.gov.uk)



## Financiële bijdrage

U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00  
 Account number: 03009971. Voor Nederland is de rekening:  
 IBAN: GB34NWBK50000003009971, BIC: NWBKGB2L



## Donaties voor de 'Anniversary Window' kunt u overmaken naar:

The Dutch Church 'Jubilee Fund'  
 Account number: 20801440  
 Sort Code: 50-00-00  
 Please confirm your donation in an email to:  
[jubilee@dutchchurch.org.uk](mailto:jubilee@dutchchurch.org.uk)  
 Voor Nederland is de rekening:  
 IBAN: GB76NWBK50000020801440, BIC: NWBKGB2L

## Nederlandse instellingen

### Dutch Centre

Zakelijk leider: Daphna Plaschkes  
 Email: [daphna@dutchcentre.com](mailto:daphna@dutchcentre.com)  
 Website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

### Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP  
 Tel. 020 7590 3200  
 Website: [www.nederlandwereldwijd.nl](http://www.nederlandwereldwijd.nl)

### Het Koning Willem Fonds

Steenfonds voor behoeftige Nederlanders  
 Coördinator: Marijke Koomans, tel. 07915 110 590  
 Email: [info@koningwillemfonds.org.uk](mailto:info@koningwillemfonds.org.uk)  
 Website: [www.koningwillemfonds.org.uk](http://www.koningwillemfonds.org.uk)

### Nederlandse City Lunch - Dutch Centre

Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684  
 Website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)  
 Aanmeldingen via: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

### Vereniging Neerlandia

Lidmaatschap: Marianne Denney  
 Email: [penningmeester@neerlandia.org](mailto:penningmeester@neerlandia.org)  
 Website: [www.neerlandia.org](http://www.neerlandia.org)

## Kopij voor Kerknieuws

sturen naar: [ditte@btconnect.com](mailto:ditte@btconnect.com)  
 t.a.v. Ditte Donnelly  
 Uiterste datum voor kopij voor het nummer van december/januari **maandag 18 november 2024**

*Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 'Ingezonden mededelingen'*



## Rondom Austin Friars



### Terugblik Norwich en Startzondag

Het nieuwe kerkelijke seizoen startte voor mij dit jaar in Norwich. Omdat de jaarlijkse viering in juni niet door kon gaan, vond de Nederlandse viering dit keer op 8 september plaats. In een zonnig nazomerzonnetje stonden

we in de zijkapel van de kathedraal stil bij het cijfer 8 dat ook in dit nummer van Kerknieuws steeds terugkomt. Aansluitend was er een gezellige 'Afternoon Tea' in de Refectory waar we met 16 (2x8) mensen rond een rijk gedekte tafel zaten.

De week erop 15 september opende we ons nieuwe kerkelijk seizoen ook in Austin Friars met een feestelijke dienst rond het thema 'Als nieuw'. We hoorden over de genezing van een blinde man die de wereld 'als nieuw' leert zien. Het eerste dat hij ziet, zijn mensen die in zijn ogen lijken op bomen. Daarom zongen we als zondagslied het prachtige lied: *Leven als de bomen*, waarvan u de tekst in het vorige nummer van Kerknieuws terug kunt vinden. Na de dienst was er koffie, zelfgebakken cake en een lunch. Als klap op de vuurpijl sloten we af met een prachtig zondagmiddagconcert met bariton Quirijn de Lang en pianist Daan Boertien. Een middag in samenwerking met het Dutch Centre.

### Selma van de Perre Prijs



Selma van de Perre

Dit najaar is het herdenkingsjaar begonnen rondom 80 jaar bevrijding. Eén van de initiatieven die daarbij aansluiten, hier in Londen, is het in het leven roepen van de Selma van de Perre Prijs voor vrede en vriendschap.

De prijs is vernoemd naar Selma van de Perre, draagster van het verzetshedenkingskruis en overlevende van kamp Ravensbrück. Een paar jaar geleden was ik, ook vanuit mijn rol als voorzitter van de Orde van den Prince, betrokken bij de presentatie van haar boek 'Mijn naam is Selma' en in 2022 organiseerden we een tentoonstelling van haar schilderwerken in de Dutch Church ter ere van haar honderdste verjaardag. Nu is er door de Orde van den Prince dus een prijs in het leven geroepen die haar naam draagt en kinderen van nu stimuleert om een gedicht of verhaal te schrijven over vrijheid, vrede en vriendschap. Zo willen we de herinnering naar wat er

zich 80 jaar geleden in Europa afspeelde, levend houden en kinderen laten nadenken hoe vrijheid, vrede en vriendschap ook nu nog altijd waarden zijn om je voor in te zetten. De prijs wordt ondersteund door de Nederlandse Ambassade. Op zaterdag 5 oktober zal Selma van de Perre de prijs zelf uitreiken op de Regenboog School.

### Literatuurkring 'De omweg' van Gerbrand Bakker

Eind september kwamen we als literatuurkring weer bij elkaar voor de bespreking van het recent uitgekomen boek 'Luister' van Sacha Bronwasser over het Parijs van de jaren '80. In het volgende boek 'De omweg' van Gerbrand Bakker reizen we af naar een herfstachtig Wales. *'Het is november. Een vrouw verdwijnt. Haar echtgenoot wordt verhoord door een begripvolle politieagent. De vrouw heeft een oud huis gehuurd ver weg, in Wales. Om een nieuwe start te maken, gevlucht voor lastige situaties en pijnlijk nieuws.'* Een mooi boek om in de herfst en wintermaanden te lezen. We komen waarschijnlijk op donderdag 16 januari 2025 samen om het boek te bespreken. Zet die datum alvast in de agenda!

### Gedachtenis van de overledenen, zondag 3 november

Op de zondag die het dichtst bij Allerheiligen (1 november) ligt, gedenken wij de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar gebeurt dat op zondag 3 november. Tijdens de dienst noemen we de namen van de mensen waar we ons als kerk hier in Londen mee verbonden voelen en worden gedachteniskaarsen ontstoken als teken van het licht dat blijvend schijnt, ook voorbij dit leven. Wij nodigen u ook uit om namen door te geven van mensen die het afgelopen jaar in uw eigen kring van naasten zijn overleden en die u graag zou willen gedenken op deze zondag. Dat kan bij de predikant of via het kantoor van de kerk.

### Remembrance Sunday 10 november.

Op zondag 10 november is het Remembrance Sunday. We herdenken dat het 106 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Great War, maar dit jaar denken we zeker ook aan het einde van de Tweede Wereld oorlog tachtig jaar geleden. De dienst begint vanwege de herdenking een paar minuten eerder rond 10.55 uur!

### Gastpredikanten

Dit najaar mogen we de volgende gastpredikanten verwelkomen. Op zondag **13 oktober** komt onze consulent Eddy Reefhuis naar Austin Friars en zal dan de volgende dag ook de kerkeraadsvergadering bijwonen. Op zondag **27 oktober** is Leonora Jagessar onze voorganger. Elders in Kerknieuws kunt u lezen dat we Leonora binnenkort ook mogen verwelkomen als lid van de kerkeraad. Op zondag **17 november** gaat tenslotte Emke Jelmer Keulen voor.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

## Column 'Designated survivor'



Caspar Veldkamp

Wanneer u dit leest is Prinsjesdag alweer voorbij. Met onze koning Willem-Alexander die de troonrede voorlas, met de koetsen en de hoedjes, met de ingetogen pracht die Nederlandse ceremonies kenmerkt.

Een enkeling van u zal zijn opgevallen dat ik er niet bij was, ondanks de rol die ik sinds juli mag bekleden. Ja ik was in het buitenland, zoals het een minister van Buitenlandse Zaken betaamt. Dit keer ging de reis naar Moldavië, een klein en kwetsbaar land aan de rafelranden van Europa, dat continu onder Russische druk staat en onze steun nodig heeft. Ik was er samen met o.a. de Duitse collega Annalena Baerbock.

Zo word je dus 'designated survivor' - het is simpeler dan je je op basis van TV-series voorstelt. Het heeft gelukkig verder geen gevolgen gehad. Koning en kabinet zitten er nog. Dat laatste zullen sommigen onder ons wellicht betreuren, maar niemand had ons land een aanslag of ramp gegund.

Ik zal u niet verklappen wat er in de instructies stond die ik meekreeg voor deze rol. Wel wat er door mijn hoofd ging toen ik de stevig dichtgemaakte enveloppe waarin ze werden overhandigd openmaakte. Wat als onverhoopt het ergste zou gebeuren? Bij wie of waar kon ik dan te rade gaan? Van alles schoot door het hoofd, totdat m'n gedachten een rustpunt vonden. De 'Dutch Church in the City' had me afgelopen jaren in Londen zo'n rustpunt verschaft. Alleen in Londen, met echtgenote Anne werkend in Frankrijk en onze volwassen kinderen elders in de wereld. Zelf telkens op reis voor de bank EBRD, tot naar Mongolië aan toe. Een achtbaan die telkens stopte op zondagen in Austin Friars, met de overdenkingen van onze predikant Bertjan, die stof tot nadenken brachten en ook moed om voort te gaan. De saamhorigheid van de zondagsdiensten en ook de gezamenlijke koffie achteraf, waar iedereen thuis kon zijn, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding of geardeheid. De balans die het telkens bracht, al die keren dat ik erbij mocht zijn. Ik zou er vast iets meekrijgen dat me richting kon geven. Bijbelteksten die benadrukken dat dienstbaarheid voorop moet staan in plaats van macht. Over je talenten benutten om anderen te dienen.

Als u dit leest heb ik alle raad en richting niet nodig gehad voor een rampengeval - gelukkig maar. Maar het heeft me wel herinnerd aan waar het allemaal om gaat bij het nemen van verantwoordelijkheid: niet voor jezelf maar om het grotere geheel, in alle verscheidenheid van onze samenleving. Wat u ook van de Nederlandse politieke

ontwikkelingen vindt (en daar mag je in onze vrije landen gelukkig van mening over verschillen), de Koning sprak ook dit keer aan het einde van de troonrede de 'bede' uit, voor Gods zegen voor de leden van de Staten-Generaal. Een bede voor kracht en wijsheid om, ondanks alle verschillen, binnen de kaders van democratie en rechtsstaat voor de gezamenlijkheid een weg vooruit te vinden. Laten we in de achtbaan van deze woelige tijden, met vaak polarisatie in eigen land en een wereld vol oorlog, onrust en onzekerheid, ons houvast vinden in die bede, alsook in de kracht van onze saamhorigheid.

*Caspar Veldkamp*

Caspar Veldkamp was tot vorig jaar kerkeraadslid in de Dutch Church. In november 2023 werd hij verkozen in de Tweede Kamer voor NSC en sinds juli is hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Schoof.

### *De designated survivor*

*Sinds een aantal jaar wordt in Nederland op prinsjesdag door het kabinet onder haar leden een designated survivor aangewezen. Deze minister is niet aanwezig bij de troonrede, waar verder de hele regering, maar ook de leden van zowel Eerste als Tweede Kamer aanwezig zijn. Mocht er een ramp gebeuren waarbij alle aanwezigen omkomen, dan ligt bij de designated survivor de taak om het landsbestuur tijdens de eerste crisis tijdelijk op zich te nemen.*



## Dutch Centre Nieuws



Quirijn de Lang & Daan Boertien

### Terugblik

Op Startzondag, 15 september, trapte ook het Dutch Centre haar nieuwe culturele seizoen af met het eerste *Sunday Matinee Chamber Music Concert*. Bariton Quirijn de Lang zong, begeleid door pianist Daan Boertien, prachtige liederen rondom het thema *Away Home*. Een liederen cyclus over hoe het is om te verhuizen naar een nieuw land, de wereld in te trekken, maar tegelijk weemoed en heimwee te voelen naar het thuisland dat je hebt achtergelaten. Een heel passend thema voor veel van de aanwezigen die die situatie vanuit hun eigen ervaring konden meevoelen. In dat kader was de toegift tegelijk ook een hoogtepunt, want De Lang en Boertien sloten af met 'Aan de Amsterdamse grachten'. Het was een prachtige middag en het kan zo maar zo zijn dat hiermee een nieuwe traditie van klassieke matinee concerten in het weekend geboren is.



## Programma

Ook de komende maanden is er weer veel te beleven in het Dutch Centre:

De eerste week van oktober is het de week van de Nederlandse Taal. Daarom komt taalexpert, schrijver en journalist **Gaston Dorren op donderdag 3 oktober** een lezing geven met als titel: **We all speak European**. In de lezing zal Dorren spreken over de gemeenschappelijke geschiedenis van de verschillende Europese talen en hoe je die gemeenschappelijke oorsprong nog altijd kunt herkennen aan de hand van allerlei interessante feiten en weetjes over taal.



Op donderdag 10 oktober komt **Sterre Overmars**, assistent curator bij de National Gallery spreken over de nieuwe Van Gogh tentoonstelling die net geopend is in de National Gallery met als titel: **Van Gogh: Poets & Lovers**.

Een aanrader voor iedereen die de tentoonstelling in de National Gallery wil gaan bekijken. Beide avonden beginnen om 7.00pm. De deuren gaan open om 6.30pm.

In de tweede helft van oktober en in november staat er nog meer op het programma. We zijn in gesprek met een aantal bijzondere **Nederlandse startups** die het VK proberen te veroveren met **hippe drankjes**. We hebben hen uitgenodigd om daar in een **NCL (Nederlandse City Lunch)** alles over te komen vertellen, maar zoeken nog naar een datum dat alle drie de startups aanwezig kunnen zijn.

Daarnaast hebben we **Jon Rozenbeek** uitgenodigd op **donderdag 24 oktober**. Hij is assistant-professor bij King's College Londen en zal komen spreken over the **Psychology of Misinformation**. Rozenbeek doet onderzoek op het gebied van des- en misinformatie, de psychologie achter de polarisatie, de rol van sociale media hierin en de invloed op de democratie. Een onderwerp dat nooit relevanter is geweest dan tijdens dit mondiale verkiezingsjaar.



In de derde week van November volgt ons jaarlijkse **Fundraising Concert** met een optreden van een finalist van de Cello Biënnale. En in de laatste

week van november, **26 t/m 28 november**, zal ons jaarlijkse **Low Countries Filmfestival** plaatsvinden.

Houd voor deze evenementen onze website in de gaten: **www.dutchcentre.com** Op de website kun je je ook aanmelden voor de Dutch Centre Nieuwsbrief om altijd als eerste op de hoogte te zijn van al onze events!

*Namens het Dutch Centre, Bertjan van de Lagemaat*

## Vanuit de kerkeraad

### Versterking kerkeraad

Na de zomervakantie kwam de kerkeraad weer begin september bijeen, met twee potentiële kandidaten te gast. De kerkeraad is zeer verheugd dat Leonora Jagessar-Visser 't Hooft en Marjolein Rovers zich bereid hebben getoond om de kerkeraad te komen versterken. Ze zullen nog een of twee vergaderingen bijwonen voordat ze hun besluit maken. Mochten er bezwaren leven tegen deze bevestigingen dan kunnen die schriftelijk via brief of e-mail worden ingebracht bij de voorzitter van de kerkeraad Liesbeth Knook, **trustees@dutchchurch.org.uk** Aangezien Liesbeth al heeft aangekondigd dat ze over een jaar af zal treden, is het goed dat er mensen bereid zijn te helpen zodat de kerk kan blijven functioneren en van betekenis zijn.

### Gebouw

Helaas moeten we meedelen dat de traplift nog niet geïnstalleerd is. De lift is wel klaar, maar toen ze de lift kwamen brengen kon de oplegger niet door het steegje. De firma is nu in overleg met de Carpenters voor toegang tot de kerk.

### Jubileumraam

Thomas Denny zal in april/mei 2025 met de werkzaamheden aan het jubileumraam beginnen en heeft ons gemeld dat hij alle namen die op het raam komen uiterlijk in november 2025 in zijn ontwerp moet opnemen.



Nog even ter herinnering: grote en kleine donaties helpen ons om ons doel te bereiken en er zijn twee speciale opties om uw gift te laten herdenken: Een donatie van £3.500 zal uw naam (namen) of die van een geliefde in het ontwerp van het raam laten graveren en vermelden op een speciaal ontworpen gedenkplaat op de muur eronder. Er zal een beperkt aantal namen zijn.

Een donatie van £1.000 zal uw naam vermelden op de gedenkplaat. Alle andere donaties, die vertrouwelijk blijven, zullen worden geregistreerd in een boek met donateurs ter gelegenheid van het 475-jarig jubileum. Als u een belastingbetaler in het Verenigd Koninkrijk bent, overweeg dan een Gift Aided-donatie, want dit zal nog eens 25% toevoegen aan de waarde van uw gift en onze oproep aanzienlijk helpen.

Er is een speciale rekening opgezet voor donaties: **The Dutch Church 'Jubilee Fund'** Rekeningnummer: **20801440** Sort code: **50-00-00** Bevestig uw donatie a.u.b. in een e-mail naar: **jubilee@dutchchurch.org.uk** Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

*De kerkeraad*

## Diaconie collecte in oktober The Hygiene Bank



The Hygiene Bank is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een laag inkomen en die niet genoeg geld hebben om hygiëne producten te kopen. Helaas zijn basisproducten zoals menstruatieproducten, shampoo, tandpasta of deodorant een onbereikbare luxe voor mensen die in armoede leven.

We maken allemaal financiële keuzes, maar voor mensen met een laag inkomen, kunnen deze keuzes extreem hard zijn. Moeders geven vaak meer prioriteit aan het voeden van hun gezin boven het kopen van hygiëneproducten, terwijl tieners en jongvolwassenen liever honger lijden om zichzelf de vernedering te besparen om op school of op het werk te verschijnen met vettig haar en een lichaamsgeur.



The Hygiene Bank verzamelt en sorteert hygiëne producten en distribueert deze naar een netwerk van community partners - een mix van organisaties, liefdadigheidsinstellingen en scholen - die degenen van ons die in armoede zijn terechtgekomen, ondersteunen.

In de kerk bovenaan de trap bij de glazen deuren, staat een collectie doos voor The Hygiene Bank, hier

kunt u hygiëneproducten in achterlaten als u dat wilt. U kunt The Hygiene Bank ook steunen door geld te geven aan deze collecte.

Op de website van The Hygiene Bank: [www.thehygienebank.com](http://www.thehygienebank.com) kunt u meer informatie vinden over de organisatie.

De diaconie beveelt deze collecte ten zeerste bij u aan!

*Namens de diaconie, Martine Boesveld*

## Diaconie collecte in november The Connection at St Martin-in-the-fields

Als het buiten herfstachtig weer wordt, komen de betekenis en het belang van ons huis weer meer naar voren. Niet alleen als een dak boven je hoofd, maar ook als een plek waar je thuis bent. Mensen die op straat leven ontberen niet alleen de bescherming van dit dak, maar ook wat 'een thuis hebben' in je leven betekent.

Bij The Connection at St Martin-in-the-fields worden

mensen die dakloos zijn en op straat leven en slapen, geholpen om een uitweg uit hun situatie te vinden.



Ze leren hun cliënten persoonlijk kennen en helpen hen om op hun eigen manier een weg naar een huis en een thuis te vinden. Het begint vaak met een praatje, een kop

koffie of warm eten, de mogelijkheid om te douchen, een wasje te draaien en de telefoon op te laden. Maar kan na verloop van tijd ook begeleiding bij het zoeken van werk of opleiding, vrijetijdsbesteding, zelf-expressie en zelfvertrouwen of creatieve therapie omvatten.

Als mensen trauma's of slechte ervaringen met hulpverlening hebben, worden ze juist buiten opgezocht, om langzaam vertrouwen te winnen en uit te vinden wat er juist voor hen nodig is. Het is soms een langdurig proces, maar uiteindelijk gaat het er bij The Connection at St Martin's om dat mensen van de straat naar een huis en een thuis worden geholpen.

De diakonale werkgroep beveelt de collecte van harte bij u aan. Help mee om van Londen een stad te maken waar niemand gedwongen is op straat te leven!

Op de website van The Connection at St.Martin-in-the-fields kunt u meer lezen over deze organisatie: [www.connection-at-stmartins.org.uk](http://www.connection-at-stmartins.org.uk)

*Namens de diaconie, Marijn Veuger*



### Van harte gefeliciteerd Ali 'Touw, 106 jaar!

Onze hartelijke felicitaties gaan naar ons oudste gemeentelid, Ali Touw. Op maandag 23 september mocht Ali de leeftijd van 106 jaar vieren. Wij zenden Ali liefs en hartelijke groeten van de hele gemeente in de Nederlandse Kerk, Austin Friars, London.



**Alzheimer's  
Society**

De diaconie collecte in juli was voor de Alzheimer's Society, opgehaald **£337.50** en overgemaakt **£506.25**



De diaconie collecte in augustus was voor het Koning Willem Fonds (KWF), opgehaald **£205.00** en overgemaakt **£307.50**

Netherlands Benevolent Society



## In Focus: Thijmen van de Lagemaat



Elke twee maanden wordt voor Kerknieuws iemand geïnterviewd die op de een of andere manier betrokken is bij de Nederlandse Kerk. Deze keer is Thijmen van de Lagemaat geïnterviewd.

**Als 8-jarige kwam je met je ouders mee naar Engeland. Hoe was dat voor jou? En hoe kijk je tegen dat verblijf in Engeland aan nu je je achtste jaar in Engeland ingaat? Voel je je Engels of toch nog erg Nederlands?**

Ik weet nog goed dat je mij vertelde dat we heel misschien naar Londen zouden gaan voor jouw baan. Je had me meegenomen naar 'Buurman & Buurman' een klein restaurant in Groningen en ik kon wel huilen. Ik had het naar mijn zin op de basisschool en mijn beste vrienden woonden drie huizen verderop. Maar toen ik in Engeland kwam, werd het mij al snel duidelijk hoe speciaal het is om op een half uur afstand van een prachtige wereldstad te wonen. Hier heb je de mooiste theatervoorstellingen en geweldige musea. Daar geniet ik van. Ik woon hier nu even lang als dat ik in Nederland heb gewoond en buiten ons gezin praat ik eigenlijk alleen maar Engels. Ik krijg iedere dag les in het Engels en ik geef zelf ook les als turn- en acrobatiek coach in het Engels. Ik voel mij op school en op mijn werk niet minder Engels dan mijn klasgenoten en collega's. Thuis voel ik mij wel veel meer Nederlands omdat ik de taal spreek. Maar ook het nieuws en de politiek volg ik in Nederland veel beter dan in Engeland. Als ik in Nederland ben met kerst, vallen mij vaak dingen op die ik beter of fijner vind in Nederland. Zo vind ik bijvoorbeeld de supermarkt veel mooier en fijner in Nederland dan in Engeland. Ik ben veel aan het nadenken hoe en waar ik na mijn achttiende mijn leven ga inrichten. In Nederland studeren lijkt me leuk, maar hier ken ik alles goed. Moet ik meegaan in het hele UCAS systeem of wil ik dat eigenlijk niet. En hoor ik in Nederland of in Engeland. Ik ben er nog niet uit.

**Vanaf het begin ben je veel in de Nederlandse Kerk geweest. Eerst omdat je mee moest, maar tegenwoordig kies je er zelf voor en help je mee met het maken van de livestreams, koffieschenken, ben je lector en help je ook als vrijwilliger bij Neerlandia en Dutch Centre.**

**Wat betekent die plek in Austin Friars voor jou?**

Austin Friars is voor mij echt een tweede thuis omdat ik er zo vaak ben en omdat ik het zo leuk vind om er te zijn.

De Nederlandse Kerk is een plek waar mensen vanuit verschillende plaatsen in de wereld en met verschillende ideeën samenkomen om verhalen te delen en dat is mooi. Veel mensen van mijn leeftijd worstelen met van alles, met sociale angsten en met hun identiteit. Voor mij helpt het dat ik een plek heb waar ik altijd welkom ben, me op mijn gemak voel (en bitterballen kan eten). Ik vind het bovendien leuk om te helpen. Of het nu bij de kerk, Neerlandia of het Dutch Centre is. Ik voel me op mijn plek. In Austin Friars weet ik wie ik ben en wat ik ben; Nederlands.

**Wat is het evenement, dat terugkijkend, de meeste indruk op je heeft gemaakt en zijn er ook dingen waar je naar uitkijkt of die hoog op je wensenlijstje staan?**

Koningsdag! Omdat er zoveel mensen bij elkaar komen om te vieren dat ze een speciale link hebben met Nederland. Het is altijd een enorm feest met lekker eten, muziek en gezelligheid. Ik geniet ook altijd van het Sinterklaasfeest en ik vind Comedy Nights bij het Dutch Centre ook heerlijk. Ik luister elke week naar een podcast met Christine de Boer van Yentl en De Boer. Een Comedy Night met Yentl en De Boer staat heel hoog op mijn wensenlijstje.

**Het jaarthema dit jaar is 'als nieuw'. In het komende jubileumjaar zullen we veel terugkijken, maar willen we ook onderzoeken hoe we als kerk 'als nieuw' kunnen zijn en relevant kunnen blijven. Heb je een goede tip?**

Ik vind het thema als nieuw bijzonder omdat de Nederlandse Kerk zo'n lange geschiedenis heeft en al zo lang een thuis is voor mensen met Nederlandse 'roots'. 475 years of significant encounters is het motto voor het jubileumjaar. Die 'significant encounters' zoeken jonge mensen zoals ik steeds meer via social media en in een online leven. Misschien dat het belang van echte 'significant encounters' juist voor ons belangrijk is. Daarom vind ik dat onze Nederlandse community in Londen veel meer mag delen wat we te bieden hebben, juist op social media en online.

*Thijmen werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat*



### Jubileumraam

Het prachtige ontwerp voor ons nieuwe kerkraam van de hand van Thomas Denny is deze zomer op professionele wijze gescand om er een afdruk van te maken.

Deze schaalversie van het nieuwe raam is nu in de kerk te bezichtigen. Zo kunt u in de kerkzaal van de Nederlandse Kerk alvast een idee krijgen hoe dit bijzondere jubileumraam eruit zal gaan zien. In het kerkeradsartikel in dit nummer van Kerknieuws kunt u meer informatie vinden hoe u met een gift kunt bijdragen aan de realisatie van dit mooie project.

## Kerkdiensten

### De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur

- 06/10 3e zondag van de herfst, groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 13/10 4e zondag van de herfst, groen  
Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)
- 20/10 5e zondag van de herfst, groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 27/10 6e zondag van de herfst, groen  
Ds. Leonora Jagessar – Visser 't Hooft (Sutton)
- 03/11 Gedachtenisdienst, wit  
Gedachtenis aan de gestorvenen  
Maaltijd van de Heer  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 10/11 8e zondag van de herfst, groen  
Remembrance Sunday (dienst en livestream starten om 10.55)  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 17/11 9e zondag van de voleinding, groen  
Ds. Emke Jelmer Keulen (Londen)
- 24/11 Laatste zondag van het kerkelijk jaar, groen  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 01/12 1e zondag van Advent, paars  
Maaltijd van de Heer  
Ds. Bertjan van de Lagemaat
- 08/12 2e zondag van Advent, paars  
Ds. Bertjan van de Lagemaat

#### Waar zijn we digitaal te vinden:

**Website:** [www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)  
**Facebook:** [www.facebook.com/nederlandsekerk](http://www.facebook.com/nederlandsekerk)  
**YouTube:** [www.youtube.com](http://www.youtube.com)  
 YouTube zoekterm: Dutch Church London  
**Kerkomroep:** [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) (Zoek op: Londen)



#### December dates for the diary

**15/12 Kerstzangdienst**  
Kerstlunch na de dienst  
Ds. Bertjan van de Lagemaat

**16/12 Festival of Lessons & Carols**  
Maandag om 18.30 uur  
m.m.v. Vocaal Ensemble  
o.l.v. Greg Hallam  
Ds. Bertjan van de Lagemaat

## Agenda

### Oktober 2024

Elke donderdag om 15.00 uur, **Zoom Tea-Break**, geef je op bij: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)

- Do 03/10 19.00 Dutch Centre**, 'We all speak European', a talk by: Gaston Dorren, tickets: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com) (doors open 18.30)
- Za 05/10 17.00 Neerlandia**, Leidens Ontzet, zie a.u.b. ook: [www.neerlandia.org](http://www.neerlandia.org)
- Di 08/10 11.00 Church Watchers**, kerk open van 11.00-15.00 uur
- Do 10/10 19.00 Dutch Centre**, Van Gogh talk, more information & tickets: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com) (doors open 18.30)
- Di 22/10 11.00 Church Watchers**, kerk open van 11.00-15.00 uur
- Do 24/10 19.00 Dutch Centre**, The Psychology of Misinformation, a talk by Dr. Jon Roozenbeek, tickets: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com) (doors open 18.30)

### November 2024

Elke donderdag om 15.00 uur, **Zoom Tea-Break**, geef je op bij: [info@dutchchurch.org.uk](mailto:info@dutchchurch.org.uk)

- Zo 03/11 11.00 Gedachteniszondag**, gedachtenisdienst aan de gestorvenen
- Di 12/11 11.00 Church Watchers**, kerk open van 11.00-15.00 uur
- Ma 18/11 12.00 Neerlandia Markt**, Sint- en Kerstmarkt van 12.00-14.00 uur, zie a.u.b. ook: [www.neerlandia.org](http://www.neerlandia.org)
- Do 21/11 Dutch Centre**, Cello Biennale fundraiser (TBC) please check the website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)
- Di 26/11 11.00 Church Watchers**, kerk open van 11.00-15.00 uur
- Di 26-28/11 19.00 Dutch Centre**, 3 days Low Countries Film Festival 2024 please check the website: [www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)
- Za 30/11 13.00 Neerlandia Sinterklaasfeest** (in 2 groepen, tussen 13.00-16.00 uur) zie a.u.b de website voor meer informatie: [www.neerlandia.org](http://www.neerlandia.org)

[www.dutchchurch.org.uk](http://www.dutchchurch.org.uk)  
[www.dutchcentre.com](http://www.dutchcentre.com)

